

Orde van dienst bij de rouwdienst van

Pieter Jan Bakkenes

Geboren 21-11-1948

Overleden 17-09-2015



Op woensdag 23 september 2015 om 11.30 uur
in de Maranathakerk aan de Hertenlaan te Lunteren
voorafgaande aan de begrafenis op de
Gemeentelijke Begraafplaats te Ederveen

Voorganger: Ds. W.Schaap
Ouderling van dienst: Dhr. C.Schuurman
Organist: Dhr. J.H.van Schothorst

Orgelspel bij binnenkomst

Woord van welkom

Jente leest gedicht voor opa voor:

Lieve opa Piet
We zullen je erg missen
Want je bent er niet meer.
En dood kun je niet repareren
Daarom doet het me zeer.
Wil je me wat beloven?
Zal je gelukkig zijn?
Dan doet het dat ik jou zo mis
Niet meer zo vreselijk pijn.
Wij leggen mooie bloemen op je graf
en met een mooie zakdoek droog ik mijn tranen af.

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 42 :1,4 en 5 (Oude berijming)

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER';
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naadren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?

'k Denk aan U, o God, in 't klagen,
Uit de landstreek der Jordaan.
Van mijn leed doe 'k Hermon wagen;
'k Roep van 't klein gebergte U aan.
'k Zucht, daar kolk en afgrond loeit,
Daar 't gedruis der waatren groeit,
Daar Uw golven, daar Uw baren
Mijn benauwde ziel vervaren.

Maar de HEER' zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Gebed om de opening van de Schrift

1^{ste} lezing: Jesaja 30: 1-5 en 15-17 (NBG)

Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des Heren, die een plan maken, dat echter niet van Mij komt, en een verbond sluiten, dat echter niet uit mijn Geest is, om zonde op zonde te stapelen; die op weg gaan naar Egypte zonder Mij te raadplegen, om toevlucht te zoeken onder de bescherming van Faraó en om te schuilen in de schaduw van Egypte. Maar de bescherming van Faraó zal u tot schande worden en het schuilen in de schaduw van Egypte tot smaad. Wanneer zijn vorsten te Zoan verblijven en zijn boden te Chanés aankomen, zullen allen beschaamd staan om een volk dat hun geen voordeel brengt, dat tot hulp noch tot voordeel strekt, maar tot schande, ja tot hoon. Want zo zegt de Here Here, de Heilige Israëls: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, - maar gij hebt niet gewild. Gij hebt gezegd: Neen, op paarden zullen wij voortvliegen - ; daarom zult gij vlieden; en: Op snelle rossen zullen wij rijden -; daarom zullen uw achtervolgers snel zijn. Duizend zullen er vluchten voor het dreigen van één, voor het dreigen van vijf zult gij vluchten, totdat gij overblijft als een seinpaal op een bergtop en als een banier op een heuvel.

2^{de} lezing: Hebreëën 13: 5 en 6 (NBG)

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?

Zingen: Lied 17 uit de MK.bundel

'k Stel mijn vertrouwen
op de heer, mijn god.
want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
'k zie naar hem op en 'k weet:
Hij is mij steeds nabij.

Overdenking

Zingen: Lied 23 uit de MK.bundel

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,
Die hemel en aarde verenigt te zaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart!
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
Want Hij kwam om zalig te maken op aard'.
Zo liefhad Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf.
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
Die om ons te redden de hemel verliet?

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof,
En d'engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O, mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan,
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d'eer,
Want Gij zijt der mensen en engelen Heer!"

Dankgebed en voorbeden

Zingen: Psalm 68 : 10 (Oude berijming)

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naadren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Gedicht: 'Het zijn de handen van de Heer'

Het zijn de handen van de Heer,
beschermend om je heen geslagen.
Problemen, angsten, levensvragen
en eenzaamheid of nederlagen,
leg ze maar in zijn handen neer.

Het zijn de handen van de Heer,
die onder jou je leven dragen.
Mits jij je weg met Hem wilt wagen
en niet naar 't eigen ik blijft jagen,
of niet meer worstelt in verweer.

Het zijn de handen van de Heer,
die naast je zijn om je te leiden;
behoedend om niet uit te glijden
en helpend om je te bevrijden
wanneer de vijand gaat te keer.

Het zijn de handen van de Heer,
in zegenend gebaar geheven
om over jou en in jouw leven
zijn vrede en geluk te geven.
En wat verlang je dan nog méér?

(Jelly Verwaal uit: "Spiegelbeeld")

Zingen: Lied 913 NLB

Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zoo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen den weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

***Bij het verlaten van de kerk luisteren we naar het orgel
De dienst wordt op de begraafplaats beëindigd.***