

Gez. Jeugddienst in de Gereformeerde Kerk te Lunteren (PKN)

Zondag 27 september 2015, 19 uur. Voorganger: ds. Ria Scheltens-Ritzema

Met medewerking van de huisband: Sieneke Abma, Pim Huitink, Gijs Huitink en Bas van Maanen. En zang van Rebecca Wielstra met Jan Spelt op de vleugel. Verder jongeren uit de kerken.

Thema: Wie ben ik?

Voor de dienst: How He loves us. (Huisband)

He is jealous for me
Love's like a hurricane, and I am a tree
Bending beneath the weight of His wind and mercy
When all of a sudden,
I am unaware of these afflictions eclipsed by glory
And I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me.

And oh
How He loves us oh
Oh how He loves us
how He loves us oh

He is jealous for me
Love's like a hurricane, and I am a tree
Bending beneath the weight of His wind and mercy
When all of a sudden,
I am unaware of these afflictions eclipsed by glory
And I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me.

And oh
How He loves us oh
Oh how He loves us
how He loves us oh

Yeah He loves us
Oh how He loves us
Oh how He loves us
Oh how He loves

Yeah He loves us
Oh how He loves us
Oh how He loves us
Oh how He loves

We are His portion and He is our prize
Drawn to redemption by the grace in his eyes
If grace is an ocean, we're all sinking (ha ha)
So heaven meets earth like a sloppy wet kiss
And my heart turns violently inside of my chest
I don't have time to maintain these regrets
when I think about the way

He loves us
Oh how He loves us
Oh how He loves us
Oh how He loves
Yeah He loves us
Oh how He loves us

Oh how He loves us
Oh how He loves yeah yeah

hey yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah

Yeah He loves us
Oh how He loves us
Oh how He loves us
Oh how He loves yeah yeah
Yeah He loves us
He loves us
He loves us (ha)

[Kim Walker speaks]

Yeah

His presence. His love.

Is so thick and tangible in this room tonight.

And there are some of you here that have not encountered the love of God.

And tonight God wants to encounter you.

And wants you to feel His love.

His amazing love.

Without it these are just songs.

These are just words.

These are just instruments.

Without the love of God, it's just like we're just up here just making noise.

But the love of God changes us,

And we're never the same,

We're never the same

After we encounter the love of God

We're never the same after we encounter the love of God

And right now if you haven't encountered the love of God,

And you would know,

Because you wouldn't be the same.

You would never be the same again.

And if you, if you, want to encounter the love of God right now,

You better just brace yourself because He's about to just blow in this place

And we're gonna encounter the love of God right now.

So God I speak to all the hearts

And I ask God that every heart be open right now

Every heart be open.

Every spirit be opened up

To you God. To You.

And a love encounter

A love encounter from you tonight

A love encounter from you tonight God.

Yeah He loves us
Oh how He loves us
Oh how He loves
Let it go deep go deep go deep

He loves us
Oh how he loves us
oh how he loves us
oh how he loves
His love is going deep
His love is going deep tonight

His love is going deep tonight
See the Father
Behold the Father
Behold the Father (ha)

Woord van welkom,

Aanvangslied: NLB 139 b (Heer, U doorgrondt en kent mij)

Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan.
En U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend.
En waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Refrein: Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Elke dag!

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent.
En wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Refrein: Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. Elke dag!

Stil gebed, beginwoord en groet

Zingen: God maakt vrij (Opw. 720)

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan. (2x)

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:
God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,

zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

Refrein

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:

Refrein

God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:

Refrein

God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij

Gebed.

Wie ben ik? (uitwerking idee Gert Jan)

Romeinen 12: 1 (uit: Bijbel in gewone taal): Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie: Geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dat betekent: leef als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren.'

Zingen: Al wat ik ben (Opw. 697)

Al wat ik ben,
leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust
in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.

Zo wandel ik
heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn
vertroost U mij.
En ik vertrouw
op wat U belooft,

uw woord staat vast
voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U.)
Jezus, ik vertrouw op U.)
En de reden dat ik leef,) 2x
de reden dat ik zing...)
bent U alleen.

Ik aanbid U,)
ik aanbid u, Heer.) 4x

Ik vertrouw U,)
ik vertrouw op U.) 2x

Jezus, ik geloof in U.)
Jezus, ik vertrouw op U.)
En de reden dat ik leef,) 2x
de reden dat ik zing...)
bent U alleen.

Wie ben ik?

Rebecca zingt: Lead me to the cross (Hillsong United)

De Bijbel open: Jakobus 1:19-2:1

19Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. 20Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. 21Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. 22Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. 23Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: 24hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag. 25Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. 26Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. 27Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. 1Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt.

Zingen: Jezus, ik hou van U (Opw.731)

Jezus, ik hou van U,
meer dan de sterren van de hemel,
meer dan het water van de zee,
meer dan ik U zeggen kan. 2 x

Halleluja Adonai,
halleluja Adonai,
halleluja Adonai.
Amen. 4 x

Wie ben ik?

Rebecca zingt: What faith can do (Kutless)

Zingen: Our God

When He rolls up His sleeves
He ain't just puttin' on the Ritz
(our God is an Awesome God)
There is thunder in His footsteps
And lightning in His fists
(our God is an Awesome God)
Well the Lord He wasn't jokin'
when He kicked 'em out of Eden
It wasn't for no reason that He shed His blood
His return is very close and so you better be believin'
That our God is an Awesome God

[Refrein]

Our God (our god) is an Awesome God
He Reigns (he reigns) from heaven above
With Wisdom (with wisdom) pow'r and love
Our God is an Awesome God

When the sky was starless in the void of the night
(our god is an awesome god)
He spoke into the darkness and created the light
(our god is an awesome god)
Judgement and wrath He poured out the Sodom
Mercy and grace He gave us at the cross
I hope that we have not too quickly forgotten that
Our God is an Awesome God

[Refrein x3]

Dankgebed en voorbeden, afgesloten (3x) door Oh, Lord hear my prayer...

O Lord, hear my prayer,
O Lord, hear my prayer;
when I call answer me.
O Lord, hear my prayer,
O Lord, hear my prayer;
come and listen to me.

Collecten

Slotlied: Zegen mij op de weg die ik moet gaan (Opw. 710)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen

Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zegen

Zegekroon (Opw. 764) (Huisband)

U zult altijd voor ons strijden;
U hebt steeds Uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,
U, mijn Helper en Beschermmer,
U, mijn Redder en mijn Vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.
Waar Uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor Uw troon.
Waar U bent, verstillt de onrust,
want U draagt de zegekroon.
Vul dit huis nu met Uw glorie,
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

-Refrein-

Halleluja! Jezus overwon.

Jezus overwon.

Halleluja! Prijs Hem,

Die de wereld verwon.

U zult altijd voor ons pleiten;

U zocht door tot U ons vond.

En geen macht kan U bestrijden,

want U draagt de zegekroon.

U bent Jezus, de Messias,

Die de wereld redding biedt.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Elke muur wordt neergehaald,

ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon;

U overwon, U overwon!

Aan het kruis leek U verslagen,

maar U hebt de dood onttroond;

zelfs het graf kon U niet houden,

want U draagt de zegekroon.

-Refrein-

Halleluja! Jezus overwon.

Jezus overwon.

Halleluja! Prijs Hem,
Die de wereld verwon.
Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon