

# 'Wees met ons als wij Uw vrede zoeken...'



**Orde van dienst voor de ZWO - dienst op zondag 15 oktober 2017**

**Thema:** 'Wees met ons als wij Uw vrede zoeken...'  
**Voorganger:** ds. H.Z. Scheltens-Ritzema  
**Koor:** 'Eight in hand'  
**Organist:** Rein van Leeuwen  
**Aanvang:** 19.00 uur  
**Plaats:** Maranathakerk, Lunteren  
**ZWO-dienst van:** Maranathakerk Lunteren  
Gereformeerde kerk Lunteren  
Molukse Evangelische kerk Lunteren

## **Voor de dienst: Samen in de Naam van Jezus (Opwekking 167)**

Samen in de naam van Jezus  
heffen wij een loflied aan,  
want de Geest spreekt alle talen  
naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is.  
en zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij erover waakt  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer!

## **Welkom**

### **Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 2**

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijt en leven doet.

Het heil dat uw altaar omgeeft  
beschermt en koestert al wat leeft.  
De mus, de zwaluw vindt een woning.  
Haar jongen zijn in veiligheid.  
Mij is een schuilplaats toebereid  
in het paleis van U, mijn Koning.  
Heil hen die toeven aan uw hof  
en steeds zich wijden aan uw lof.

## **Stil gebed, Votum en groet**

### **Zingen: Psalm 84: 6**

Want God onze Heer die ons mild  
bestraalt als zon, beschermt als schild,  
zal in genade ons verhogen.  
Zijn hand onthoudt het goede niet  
aan wie oprecht Hem hulde biedt  
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.  
Heer, die het al in handen houdt,  
welzalig die op U vertrouwt.

**Gebed, uitlopend op: 'Prayer for the Holy Spirit' gezongen door 'Eight in hand')**

**Inleiding op het thema met bijdrage door de Syrische broers Mohaned en Maaen Alkhalil.**

**Gedicht: Een mens, die je reisgenoot wil zijn (Hans Bouma)**

Als er maar iemand is, die met je meegaat.  
Een mens, die je reisgenoot wil zijn.  
Eén die alles met je deelt - licht en donker,  
hoogten en diepten, vreugde en verdriet.

Een mens, die je peilt en respecteert.  
Een die de loop van je gedachten volgt,  
de loop van je dromen, het ritme van je hart.  
Een mens, die je minzaam bevestigt in wie je  
werkelijk bent.

Een mens met wie jij weer meegaat.  
Iemand voor wie jij weer een reisgenoot  
wil zijn. Enzovoort.

**Zingen (met 'Eight in hand') In de Heer vind ik heel mijn sterkte (Taizé)**

Koor: In de Heer vind ik heel mijn sterkte,  
in mijn God de vreugdezang.  
Gij die mijn bevrijding bewerkt,  
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x)

allen: In the Lord I'll be ever thankful,  
in the Lord, I will rejoice  
look to God, do not be afraid.  
Lift up your voices, the Lord is near. (2x)

Meine Hoffnung und meine Freude,  
meine Stärke, mein Licht,  
Christus, meine Zuversicht,  
auf Dich vertrau ich und fürcht mich nicht. (2x)

Dalam Tuhan ku dapat kuatan.  
Dalam Tuhan senang.  
Dalam Tuhan kebebasan  
Pada Mu ku yakin, tak takut. (2x)

In de Heer vind ik heel mijn sterkte,  
in mijn God de vreugdezang.  
Gij die mijn bevrijding bewerkt, op U  
vertrouw ik en 'k ken geen angst. (2x)

### **De Bijbel open: Psalm 145: 8-14**

**8** 'Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.  
**9** Goed is de HEER voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn  
schepping.' **10** Laten al uw schepselen u loven, HEER, en uw getrouwen u  
prijzen. **11** Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap, spreken over  
uw machtige werken, **12** aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen,  
de glorie en de glans van uw koningschap: **13** 'Uw koningschap omspant de  
eeuwen, uw heerschappij omvat alle geslachten.' **14** 'Een steun is de HEER voor  
wie is gevallen, wie gebukt gaat richt hij op.

### **Zingen: Versterk uw lijdend Lichaam (wijs: Lied 248, De dag door uwe gunst ontvangen...)**

O Heer wil troosten hen die lijden,  
zoals een moeder troost haar kind.  
Wilt U die treuren weer verblijden,  
O God die ons beschermt, bemint.

O Heer bevrijd die zijn onschuldig  
gevangen, leid hen uit het nauw.  
U bent genadig en geduldig,  
groot is uw goedheid en uw trouw.

Wees God een steun voor hen die vallen  
en die gebukt gaan, geef hen kracht.  
Breng eens weer thuis uw duizendtallen.  
Aan U is, Koning, alle macht.

### **De Bijbel open: Jesaja 66: 10-13**

**10** Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om  
haar, laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen. **11** Aan haar  
vertroostende moederborst zullen jullie drinken en verzadigd worden, haar rijke,

volle borsten zullen je zogen en verkwikken. **12** Want dit zegt de HEER: Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen, de rijkdom van alle volken als een overlopende beek, en jullie zullen ervan drinken. Je zult op de heup gedragen worden en worden gewiegd op haar schoot. **13** Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten; in Jeruzalem zul je troost vinden.

### **Zingen: Lied 737: 1, 2, 20 en 21. Afwisselend mannen/vrouwen**

Allen: Jeruzalem, mijn vaderstad,  
mijn moederhuis, wanneer  
zal ik u zien zoals ge zijt,  
de bruid van onze Heer?

Vrouwen: Daar is geen pijn en geen verdriet,  
geen afgunst en geen nijd,  
en angst en armoe zijn er niet  
maar altijd vrolijkheid.

Mannen: van alle kanten komen zij  
de lange lanen door,  
het is een eindeloze rij,  
de kinderen gaan voor.

Allen: Jeruzalem, mijn vaderhuis,  
mijn moederstad, wanneer  
zal ik u zien? Wij zijn op reis  
naar u en naar de Heer!

### **Verkondiging: "Wees met ons als wij Uw vrede zoeken ...."**

#### **Zingen: Lied 1014**

Geef vrede door van hand tot hand,  
je moet die schat bewaren.  
Bescherm haar als een tere vlam,  
behoed haar voor gevaren.

Geef vrede door van hand tot hand,  
met liefde, onze redding.  
Wees vriendelijk in woord en daad,  
bewogen om Gods schepping.

Geef vrede door van hand tot hand,  
als brood om uit te delen.  
Kijk ieder mens met warmte aan,  
zo kunnen breuken helen.

De sterke zachte hand zij dank,  
die meer dan troost kan geven.  
Als woorden stokken spreekt de hand,  
in vriendschap, steun en zegen.

Geef Christus door van hand tot hand,  
zijn liefde schenkt ons leven.  
Geef vrede door, geef haar een kans,  
een schat om uit te delen.

### **'Eight in hand' zingt Room enough**

#### **Lied 15 'Liederen ter bemoediging, 70 diaconale liederen' (wijs: Gez. 292)**

Breng ons daar waar mensen wonen,  
geef hen bij elkaar een thuis,  
waar ze liefde mogen tonen,  
samen delen last en kruis  
Breng ons daar waar in de stilte,  
brood gebroken wordt, gedeeld,  
waar uw Geest door alle kilte,  
breekt en zalft en harten heelt

### **Collecten**

- 1. Kerk in het Midden-Oosten**
- 2. Kerk**

### **'Eight in hand' zingt Thou knowest God**

**Dankgebed, voorbeden , afgesloten met door 'The Lords Prayer' gezongen  
door 'Eight in hand'**

## **Slotlied: Opwekking - Opwekking 710 Vader, maak mij tot een zegen**

Zegen mij op de weg die ik moet gaan  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt  
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen  
Ga mij niet voorbij  
Regen op mij met uw Geest Heer  
Jezus kom tot mij  
Als de Bron van leven  
Die ontspringt diep in mij  
Breng een stroom van zegen  
Waar in U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven  
Zegen om de ander tot zegen te zijn!  
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen  
Hier in de woestijn  
Wachtend op Uw milde regen  
Om zelf een bron te zijn  
Met een hart vol vrede  
Zijn wij zegenend nabij  
Van uw liefde delend  
Waar in wij zelf tot bron van zegen zijn

**Zegen, beaamd met 3 keer amen**



ZWO - LUNTEREN