

Orde
voor de afscheidsdienst van

Wilma van Wijk

* 25 augustus 1954

† 29 oktober 2017



*Geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.*

I Kor. 13 : 13

Maranathakerk Lunteren, 3 november 2017

Voorganger: ds. Jaap Hansum

Orgel: Marco Bouw

Dwarsfluit: Ruud van Iterson

M.m.v. Muziekvereniging KNA Lunteren

Intochtsmuziek 'Close your eyes and listen' (Gerry Mulligan en Astor Piazzolla)

Woord van welkom

HERINNERINGEN AAN WILMA VAN WIJK

Elize Bakker (eerste verantwoordelijke verzorgende van Wilma)

Joost van Wijk

Luisterlied 'Ik wacht' (Herman van Veen)

Ik wacht mijn armen om jouw nek
Mijn haar in jouw gezicht
Mijn tranen op jouw huid

Ik wacht mijn sproeten van jouw neus
Mijn geur uit jouw gedachten
Mijn ribben uit jouw lijf

Ik wacht mijn oren van jouw hoofd
Mijn zenuwen in jouw bolle buik
Ik wacht het hier naar daar
Ik wacht ons weer bij elkaar

Ik wacht mijn billen op jouw schoot
Mijn warmte naar jouw hart
Jouw woorden in mijn mond

Ik wacht jouw vlekken op mijn borst
Mijn knikken in jouw knieën
Jouw knokkels wacht ik wit

Ik wacht het tempo in jouw tred
De hoop in ons gebed
Ik wacht het hier naar daar
Mama, ik wacht ons weer bij elkaar

Marieke Ramp-van Wijk

Zingen: NLB 978 : 1, 3 en 4

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Bram van Wijk

'Erbarme Dich, Mein Gott' (J.S. Bach, Matthäuspassion)

Henk van Wijk

Luisterlied 'Liefde van Later' (Herman van Veen)

Als liefde zoveel jaar kan duren,
dan moet 't echt wel liefde zijn.
Ondanks de vele kille uren,
de domme fouten en de pijn.
Heel deze kamer om ons heen,

waar ons bed steeds heeft gestaan,
draagt sporen van een fel verleden,
die wilde hartstocht lijkt nu heen,
die zoete razernij vergaan,
de wapens waar we toen mee streden.
Ik hou van jou,
met heel m'n hart en ziel hou ik van jou,
langs zon en maan
tot aan het ochtendblauw,
ik hou nog steeds van jou.

Jij kent nu al m'n slimme streken,
ik ken allang jouw heksenspel.
Ik hoef niet meer om jou te smeken,
jij kent m'n zwakke plaatsen wel.
Soms liet ik jou te lang alleen,
misschien was wat je deed verkeerd,
maar ik had ook wel eens vriendinnen.
We waren jong en niet van steen,
zo hebben we dan toch geleerd,
je kunt altijd opnieuw beginnen.
Ik hou van jou,
met heel m'n hart en ziel hou ik van jou,
langs zon en maan
tot aan het ochtendblauw,
ik hou nog steeds van jou.

We hebben zoveel jaar gestreden,
tegen elkaar en met elkaar.
Maar rustig leven en tevreden,
is voor de liefde een gevaar.
Jij huilt allang niet meer zo snel,
ik laat me niet zo vlug meer gaan,
we houden onze woorden binnen.
Maar al beheersen we 't spel,
een ding blijft toch altijd bestaan,
de zoete oorlog van 't minnen.
Ik hou van jou,
met heel m'n hart en ziel hou ik van jou,
langs zon en maan
tot aan het ochtendblauw,
ik hou nog steeds van jou.
Voorgoed van jou...

DIENST VAN WOORD EN GEBED

Zingen: Psalm 139 : 1

Heer, die mij *ziet zoals ik ben,*
dieper dan ik *mijzelf ooit ken,*
kent Gij mij, *Gij weet* waar ik ga,
Gij *volgt mij waar ik zit of sta.*
Wat mij ten *diepste houdt bewogen,*
't ligt alles *open voor uw ogen.*

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Psalm 139 : 2

Gij zijt zo *diep vertrouwd met mij:*
wie *weet mijn wegen zoals Gij?*
Gij kent mijn *leven* woord voor woord,
Gij *hebt mij voor ik spreek gehoord.*
Ja overal, *op al mijn wegen*
en altijd *weer komt Gij mij tegen.*

Gebed

Schriftlezingen (Froukje Smid vanuit de Bethelkerk in Barneveld)

Lukas 10 : 38-42

Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: 'Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.' De Heer zei tegen haar: 'Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.'

1 Korintiërs 13

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen - had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn - had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan - want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Zingen: NLB 886 'Abba Vader'

Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoort ik toe.

Abba, Father, let me be
Yours and Yours alone.
May my will forever be evermore Your own.
Never let my heart grow cold.
Never let me go.
Abba, Father, let me be Yours
and Yours alone.

Overdenking

Lied: 'Ik zal er zijn'

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Gebeden

Afgesloten met een gezamenlijk uitgesproken:

Wij leven hier ons leven, steeds weer van dag tot dag.
Meer is ons niet gegeven dan leven bij de dag.
Heer, geef dat ik mijn dagen altijd zo leven mag,
dat anderen U ervaren in mij van dag tot dag.
Want dan worden de dagen voor iedereen een feest,
omdat zij teken dragen van leven in Uw Geest.

Uittochtsmuziek: uit de opera Dido en Aeneas 'When I am laid in earth'
Gezongen door Jessye Norman met het English Chamber Orchestra o.l.v. Raymond Leppard

DIDO

When I am laid in earth,
May my wrongs create
No trouble in thy breast;
Remember me, but ah! Forget my fate.

CHORUS

With drooping wings ye Cupids come,
And scatter roses on her tomb,
Soft and gentle as het heart.
Keep here your watch, and never part.

*We zetten deze dienst voort op de begraafplaats,
waar we het Onze Vader bidden en de zegen van God ontvangen.*

*Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid om na te praten
in Hotel-Restaurant 'De Wormshoef', Dorpsstraat 192, 6741 AS te Lunteren.*