

Orde van dienst Vesperdienst 11 maart 2018



“Ik heb u vrienden genoemd...” (Joh. 15:15)

Voorganger: Kees Verduijn

Lector: Ineke van den Brink

Muzikale begeleiding: Ina Tamerus

Luisterlied: 'Ubi Caritas' :

Waar Liefde en vriendschap zijn, daar is God

Mededelingen

Stilte

Aansteken van de kaarsen

Openingsgebed

Lofprijzing: lied 195, 'Klein Gloria'

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
Als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Psalmen:

Zingen: Psalm 117 d

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Zingen: Psalm 116: 3 en 6

(Lector leest de psalm en afwisselend zingt de gemeente)

Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.

Zingen: Psalm 118: 5, 6 en 9

De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht;
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

Des Heren hand is hoog verheven,
des Heren rechterhand is sterk.
Ik zal niet sterven, ik zal leven
en zingen van des Heren werk.
De Heer heeft mij wel zwaar geslagen,
maar niet verlaten in mijn nood,
en zijn genadig welbehagen
gaf mij niet over aan de dood.

Dit is de dag, die God deed rijzen,
juicht nu met ons en weest verblijd.
O God, geef thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeeg'nen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

Inleiding op de lezing

Lezing: Johannes 15: 9-17

9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan

je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Inkeer en verstillig

Zingen: Lied 790

Hoog als de hemel de liefde,
wijd als het vruchtbare land,
diep als de bodem der zee-en,
Sterk als een stormwind haar kracht,
dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

Werelden schept zij, de liefde,
wonder dat ons doet bestaan,
Mens van ons maakt door haar volheid,
gloed die ons leven doorstraalt.
Dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

Dat zij de ander in liefde,
samen op weg door de tijd,
ruimte groei willen geven,
thuis voor elkaar kunnen zijn,
dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

Zingen: Lied 970

Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
Licht van Jezus Christus,
Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
Wij zijn een in Christus.

Ranken zijn er vele,
één is de stam,
Wijnstok van het leven,
Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
Gaven schonk vele,
één is de Geest
wij zijn één in Christus.

Velen mogen dienen,
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen,
Als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
Wij zijn Christus' lichaam,
Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
Wij zijn één in Christus.

Gebeden: Dankgebed – Voorbeden - Stil gebed - Avondgebed

Slotlied: 248

De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

Als hier het daglicht onderduikt,
de dan, als onze beden zwijgen,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

Zodat de dank U toegezonden,
op aard' nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

Voorwaar, de aarde zal getuigen,
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit

Zegenbede

gemeente stemt in met lied 246: 'God zal je hoeden'

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
Vriend in het duister en gids naar het licht.

Uitleidende muziek: Evening Prayer, Margaret Rizza

Gezamenlijke collecte bij de uitgang