

## Een nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is bedoeld om de periode waarin het kerkblad niet verschijnt te overbruggen. Het belangrijkste nieuws geven we, in verkorte vorm, aan u door. Op deze wijze blijft u op de hoogte van de gebeurtenissen in de gemeente en kunt u – ook in de binnenkamer – werk maken van de onderlinge verbondenheid.

## Meditatie

### Ongehinderd

*'Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.'*  
(Handelingen 28,31 HSV)

Wie het slot van het boek Handelingen aandachtig leest proeft tussen de regels door iets van milde ironie, een ondertoon van triomf. Als Paulus aankomt in Rome spoelt hij er niet aan in een knullig, gammel bootje. Hij komt op stijlvolle wijze de haven binnengevaren aan boord van een indrukwekkend graanschip, compleet met imposante boegbeelden. En Paulus heeft nog maar nauwelijks voet aan wal gezet of hij ontmoet er al broeders in het geloof. Hij krijgt zeven dagen de tijd om met hen op te trekken. En als hij dan vanuit Puteoli naar Rome reist wordt hij door groepen medegelovigen ingehaald zoals men in die tijd een keizer of generaal onthaalt die als overwinnaar terug keerde van het slagveld. Lukas vat deze bemoedigende intocht van Paulus subtiel samen met dat ene zinnetje in vers 14: *"En zo gingen wij naar Rome."* Er zit in dat zó heel wat verwondering en ontroering. Want als Paulus onderweg broeders en zusters ontmoet lezen we: *"Toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte hij moed."*

Enmaail in Rome verdwijnt Paulus niet in de kerker. Hij mag een huurwoning betrekken. Hij zit weliswaar vastgeketend aan een Romeinse soldaat maar heeft iedere dag alle ruimte om in zijn woning mensen te ontvangen. Lukas gebruikt voor dat woordje ontvangen met een knipoog een plechtig woord dat we vandaag de dag zouden vertalen met 'op audiëntie gaan.' Mensen gaan 'op audiëntie' in een gehuurde woning, bij een man die is vastgeketend aan een Romeinse soldaat. Zie je de humor ervan in? Vandaag de dag gaan mensen in Rome op audiëntie bij Paus Franciscus in het deftige en chique Vaticaan. Hier gaan mensen ook op audiëntie in Rome. Maar nu in een huurhuis bij een gedetineerde met een soort van enkelband.

Het is een opmerkelijk einde van het boek Handelingen: *"En Paulus bleef twee volle jaren in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen die naar hem toe kwamen. Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd"*. Dat is de laatste scene waarmee Lukas ons achterlaat. Mensen die met elkaar in gesprek zijn bij een open Bijbel. Over de God van Israël en zijn wonderlijke weg met mensen. Over Jezus de Heer, gestorven aan een kruis en opgestaan die door zijn Geest springlevend is en in ons midden. Over het koninkrijk van God, een nieuwe manier van leven. Zó vindt de blijde boodschap zijn weg, in alle vrijheid en ongehinderd. Heel eenvoudig eigenlijk, door mensen die het aan elkaar doorgeven en doorvertellen. Ouders aan kinderen, grootouders aan kleinkinderen. Mensen die elkaar inwiden in dit geheim. En elkaar meenemen op deze weg. Het vooral ook belichamen en voorleven.

Vanzelf gaat het intussen zeker niet. Het woord van God zal zeker zijn weg vinden. Maar het ondervindt onderweg ook weerstanden. Daar staat het boek van de Handelingen ook vol van. Het evangelie botst op religie en wetticisme. Het stuit op onwaarachtigheid en onwil. Wordt geremd door hardnekkigheid, onverschilligheid. Er is de gebrokenheid van deze wereld en wat wij mensen elkaar zo al kunnen aandoen. De invloed van duistere machten die ons kunnen bezetten. Er kan in ons leven zoveel zijn waardoor we helemaal niet vrijmoedig zijn en door van alles en nog wat worden 'gehinderd'. Maar sterker dan alle menselijke onwil, onvermogen en geklungel is de Geest van Jezus die het goede nieuws voortstuwt. En keer op keer mensen in de vrijheid zet, vernieuwt en tot krachtige getuigen maakt.

Lukas kiest bewust voor een open einde. Het is bedoeld als een uitnodiging om deze krachtige beweging van Gods Geest zich te laten voortzetten in onze generatie in onze levenstijd en op onze manier. Lukas stopt zijn Handelingen bij hoofdstuk 28. Handelingen 29 wordt geschreven in uw, jouw en mijn leven en dat van onze kinderen. Waar wij ons beschikbaar stellen, kan Gods zijn krachtige werk doen. In ons en ook door ons heen: met alle vrijmoedigheid en ongehinderd.

-ds. Jaap Hansum

## Erediensten

### Gezamenlijke diensten zondagavond

In de zomerperiode worden er gezamenlijke zondagavonddiensten gehouden. Graag willen wij u er aan herinneren dat de avonddiensten van 23 juli en 6 augustus in de Gereformeerde Kerk aan de Oranjestraat zullen zijn

### Bevestigingsdienst/Afscheidsdienst

In de ochtenddienst van zondag 27 augustus a.s. zal Cock Kroon als kerkelijk werker bevestigd worden. In deze dienst zal ook afscheid worden genomen van ds. Wim Schaap en ds. Albert Juffer. Wij hopen dat u allen aanwezig kunt zijn bij deze bijzondere dienst!

### Correcties

- \* Zondag 23 juli; 19.00 uur gaat ds. A.I. Zaal uit Hemmen voor in de Gereformeerde Kerk.
- \* Zondag 6 augustus; 09.30 uur gaat prop. C. Hendriks uit Ede voor i.p.v. ds. W. Schaap.
- \* Zondag 6 augustus; 19.00 uur gaat dhr. R. Fluit voor in de Gereformeerde Kerk.

## Kindernevendienst

### Zomerrooster

In de zomerperiode (van 16-7 t/m 20-8) is er alleen KND voor de groepen 1 t/m 4 in de kelder.

Voor de kinderen vanaf groep 5 liggen er kerkboekjes in de hal, die zij tijdens de kerkdienst kunnen invullen.

## Pastoraat

### Nieuw ingekomen

Christiaan en Linda Ravenswaaij-Driehuis zijn met hun kinderen, Jonathan, Sebastian en Annelyn op de Hazendonkseweg 29b, 6741 MT, Lunteren komen wonen. Van harte welkom in de Maranatha-gemeente.

### Huwelijksjubileum

Op zondag 18 juni was het alweer 25 jaar geleden dat Rob en Rita Koudijs, Everlaan 55 in het huwelijk traden. Ze zijn blij en dankbaar dat ze dit huwelijksjubileum samen met hun kinderen, Mariël en Elwin mochten vieren tijdens een gezamenlijke vakantie. Vanuit de Maranathakerk mochten ze de bloemengroet ontvangen. Vanaf deze plek willen we Rob en Rita ook van harte feliciteren met hun huwelijksjubileum en hun nog vele gezegende jaren toewensen samen met hun kinderen.

## Geboorteberichten

7 juni jl. is Lize Esmee Welink geboren, dochter van Geert-Jan en Cora. Lize woont samen met haar ouders en twee grote zussen op Ceram 96, 3772 ZX, Barneveld.

Op 25 juni jl. hebben Rianne en Kristiaan Bol een zoontje mogen ontvangen, Boaz. Boaz woont samen met de ouders en grote broer Tygo aan de Broeksteeg 2B, 6741 JT, Lunteren.

*"Uit onze liefde, uit onze dromen, uit Gods handen ben jij gekomen."*

Verwonderd, dankbaar en heel gelukkig zijn Debbie en Christian Hardeman (Forsythiastraat 44, Ederveen) met de geboorte van David Jochem. David is 2 juli geboren.

Namens de gemeente allen van harte gefeliciteerd! Wij wensen jullie de zegen van de HEERE toe in de opvoeding van de kinderen.

## Onze zieken

Mevr. C.H.Scherrenburg-Hazenberg (Dorpsstraat 25, kamer 024, 6741AA Lunteren) is zwaar reumapatiënt en heeft nu meerdere ziekten erbij gekregen. Een kaartje of ander blijk van meeleven zou haar goed doen.

Dhr. Reinier Hoogstra (Otterlaan 28, 6741 VD, Lunteren) wacht vol spanning op de uitslag van medische onderzoeken.

Linda van de Vliert is goed door de stamceltransplantatie gekomen. Zij is ontslagen uit het ziekenhuis en verblijft bij haar ouders. De komende maanden zullen nodig zijn om weer op krachten te komen.

Voor allen vragen wij uw gebeden.

## In memoriam

Op 26 juni jl. overleed in het ziekenhuis in Ede Janny Blankenspoor – Witteveen op de leeftijd van 91 jaar. Zij werd op 2 april 1926 in Nunspeet geboren. Daar groeide ze op en bleef daar wonen, totdat zij in begin jaren '50 Wim Blankenspoor ontmoette. De eerste ontmoeting had plaats in de sigarenzaak van vader en moeder Blankenspoor aan de Dorpsstraat te Lunteren. Al snel volgde een tweede ontmoeting met als gevolg verkering dat uitmondde in een huwelijk. Op 25 november 1953 zijn ze getrouwd. Lunteren werd als woonplaats gekozen. Wim en Janny namen de sigarenzaak van vader over en jarenlang was het een bekende plek voor de

Lunteraan. Midden in het dorp, naast de eendjesvijver. Ze kregen twee kinderen: dochter Janny en zoon Wim. Janny trouwde met Herman Hesselman en Wim met Mathilde Attema. Groot was de vreugde toen er twee kleindochters geboren werden. Wendy en Tessa. Zij hebben allebei een kaars aangestoken in de dankdienst voor het leven van oma.

In deze dienst mochten woorden centraal staan uit Psalm 31. Zestien jaar geleden bij het overlijden van haar man, Wim, hebben wij ook deze Psalm met elkaar gelezen. Het is een Psalm waarin aan de ene kant de psalmist zijn nood, zijn zorgen uitsprekt en voor God neerlegt, maar aan de andere kant klinkt vooral de dankbaarheid en het vertrouwen in God. De kracht van Psalm 31 is, dat deze Psalm een gebed is. In het gebed mag je de rust vinden. Mag je het vertrouwen uitspreken in God. Mag je jouw hart blootleggen voor die Ene, die hoort, die er bij is. Wat er ook in je leven gebeurt. Bij Hem mogen we schuilen.

De kinderen en kleinkinderen zijn vooral dankbaar voor alles wat hun moeder en oma voor hen heeft betekend. Zij was er altijd voor hen. Janny was iemand, die graag de touwtjes strak in handen wilde houden. Zo nodig gaf zij graag opdrachten, maar tegelijk was zij dankbaar voor al datgene dat zij mocht ontvangen in haar leven. Samen met haar man, samen met de kinderen en kleinkinderen, en ook samen met anderen.

Wij wensen Janny en Herman; Wim en Mathilde; Wendy en Tessa veel sterkte toe voor de komende tijd en wij hopen, dat zij Gods nabijheid zullen ervaren in hun leven. Want de God van Psalm 31 is een God, die er bij is en met je mee gaat. Totdat!

*Ga met God en Hij zal met je zijn,  
Tot wij weer elkaar ontmoeten,  
In Zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

Met deze woorden van Lied 416 mochten wij de dankdienst afsluiten.  
-Bert Fluit

### **Afscheid ouderling Henny van Beek**

Na goed overwegen, heb ik gemeend mijn ambt als ouderling te moeten neerleggen. Door verschillende privé-situaties is het als een té grote last gaan voelen en kan ik me niet meer goed geven in het ouderlingschap. Loslaten doet ook altijd pijn, heb veel ontvangen en veel mogen leren. Dankbaar ben ik voor het

vertrouwen dat mensen mij geschonken hebben.

Met een hartelijke groet,  
Henny van Beek (ouderling sectie 10)

### **Vakantieperiode**

Wanneer u of jij, thuis of elders van vakantie geniet, zou fijn zijn wanneer onderstaande gemeenteleden een kaartje ontvangen omdat vakantie vieren (nu) niet mogelijk is.

\* Mevr. G.B. Van Dreven-v.d. Pol, 't Boveneind, k. 115. Prins Bernhardlaan 116, 3905 DJ, Veenendaal.

\* Mevr. H. Brinks-Vincent, De Pleinen Pollenstein 174. k. 184, 6714 DH Ede.

\* Mevr. Van Scherrenburg-Hazenberg, Dorpsstraat 25, k. 24, 6741 AA Lunteren.

\* Linda v.d. Vliert, Buurtweg 31, 6744 PP, Ederveen.

\* Tania Bouw, Hootsenstraat 33, 6744 AH Ederveen.

\* Wendy v.d. Brink, Pro Personia, Wolfheze 2. Afd. Octaaf gr. 4. 6874 BE Wolfheze.

\* Dhr. H. Veldhuizen, Klaverweide 1, afd. revalidatie gr. 3, 3773 AW Barneveld.

### **Cursus Acts 29**

In oktober 2017 start in ons kerkgebouw een nieuwe cursus onder de naam Acts 29 (Handelingen 29). Deze cursus is bedoeld voor ieder die ernaar verlangt om te groeien in een leven als volgeling van Jezus in de kracht van de Geest. Naast docenten van Bijbelschool 'De Wittenberg' en het Evangelisch Werkverband hoopt ds. Hansum er ook zelf aan te bij te dragen. De cursus omvat twaalf (dinsdag)avonden (inclusief maaltijden) en twee weekends (vrijdagavond t/m zaterdagmiddag) en is bedoeld voor de regio. Meer informatie vindt je op:

<http://www.ewv.nl/vorming/acts29>.

Gedetailleerde informatie is vanaf eind augustus te vinden in het nieuwe programma van V&T en op onze website.

### **Nieuwe Gemeente Groei Groep (GGG)**

In het komend seizoen hoop ik een nieuwe Gemeente Groei Groep (GGG) te kunnen vormen die elkaar tweewekelijks een ochtend van 9.30 tot 11.30 uur treft. Ideaal voor mensen die zich overdag goed kunnen vrij maken en 's avonds veel lastiger. Meer informatie vindt u in het komende kerkblad. Bent u nu al enthousiast? Dan kunt u zich ook gelijk aanmelden (06-43812178).

Groet,  
Miranda Boels-Smolders

## Pastoraat tijdens de vakantie

De familie Hansum heeft vakantie tot en met 14 augustus. Per 1 augustus gaat het dienstverband van kerkelijk werker Cock Kroon in. Voor dringende zaken kunt u terecht bij uw sectieouderling en ds. Schaap.

## Jeugdwerk

### Dringend mentoren gezocht!

De 18+ groep zoekt een enthousiaste vrouwelijke mentor! Niet alleen de 18+ groep maar ook de tieners zijn dringend op zoek naar maar liefst 5 nieuwe mentoren (m/v). Wie helpt deze generatie groeien? Heb je interesse? Bekijk dan de website voor meer informatie of spreek een (jeugd)ouderling aan.

## Vorm & Toerusting

### Programmaboekje V&T

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan de samenstelling van het jaarprogramma door de verschillende leden van de Taakgroep. Het belooft weer een mooi programma te worden met als thema: "Ik zal er zijn". Een aantal nieuwe onderdelen zult u tegenkomen, aangedragen o.a. door de werkgroep Groene Kerk, maar ook een programma als Kunst in de Kerk en de herdenking van 500 jaar Reformatie.

Wat het startweekend betreft hebben we de zaterdagse barbecue laten vallen omdat de belangstelling hiervoor toch wat afnam. Het draait nu vooral om de zondagse startdienst, gevolgd door het inmiddels traditionele taartenbuffet en mogelijk een gaven- en talentenveiling.

Het programmaboekje zal tegelijkertijd verschijnen met het kerkblad van september. Het volledige programma verschijnt t.z.t. ook op de website van de kerk.

Bert Hazeleger  
Voorzitter Taakgroep V&T

## Mulderschuur zomerkoffie inloopochtenden

U weet het waarschijnlijk wel: Het hele jaar door kunnen Lunterse senioren op dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur terecht in de Mulderschuur aan de Roskammersteeg 5 voor een praatje, een spelletje of zomaar een ontmoeting met een dorpsgenoot. Initiatiefnemers hiervan zijn Stichting de Vluchtheuvel en de PCOB.

In de zomermaanden zijn de volgende sprekers uitgenodigd:

\* Dinsdag 18 juli geven valkeniers Gerard en Bettine v.d. Brink ons een demonstratie. Er worden met zo'n 10 verschillende soorten roofvogels gevlogen.

\* Dinsdag 25 juli komen Sylvia Pols en Margreet Prinsen ons over de activiteiten van het Leger des Heils vertellen.

\* Dinsdag 1 augustus zal Simon v.d. Pol in een gesprek met de aanwezigen informatie geven over wat Ede te bieden heeft aan senioren.

\* Dinsdag 8 augustus komt Jaap Bonnhof. Hij is taxateur en op deze koffieochtend kunt u één klein 'antiek' voorwerp (geen poppen, klokken en meubels) meenemen en hij zal u vertellen of het kunst of kitsch is en er een waarde aan toekennen.

\* Dinsdag 15 augustus zal Raymond van Aalst het zal hebben over voeding en voedselveiligheid.

Komt allen en laat u verrassen. Er zal een kleine bijdrage van 1 Euro worden gevraagd.