

Orde van dienst Kinderdankdag

4 november 2015



Vooruit: Blik terug!!!

Genesis 35: 1-15

Voorganger: Ds. Ina Hansum

Muzikale begeleiding: Sipke de Boer en Jacqueline van de Steeg

Drama: Ben Wielstra

Intochtslied: psalm 118:1

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof den Heer mijn leven lang.
Hooft in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht;
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!

Binnenkomst van kerkenraad en dankdagcommissie

Stil gebed

Votum en Groet

Introtekst: psalm 77: 12-13:

Heer, ik denk weer aan Uw daden
Aan de wonderen van vroeger
Ik wil over Uw daden spreken
Ik wil al Uw wonderen noemen

Zingen: dank u voor deze nieuwe morgen (op toonhoogte 146)

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U, dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor alle goeden vrienden,
dank U, o God, voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende,
dat Gij mij vergeeft.

Dank U, dat Gij hebt willen spreken,
dank U, Gij hoort een ieders taal,
dank U, dat Gij het brood wilt breken
met ons allemaal.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U, dat ik nu weet daarvan,
dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Geloofsbelijdenis:

Zingen: Heer U bent mijn leven (op toonhoogte 190)

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezén, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
en met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Godsrijk

Gebed om ontferming en de opening van het Woord

Zingen: God kent jou vanaf het begin - op toonhoogte 497

Refrein: God kent jou
vanaf het begin
helemaal van buiten
en van binnenin
Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet

Refrein 1x:

Couplet: en weet je wat zo mooi is
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou,
ja Hij houdt van jou en mij

Refrein 2x

Couplet 1x

Refrein 2x

2x laatste zin refrein herhalen

Eerste Schriftlezing: Genesis 28: 10-22 (NBV)

10 Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. **11** Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. **12** Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. **13** Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: 'Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. **14** Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. **15** Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.' **16** Toen werd Jakob wakker. 'Dit is zeker,' zei hij, 'op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besepte ik niet.' **17** Eerbied vervulde hem. 'Wat een ontzagwekkende plaats is dit,' zei hij, 'dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!' **18** De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteen had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten. **19** Hij gaf die plaats de naam Betel; vroeger heette het daar Luz. **20** Daarna legde hij een gelofte af: 'Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, **21** en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn. **22** Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden – en ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft.'

Zingen: Themalied onderbouw 1^e couplet: eens liep daar Jacob...

(wijs 'k stel mijn vertrouwen, lied 444 uit Op Toonhoogte)

Eens liep daar Jacob

Hij was op de vlucht

's Nachts ging hij slapen

In de open lucht

En in Zijn droom

Was God het die hem zei:

"Ik zal je zegenen

Ik ben je steeds nabij"

Tweede schriftlezing: Genesis 35: 1-15 (NBV)

1 God zei tegen Jakob: 'Ga naar Betel. Blijf daar en bouw er een altaar voor de God die daar aan jou verschenen is toen je op de vlucht was voor je broer Esau.'
2 Toen zei Jakob tegen zijn familieleden en tegen alle anderen die bij hem waren: 'Doe de vreemde goden die jullie hebben weg, reinig je en trek schone kleren aan.'
3 Laten we naar Betel gaan: daar wil ik een altaar bouwen voor de God die naar mij heeft omgezien toen ik diep in de ellende zat en die mij op mijn hele reis terzijde heeft gestaan.'
4 Ze gaven Jakob alle afgodsbeelden die ze in hun bezit hadden, en ook hun oorkingen, en Jakob begroef alles onder de terebint bij Sichem.
5 Daarna braken ze op. God joeg de inwoners van de steden in de omtrek zo'n angst aan dat ze het niet waagden Jakobs zonen te achtervolgen.
6 Toen Jakob met alle mensen die met hem meetrokken in Luz was aangekomen, het huidige Betel, in Kanaän,
7 bouwde hij er een altaar; hij noemde die plaats 'God is in Betel', omdat God zich daar aan hem geopenbaard had toen hij op de vlucht was voor zijn broer.
8 (De voedster van Rebekka, Debora, stierf daar. Ze werd ten zuiden van Betel begraven, onder een eik die daarom Eik van gewezen werd genoemd.)
9 Nu Jakob was teruggekeerd uit Paddan-Aram, verscheen God hem opnieuw, en hij zegende hem.
10 Hij zei: 'Tot nu toe heette je Jakob. Die naam zul je niet langer dragen: Israël is je nieuwe naam.' Zo gaf God hem de naam Israël.
11 En hij vervolgde: 'Ik ben God, de Ontzagwekkende. Wees vruchtbaar en word talrijk; je zult uitgroeien tot een volk, tot een hele menigte volken, en er zullen koningen uit je voortkomen.'
12 Ik geef jou het land dat ik aan Abraham en aan Isaak heb gegeven; ook aan je nakomelingen geef ik dit land.'
13 Hierna ging God weg van de plaats waar hij met Jakob had gesproken.
14 Daar, op die plaats, zette Jakob een steen rechtop, en hij wijdde hem door er een wijnoffer op te brengen en er olie over uit te gieten.
15 Hij noemde die plaats, waar God met hem had gesproken, Betel.

Zingen: Themalied onderbouw 2^e couplet: na vele jaren...

Na vele jaren - Hoort hij dat God zegt:

"Bouw mij een altaar - En dien Mij nu echt"

Jacob gaat danken - God is altijd trouw

Blik eens terug, dank God - Hij zorgt voor mij en jou

Drama, Ben Wielstra

Meditatie

Meditatief moment en aansluitend zingen: Themalied bovenbouw: Bij Bethel deed God een belofte

(wijs: laat m' in U blijven, groeien, bloeien; op toonhoogte 231)

Bij Bethel deed God een belofte
"Ik ben met jou, Ik zegen jou"
En Jacob deed toen een gelofte
Dat Hij de Heere dienen zou.
Blik eens terug en loof de Heer
Dan wordt het dankdag tot Gods eer!

Maar Jacob is het snel vergeten
Dat je geloften houden moet
Hij heeft daarna niet stil gezeten
En was heel druk met geld en goed
Blik eens terug en loof de Heer
Dan wordt het dankdag tot Gods eer!

God gaat toch weer tot Jacob spreken:
"Ga nu naar Bethel woon aldaar"
Gehoorzaam trekt hij naar die streken
Hij bouwt voor God een dankaltaar
Blik eens terug en loof de Heer
Dan wordt het dankdag tot Gods eer!

Gebeden, dankzegging en voorbeden

Collecte

Zingen: de zon komt op, maakt de morgen wakker (Op toonhoogte 302).

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stukt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 2x)

slot:

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

(Refrein 2x)

Zegen