

Liturgie voor de zondag van de voleinding



Op zondag 26 november 2017
in de Maranathakerk te Lunteren.

Voorganger: Ds. W. schaap
Ouderling van dienst: Mevr. C. van Zijl
Organist: Marco Bouw

Welkom en mededelingen

Dienst van de voorbereiding

Gemeente gaat staan

Moment van stilte en bezinning

Aanvangslied: NLB Psalm 62: 1 en 4

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, -op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

Bemoediging en groet

Zingen: NLB Psalm 62: 5

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt;
God is een schuilplaats voor ons allen.

Gemeente gaat zitten

Smeekebed

Glorialied: Hemelhoog 590

Heer God, U loven wij
Heer, U belijden wij
Vader in eeuwigheid
zingt 't gans heelal uw naam
Aarde en hemel Heer
zingen uwe naam ter eer
heel uw schepping door
eeuwig met 't eng'lenkoor

Heilig, heilig
heilig is onze God
de Heer Zebaoth

Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol
hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol
Halleluja, halleluja
halleluja, halleluja
Amen

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Moment met de kinderen / Kinderen gaan naar de kindernevendienst terwijl we zingen: Lied 285

Het licht is ons voorgegaan
En straalt als een lopend vuur.
Het wijst ons de weg hoe wij
In vrede kunnen gaan.

Lezing: Psalm 95

- 1 Kom, laten wij jubelen voor de HEER, juichen voor onze rots, onze redding.
- 2 Laten wij hen naderen met een loflied, hem toejuichen met gezang.

3 De HEER is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. 4 Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren hem toe, 5 van hem is de zee, door hem gemaakt, en ook het droge, door zijn handen gevormd.

6 Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker. 7 Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid.

Luister vandaag naar zijn stem: 8 Wees niet koppig als bij Meriba, als die dag bij Massa, in de woestijn, 9 toen jullie voorouders mij op de proef stelden, mij tarten, al hadden ze mijn daden gezien.

10 Veertig jaar voelde ik weerzin tegen hen. Ik zei: `

Het is een stuurloos volk dat mijn wegen niet wil kennen.` 11 En ik zwoer in mijn woede: `nooit gaan zij mijn rustplaats binnen!`

Hebreeën 4: 1-13

1 Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. 2 Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als indertijd aan hen; maar anders dan voor wie het in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam. 3 Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was: `in mijn toorn heb ik gezworen: `Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust.` en dat terwijl zijn werk toch al met de grondlegging van de wereld voltooid werd! 4 Over de zevende dag wordt immers ergens gezegd: `En op de zevende dag rustte God van al zijn werk,` 5 terwijl hier wordt gezegd: `Nooit zullen ze binnengaan in mijn rust.` 6 Het staat dus vast dat er wel mensen in kunnen binnengaan. En omdat zij aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, 7 legt God nu opnieuw een dag vast, een `vandaag`, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen: `Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig.` 8 Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. 9 Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. 10 En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne. 11 Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust, en zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. 12 Want levend en krachtig is

het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar de ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. 13 Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen.

Zingen: Lied: 315

Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
U woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademen
en leven voor uw aangezicht.

Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen.
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Lezing: Lucas 21: 25-33

25 Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op de aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee, 26 de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. 27 Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. 28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij! 29 Hij vertelde hun ook een gelijkenis: `Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. 30 Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. 31 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. 32 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. 33 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Zingen: Lied 333 (wordt drie keer gezongen)

Kom, Geest van God, maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Verkondiging “*Beter toch maar alleen*”

Gedenken van hen die ons voorgingen:

Dhr. Wouterus Brouwer - 89 jaar

Dhr. Aart Hutten - 67 jaar

Mevr. Gerritje van de Wakker-Uit de Bosch - 97 jaar

Mevr. Helena Fluit-bakker - 96 jaar

Dhr. Wouterus van Beek - 68 jaar

Mevr. Annie Kelderman-Blaauwbroek - 82 jaar

Mevr. Janny Blankenspoor-Witteveen - 91 jaar

Mevr. Gezina Brandina van Dreven-van de Pol - 85 jaar

Mevr. Willemijntje Lam-van de Broek - 97 jaar

Mevr. Willemina Cornelia Gerdina van Wijk-van Rossum - 63 jaar.

Gedicht:

De naam, waarmee zij zijn genoemd
Staat in Gods hand geschreven
En zal door alle donker heen
Toch onuitwisbaar blijven,
In Christus is hun naam bewaard,
Naar Hem blijven zij heten,
Hij wekt hen uit de slaap en zal
Hen van de dood genezen.

(Uit wachters in de nacht van Sytze de Vries)

Moment van stilte Gemeente gaat staan

Zingen: Lied 759

op de melodie gezang 303 (De ware kerk des Heren)

Gods kinderen op aarde
zij wandelen in het licht,
omdat zij gerechtvaardigd
zijn voor zijn aangezicht.
Zij leven Hem ter ere,
zijn naam hun lieve lust.
Zij sterven in de Here,
zij slapen zo gerust.

Zij slapen en ontwaken
Als in een ogenblik.
God zal hen wakker maken,
Hij waakt voor hun geluk.
Zo worden zij veranderd
tot heerlijkheid en eer.
Zij geven zich uit handen
en leven in de Heer.

Gemeente gaat zitten

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Dienst van de gebeden

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied Lied 416

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.