

# KERSTNACHTDIENST 2017



## *Thema: Wonderlijke nacht!*

Zaterdag 24 december 2017,

gezamenlijke kerstnachtdienst in de Maranathakerk te Lunteren,

aanvang: 22.00 uur

Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens

M.m.v. Together o.l.v. Jan Willem van Ree met Erik Onnink aan de piano

Organist: Marco Bouw

## **Voor de dienst zingen we samen: Midden in de winternacht.**

Midden in de winternacht ging de hemel open  
die ons 't heil der wereld bracht,  
antwoord op ons hopen.  
Elke vogel zingt zijn lied.  
Herders waarom zingt gij niet?  
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom,  
laat de beltrom horen:  
Christus is geboren.

## **Zingen: Heerlijk klank het lied der eng'len (Joh. de Heer, lied 70)**

Heerlijk klank het lied der eng'len, in het veld van Efrata:  
Ere zij God in de hoge, looft de Heer, halleluja!

*Refrein:*

Vrede zal op aarde dagen, God heeft in de mens behagen  
Zalig, die naar vrede vragen. Jezus geeft die, hoort Zijn stem.

Jezus kwam op aarde neder, als een kindje, klein en teer;  
Maar hoe arm Hij ook mocht wezen, Hij was aller Hoofd en Heer.

*Refrein:*

In een kribbe lag Hij neder, weldra werd een kruis zijn troon;  
Ja, om zondaars te verlossen, droeg Hij spot en smaad en hoon.

*Refrein:*

Leer ons bij Uw kribbe buigen, leer ons knielen bij Uw kruis,  
Leer ons in Uw naam geloven, neem ons eens in 't Vaderhuis.

*Refrein:*

## **Voor de dienst zingt de Together: Who is Jesus – Wie is Jesus**

Wie is Jesus? Vriend van zondaren die de Vader in liefde gaf.  
Geboren in een geleende stal, gelegd in een geleend graf  
Zoon van God en zoon van Maria, Mensenzoon, om te zoeken en te bewaren.  
Wie is Jesus? Man van verdriet Zie zijn glorie overal  
Prins van leven en losgeld voor zondaren strompelt voort om te bloeden en sterven  
Lam van God en onsterfelijke liefde hangend hoog aan het kruis.  
Wie is Jesus, opgestane Redder zittend bij de troon van Zijn Vader  
Eerstgeborene van de nieuwe schepping, zoon en ster en beloning van heiligen.  
Prins van glorie, Koning van eeuwen, Christus, de voor altijd levende Heer!  
De voor altijd levende Heer!

## Welkom

### Samenzang: Lied 477: 1 en 2 (staande)

Komt allen tezamen,  
jubelend van vreugde:  
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse engelen  
riepen eens de herders  
weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbiedge  
schreden!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.

## Beginwoord en groet

### Zingen: Lied 477: 4 (hierna gaan we zitten)

O Kind, ons geboren,  
liggend in de kribbe,  
neem onze liefde in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.

## Gebed

### Together zingt: Mary, did you know?

Maria, wist je dat je zoon op een dag over water zal lopen? Maria, wist je dat je kind onze zoons en dochters zal redden? Wist je dat je kindje is gekomen om je te vernieuwen? Dit kind dat je hebt gebaard, zal jou ook snel bevrijden. Maria, wist je dat je zoon een blinde man weer zal laten zien? Maria, wist je dat je kindje een storm zal kalmeren met zijn hand? Wist je dat je kindje heeft gelopen waar engelen spelen? Als je je baby kust, kus je het gezicht van God.

De blinden zullen zien, de doven zullen horen de doden zullen opnieuw leven. De verlamden zullen opspringen, de stommen zullen spreken de gebeden van het Lam. Maria, wist je dat je zoon de Heer is van alles wat leeft? Maria, wist je dat je kindje op een dag de volkeren zal leiden? Wist je dat je kindje het perfecte Lam is uit de hemel? Dit slapende kind dat je vasthoudt, is de Grote "Ik BEN".

## **Gedicht: In de duisternis verwachten wij (J.W. Schulte Nordholt)**

In de duisternis verwachten wij het licht dat komen zal,  
Hem die in de nacht der nachten wordt geboren in een stal.

Onze hunkerende ogen blijven op één doel gericht,  
op de opgang uit den hoge, de verschijning van het licht,

op zijn lieflijke verschijnen in het midden van de tijd.  
in de harten van de zijnen, in de wereld wijd en zijd,

op de wereldwijde vrede, als Hij werk'lijk komen zal,  
te beginnen in het heden, te beginnen in de stal.

Want een kind is ons gegeven, want een zoon staat ons ter zij,  
op zijn lippen eeuwig leven, op zijn schouders heerschappij.

Op zijn wonderlijke namen – vader, raadsman, vredevorst –  
is ons antwoord ja en amen, daar ons hart naar vrede dorst.

Al zijn namen die wij noemen, stralen in volmaakte pracht  
als een tuin vol voorjaarsbloemen, als de sterren in de nacht.

### **Together zingt: Infant holy**

Heilig kind, nederig kind een dierenstal als zijn bed loeiende ossen, onwetend Baby Jesus is Heer van Alles. Snelle vleugels, engelen zingend, kerstliederen klinkend, tijdingen brengend. Baby Jesus is Heer van Alles. Stille nacht, heilige nacht, alles is rustig, alles is helder rondom de maagdelijke moeder en haar Kind heilig Kind, zo lief en zacht Slaap in hemelse vrede. Heilig kind, nederig kind een dierenstal als zijn bed loeiende ossen, onwetend Baby Jesus is Heer van Alles. Heilig kind, heilig kind.

### **De Bijbel open: Lucas 2: 1-7**

En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden.

Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was.

En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad.

Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw,

die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

### **Together zingt: Sing Gloria**

Herders in het veld in de nacht – zing Gloria! Zij zagen een wonderlijk gebeurtenis – zing Gloria! De hemel was stralend verlicht, met geweldig licht terwijl de engelen het verhaal vertelden van de gestuurde Redder. Gloria! Zing Gloria!

Goede mannen, beef niet van schrik – zing Gloria! Reis onmiddellijk naar Bethlehem – zing Gloria! Want er is een kind geboren, een Heilig Kind, een Heilig Kind Aan jullie is een Zoon gegeven, ga en zoek de Prins van de Hemel Gloria! Zing Gloria!

Engelen in de nacht – zing Gloria! Maria zingt haar slaapliedje – zing Gloria! Terwijl de herders met ontzag staan te kijken Toen gingen ze met vreugdebetoon op pad, terwijl ze Gloria zongen Gloria! Zing Gloria! Zing Gloria!

Vrede op aarde, de Heer is geboren! Zing Gloria! Zing Gloria! God is deze morgen tot ons gekomen! Zing Gloria! Zing Gloria! Want de ganse Hemel en Schepping zingt.

God en zondaars hebben zich verzoend door dit lieflijke Kind Gloria! Zing Gloria! Zing Gloria! Zing Gloria! Zing Gloria!

### **De Bijbel open: Lucas 2: 8-20.**

En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.

En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Here. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.

En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heer ons bekendgemaakt heeft.

En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe. Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat

hun over dit Kind verteld was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was.

### **Samenzang: Lied 481: 1 en 2**

Hoor, de eng'len zingen de eer  
van de nieuw geboren Heer!  
Vreed op aarde, 't is vervuld:  
God verzoent der mensen schuld.  
Voegt u, volken, in het koor,  
dat weerklinkt de hemel door,  
zingt met algemene stem  
voor het kind van Bethlehem!  
Hoor, de eng'len zingen de eer  
van de nieuw geboren Heer!

Hij, die heerst op 's hemels troon,  
Here Christus, Vaders Zoon,  
wordt geboren uit een maagd  
op de tijd die God behaagt.  
Zonne der gerechtigheid,  
woord dat vlees geworden zijt,  
tussen alle mensen in  
in het menselijk gezin.  
Hoor, de eng'len zingen de eer  
van de nieuw geboren Heer!

### **Aansluitend zingt Together: Hark the herald angels sing**

Gegroet, hemel geboren Prins van Vrede  
Gegroet, Zon van Rechtschapenheid  
Licht en leven aan alles wat hij brengt  
Gestegen met genezing in Zijn vleugels  
Zacht legt hij zijn glorie voor ons  
Geboren zodat mensen voor eeuwig zullen leven  
Geboren om de zonen van de aarde te verheffen  
Geboren om hen te laten weder geboren  
Hij laat hen weder geboren worden  
Hoor de engelen de boodschap verkondigen  
Glorie voor de pas geboren Koning.

### **Meditatie: Wonderlijke nacht**

#### **Samenzang: Lied 483: 1,2 en 3**

Stille nacht, heilige nacht!  
Davids Zoon, lang verwacht,  
Die miljoenen eens zaligen zal,  
wordt geboren in Bethlehems stal,  
Hij, der schepselen Heer,  
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,  
Dat zo trouw zondaars mint,  
ook voor mij hebt Ge U rijkdom  
ontzegd,  
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.  
Leer me U danken daarvoor.  
Leer me U danken daarvoor

Stille nacht, heilige nacht!  
Vreed' en heil wordt gebracht  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer!  
Amen, Gode zij eer!

**Gedicht: Wat beloofd is (Inge Lievaart)**

Wat ben ik blij  
dat Maria geloofde  
wat de engel zei  
en uit naam van God beloofde!  
En jij?

Soms denk ik: ik was er bij,  
ik kon hem niet zien maar wel horen  
en horen is immers genoeg,  
want geen woord van God klinkt verloren  
voor het vervulling droeg.

O luister, wees enkel oren,  
bewaars ze, berg ze in je weg,  
want nog gaat het zoals tevoren,  
wat beloofd is gebeurt als voorzeggd  
denk maar aan toen: Gods Zoon werd geboren  
en als mens in ons midden gelegd.

**Samenzang: Lied 487: 1 (staande)**

Eer zij God in onze dagen,  
eer zij God in deze tijd.  
Mensen van het welbehagen,  
roept op aarde vrede uit.  
Gloria in excelsis Deo,  
gloria in excelsis Deo.

**Dankgebed.**

**Collecte.**

### **Together zingt: Ere zij God**

Ere zij God, ere zij God, ere zij God in de hoogste heem'len. Ere zij God, ere zij God, ere zij God in de hoogste Hemelen Buig voor zijn Majesteit, Kniel voor zijn Heerlijkheid Voor Hem die ons Vrede geeft, Voor Hem die ons leven geeft. Buig voor zijn Majesteit, Kniel voor zijn Heerlijkheid Voor Hem die ons Vrede geeft, Voor hem die ons leven geeft. Ere zij God, ere zij God, ere zij God in de hoogste heem'len. Ere zij God, ere zij God, ere zij God in de hoogste Hemelen. Ere zij God.

### **Aansluitend het slotlied: Ere zij God (staande)**

Ere zij God, ere zij God  
In de hoge, in de hoge, in de hoge  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
In de mensen een welbehagen  
Ere zij God in den hoge (2x)  
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)  
In den mensen, in den mensen, een welbehagen  
In den mensen, een welbehagen, een welbehagen  
Ere zij God, ere zij God  
In den hoge, in den hoge, in den hoge  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
In den mensen een welbehagen  
Amen, amen

### **Zegen**

### **Uitleidend Orgelspel**