



## Een nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is bedoeld om de periode waarin het kerkblad niet verschijnt te overbruggen. Het belangrijkste nieuws geven we, in verkorte vorm, aan u door.

## Meditatie

*“Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn” (Galaten 5:13)*

Wanneer je de kerk van de Adelbertusabdij van Egmond binnengaat staat op de deur een wapenschild met daarop de latijnse woorden ‘Deo Vacare’. Vrij zijn voor God, het motto van de Benedictijnen van Egmond. Het leven van de monniken is er op gericht en ingericht om helemaal open te komen voor God, om Hem te zoeken. Hun strak geregelde leven schept op een vreemde manier ruimte voor God.

Vacare, we herkennen ons woord ‘vakantie’: leegte, ruimte. Vakantie hoort bij uitstek bij de zomer: je hebt vrij van werk of school en je gaat er op uit om uit te rusten en om nieuwe werelden te ontdekken. De drukte van arbeid en opleiding laat je even achter je. Even niet gebonden zijn aan de druk en de gang van elke dag. Reizen is een heerlijke manier om uit de gewone gang van het bestaan te breken. De kerk is in de zomermaanden een stuk leger. Voor ouderen en zieken kan het ook een eenzamere tijd zijn. En mensen met een smalle beurs voelen dat ze niet mee kunnen doen aan die jaarlijkse vrijheidsprocessie. .

Vakantie, vrij zijn: even geen mail, die je moet beantwoorden, geen afspraken, geen vergaderingen, geen verplichtingen, waaraan je moet voldoen. Een ongebondenheid waar je in drukke tijden naar kunt verlangen, maar die tegelijk niet zo gemakkelijk is. Want echt loskomen van je maatschappelijke en sociale bestaan is een kunst. En vakanties kunnen ook weer intensieve projecten worden, waarin je weliswaar leeg van je werk bent, maar druk bent met je toeristische activiteiten. Eigenlijk is goed vakantie houden een hele kunst. Vaak hebben we tijd nodig om echt in de rust te komen, om leeg te worden van dat vele dat ons bezighoudt en in een ander ritme terecht te komen.

Paulus voert in de Galatenbrief ook een fel pleidooi voor vrijheid. Vrijheid niet zozeer als

vrije tijd, maar meer als kwaliteit van leven. Het gaat Paulus om het leven uit de genade, dat ons door Christus is geschonken. Laat je niet vastpakken door allerlei wettische voorschriften, zo zegt hij, dat hoort bij het oude leven. Je bent vrij van dat oude - door de wet-geregelde leven. Je bent geroepen om vrij te zijn! Los van gebondenheid, vrij in Christus Jezus, levend vanuit Zijn kruis en opstanding. Het gaat Paulus om de vrijheid van het leven uit genade. Genade staat haaks op hoe wij normaliter in het leven staan: we houden regie, we doen ons best, geven ieder het zijne en nemen het onze. We dragen een beeld van God in onszelf mee dat meer op een boekhouder lijkt dan op de Bron van liefde, die God werkelijk is. Paulus maakt de Galaten hartstochtelijk bewust van hun vrijheid. Vrij zijn van de wet betekent dat we getrokken worden in het rijk van Gods oneindige liefde. Die werkelijkheid mag ons leven kleuren en richting geven, de richting van de liefde.

Ik hoop dat uw en mijn vakantietijd – of we weggaan of dat we thuisblijven- een tijd zal zijn waarop we ons dieper bewust worden van dit geheim: vrij te zijn in Christus, die ons het zachte juk van de liefde oplegt. Dan is er de ‘Vacare Deo’, is er ruimte voor God zelf, die in ons zijn werk wil volbrengen.

Goede vakantietijd!

Kees Verduijn

## Erediensten

### Gezamenlijke diensten zondagavond

Ook deze zomervakantie worden de avond-diensten afwisselend gehouden in de Maranathakerk en de Gereformeerde Kerk. Houdt u er rekening mee dat de avonddiensten van 28 juli, 11 augustus en 25 augustus in de Gereformeerde Kerk zijn i.p.v. in ons eigen gebouw!

### Wijzigingen erediensten

Op zondag 1 september 09:30 uur gaat ds. Sonnenberg voor. Diezelfde dag om 19:00 uur is er een zangdienst m.m.v. Cock Kroon.

Op zondag 8 september wordt Avondmaal gevierd, ds. Van Velzen gaat in beide diensten voor.

## Kindernevendienst

### Zomerperiode

Er is tijdens de zomerperiode (28 juli t/m 1 september 2019) alleen KND voor de onderbouw kinderen (groep 1 t/m 3).

Voor de kinderen van groep 4 t/m 8 liggen er de kerkboekjes klaar om deze tijdens de eredienst in te vullen.

## Pastoraat

### Geboorteberichten

Trotse ouders en grote broer Harry, Janita en Liam van Ginkel (Smalsteeg 5, 6741 NM Lunteren) laten weten dat op 25 mei Maria Johanna is geboren. Ze noemen haar Aimée Aimée heeft een spannende start gemaakt maar nu gaat het super met haar. Van harte gefeliciteerd namens de gemeente en Gods zegen toegewenst.

### Huwelijksjubileum

Zondag 30 juni jl. was het een hele bijzondere dag voor dhr. en mevr. Klok (Van Limburg Stirumstraat 48, 6741 WR). Op die dag was het namelijk 65 jaar geleden dat zij elkaar liefde en trouw beloofden. Deze dag ging niet onopgemerkt voorbij en ook in de dagen die volgden was er de nodige aandacht voor dit bijzondere jubileum. In de krant stond een foto van hen, dit was n.a.v. het bezoek van de burgemeester die hen, namens de gemeente Ede, kwam feliciteren. Zowel in de krant als tijdens het bezoek vertelden ze over de achterliggende jaren. In al die jaren is liefde en trouw de dragende kracht van hun huwelijk geweest. In de beginfase van hun huwelijk woonden zij een aantal jaar in Canada; dhr. Klok was daar vrachtwagenchauffeur en genoot volop van de ruimte en de ruime wegen. Toch namen ze de beslissing om terug te gaan naar Nederland. De band met de familie bleek dusdanig sterk dat het wonen op zo'n grote afstand van elkaar te zwaar was. Na in Ede gewoond te hebben trokken ze naar Lunteren. Met het klimmen van de jaren kwamen er ook lichamelijke klachten; ze weten inmiddels beiden wat het betekent om beperkt te zijn in je doen en laten. Dit is ook de reden waarom het hen niet meer lukt om de diensten in de Maranathakerk bij te wonen. Via de techniek beleven zij de kerkdienst(en) mee en weten zich blijvend verbonden met de gemeente. Wij feliciteren echtpaar Klok – Nellestein, uiteraard is deze felicitatie ook gericht aan de kinderen en kleinkinderen. Onze felicitatie laten we gepaard gaan met de wens om Gods nabijheid en zegen in de tijd die voor hen ligt. *'Moge uit Sion de Heer u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft'* (Psalm 134:3). toe.

30 mei was het 50 jaar geleden dat Johannes en Trijntje Eekhout (Kerkhoflaan 50, 6741BN) elkaar het jawoord gaven in de Maranathakerk

in een dienst die werd geleid door ds. Swets. Ze hebben in hun huwelijk 5 kinderen ontvangen, 3 jongens en 2 meisjes. Deze kinderen hebben er voor gezorgd dat ze nu gezegend zijn met 13 kleinkinderen. Ieder huwelijk heeft hoogteen diepte punten, een dieptepunt in hun huwelijk is dat mevrouw Eekhout door een val nu al 24 jaar invalide is. De heer Eekhout is haar mantelzorger en dat doet hij met liefde ondanks dat hij moeilijk loopt. Ze hebben een rotsvast geloof dat de Here God ons onvoorwaardelijk lief heeft. Die liefde speelt een grote rol in hun leven. Op hun verzoek hebben we gelezen 1 Kor.13. We bidden jullie toe dat je nog vele jaren van jullie geloof in Christus mag getuigen. We wensen jullie daarbij Gods zegen!

### Omzien naar elkaar

In de Maranathakerk is er naast vreugde en geluk ook ziekte en zorg. Als gemeente van Jezus Christus leven we met elkaar mee en omringen we de ander(en) met onze gebeden. Uiteraard denken we in onze gebeden ook aan de degenen die bij de ondergenoemde broeders en zusters horen. Daarnaast zal een blijk van medeleven hen zeker goed doen!

Dhr. J. Boon (Bisschopweg 36, 6741 XB) onderging enige tijd geleden een operatie in verband met een tumor in zijn hoofd. Na operatie en thuiskomst uit het ziekenhuis volgden er opnieuw ziekenhuisopnames. In verband met zijn kwetsbare gezondheid wordt er momenteel afgezien van chemokuren. Wel zal hij in de komende tijd bestralingen ondergaan om de kwade cellen te bestrijden.

Mevr. F. Postma (Minister Aalbersepark 1 A 322, 6711 NT, Ede) merkt op diverse manieren en momenten dat haar gezondheid erg kwetsbaar is. Naast de ziekte van Parkinson zijn er ook andere klachten die haar vitaliteit en mobiliteit fors belemmeren.

Dhr. R. van den Brink (Berkhofweg 44, 6741 XS) ontving recent, na controle, een verontrustend bericht. In verband hiermee is hij begonnen aan een aantal chemokuren. De artsen hebben goede hoop dat deze behandeling het gewenste effect zal hebben .

Dhr. H. van Polen (Schaepmanstraat 74, 6741 WV) moest opnieuw starten met een kuur om de ziekte die hij bij zich draagt tot rust te brengen. Deze kuur heeft vervelende bijwerkingen; naast deze neveneffecten is er ook de blijvende zorg om de mentale gezondheid van zijn vrouw.

Dhr. en mevr. Klomp (Thorbeckestraat 9) verblijven nog steeds in 'De Riethorst' (Willy

Brandtlaan 20, 6716 RR Ede). Er is nog weinig duidelijkheid over de toekomstige en tijdelijke woonplaats van hen. Hennie bezoekt regelmatig haar vertrouwde woning in Lunteren maar voor Henk is dit momenteel nog een te grote stap.

Mevr. M. Bouw (Baron Mackaystraat 2, 6741 ZD) kwam ten val en brak hierbij haar heup. Na een operatie moest zij voor revalidatie naar Zorgcentrum Norschoten te Barneveld. Inmiddels is zij weer thuis maar dit wil niet zeggen dat haar mobiliteit weer volledig hersteld is. Integendeel. Het werken aan verbetering en herstel vraagt veel geduld en oefening.

*'Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. Door golven heen, door storm en nacht, leidt mij Uw hand, U blijft nabij.'*

### **Dankbericht**

Beste gemeenteleden,  
Ook namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik u bedanken voor de intense gebeden, kaartjes, betrokkenheid en lieve woorden tijdens het ziek zijn en na het overlijden van Niek. Niek voelde zich als 'gastlid' zo welkom te midden van u allen. De betrokkenheid in uw gemeente heeft ons meer dan goed gedaan.

Ien Schut, Boslaan

## **College van Diakenen**

### **Diaconale collecten**

#### 21 juli: Diaconie

In iedere dienst is de eerste collecte bestemd voor diaconale doeleinden. Via ons diaconaal loket bieden wij lokaal hulp daar waar de reguliere kanalen geen uitkomst bieden.

#### 28 juli: Manage zonder Drempels

De Manege zonder Drempels biedt plezier en ontspanning aan ernstig meervoudig gehandicapte mensen die weinig tot geen mobiliteit hebben.

#### 4 augustus: Missionair werk, De Bijbel dichterbij

In onze seculiere Nederlandse context is het lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die Bijbellezers bevorderen en mensen enthousiast maken voor de Bijbel.

#### 11 augustus: Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria maken de middelbare school niet af. Kerk in Actie probeert

de jeugd te stimuleren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken.

#### 18 augustus: De Vluchtheuvel

Interkerkelijke Stichting Vluchtheuvel Lunteren" heeft ten doel te werken (en gedreven) vanuit haar christelijke overtuiging om hulp te bieden aan de meest kwetsbaren in de samenleving en aan eenieder die dat nodig heeft. Alles in de ruimste zin van het woord.

#### 25 augustus: Operatie Mobilisatie

Onze ZWO-collecte is deze zondag voor Operatie Mobilisatie en het werk van onze zendeling Marco Bouw die voor deze organisatie werkzaam is.

Hier een getuigenis van het resultaat van dit mooie werk: Samira ging als gelovige terug naar haar woonplaats in de bergen ergens in een land in Centraal-Azië. Met de hulp van de kerk uit de stad kon ze daar een klein bedrijfje opzetten. Ze huurde 2 meisjes als leerling in, leerde hen een vak en deelde haar geloof in Jezus. Waarom heeft niemand ons dit eerder verteld, vroegen deze meisjes zich af toen ze tot geloof in Jezus gekomen waren. Samira gaf hen het Nieuw Testament en een film over het leven van Jezus, wat één van hen weer deelde met haar vader. Dit zijn de eerste gelovigen in dit gebied.

#### 1 september: Diaconie

Onze diaconie stelt regelmatig gelden beschikbaar voor projecten buiten het collecterooster. Veelal gaat het hier om aanvragen voor kleinere bedragen of spoedeisende zaken.

#### 9 september: Bouw de kerk in Syrië weer op

Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo'n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Voor Syrische christenen is de wederopbouw van hun kerk van wezenlijk belang. Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst.

### **Bloemendienst**

Gerda van de Bunt gaat per 14 juli het ambt van ouderling scriba vervullen, samen met haar man Martin. Met ingang van die datum stopt ze met de bloemendienst. We willen haar heel hartelijk danken voor haar inzet hierbij de afgelopen jaren en wensen haar Gods zegen toe in haar nieuwe ambt.

Vanwege Gerda's ambt zijn er wijzigingen in het rooster:

- 4 augustus: Piet de Groot & Teuni van de Hoef
- 11 augustus: dhr. De Koning & Gerrie Lagerweij
- 18 augustus: mw. Lijbers & mw. Mulder
- 25 augustus: Nellie Scherrenburg & Anneke Smolders
- 1 september: mw. Van de Top & Dineke van Veldhuizen
- 8 september: Jolanda van der Vlies & Francis Wolfs
- 15 september: Ria Brinkman & Piet de Groot

## Vorming en Toerusting

### Mulderschuur zomerkoffie inloopochtenden

U weet het waarschijnlijk wel: Het hele jaar door kunnen Lunterse senioren op dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur terecht in de Muldersschuur voor een praatje, een spelletje of zomaar een ontmoeting met een dorpsgenoot. Initiatiefnemers hiervan zijn Stichting de Vluchtheuvel en de PCOB.

Tijdens de zomer worden er op vijf dinsdagen extra activiteiten georganiseerd. Er zullen verschillende sprekers komen en er wordt u een traktatie aangeboden door de Lunterse middenstand. Het kan zijn een koekje bij de koffie of een hartige versnapering bij een glaasje sap.

We hopen natuurlijk dat u weer met velen komt.

Het volgende staat op het programma:

- 23 juli vertelt Elma Halma vertelt Angelina van de Kraats van Sport Service Ede over veiligheid in huis en val preventie.
- 30 juli vertelt Gert Koesveld aan de hand van vele foto's over de geschiedenis van Lunteren
- 6 augustus komt dr. Eric Mulder, conservator van Natura Docet Wonderryck Twente, een lezing geven met als titel: "Pinguins in Gelderland? Vanaf de zuidpool naar Nederland – over de geologische geschiedenis van Oost Nederland".
- 13 augustus verrassen Marianne en Joost Versteeg ons met reisverhalen.
- 20 augustus komt Jaap Bonhof. Hij is taxateur en op deze koffieochtend kunt u één klein 'antiek' voorwerp meenemen en hij zal u vertellen of het kunst of kitsch is en er een waarde aan toekennen.

Bent u een "ouwe getrouwe" of bent u een nieuwkomer (het adres van de Muldersschuur is Roskammersteeg nr.5), komt allen en laat u

verrassen. Er zal een kleine bijdrage van 1 euro worden gevraagd.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij de coördinatoren: Gijs van Harn (tel. 483566) en Geeske Telgen (0614101628, [geeske.telgen@planet.nl](mailto:geeske.telgen@planet.nl))

### Startzondag 22 september a.s.

Startzondag staat in het licht van het nieuwe jaarthema "rUstpUnt" Het belooft een mooie dienst te worden onder leiding van ds. Frans van Velzen en medewerking van het projectkoor onder leiding van Jan Hendrik van Schothorst. Als u mee wilt zingen in het projectkoor, de repetities zijn op de volgende momenten gepland:

- Woensdag 4 september, 19:30-21:00 uur
- Woensdag 11 september, 19:30-21:00 uur
- Zaterdag 21 september, 10:00-11:30 uur

Na de dienst is iedereen van harte uitgenodigd voor koffie/thee, limonade en natuurlijk het inmiddels geliefde taartenbuffet.

Voor het taartenbuffet willen we graag opnieuw gebruik maken van de heerlijke bakkunsten in onze gemeente.

In de hal van de kerk hangt een lijst voor opgave van uw "baksel". Het zou heel fijn zijn, als u het zondagochtend vóór de dienst meebrengt. Wilt u uw baksel liever vóór zondag afgeven, dan kan dat in overleg met Cor Scherrenburg. Neem daarvoor even contact met hem op: tel. 0318-485580

## Groene Kerk

Wij wensen u een goede zomer! Voor wie in zijn/haar vakantie zin heeft in een uurtje televisie hebben wij twee kijktips via Uitzending Gemist:

- De uitzending van 3doc: "Vleesverlangen"
- Een serie over onze grootste natuurschatten: "De Toren", aflevering "Diepzee"

## Afwezigheid Cock Kroon

In de komende tijd zal ik enige tijd afwezig zijn in verband met vakantie. In de periode van 24 juli tot en met 16 augustus ben ik niet bereikbaar en beschikbaar. Voor crisissituaties is ds. W. Schaap beschikbaar. Deze beschikbaarheid geldt alleen voor de zorg rondom levensbedreigende situaties en overlijden. Het reguliere pastorale bezoekerwerk zal hij niet ter hand nemen.

Cock Kroon