

Laat je licht maar schijnen



Liedjesboekje startkamp 2018

1. Kamplied Startkamp 2018

Waar is het kamp dan? Hier! Hier! Come on
Waar is het kamp dan? Hier! Hier! Come on
Waar is het kamp dan? Hier! Hier! Come on
Waar is het kamp dan? Hier! Hier!

Ohohoo ohohohohohoo
Ohohoo ohohohohohohoo
Ohohoo ohohohohohoo
Ohohoo ohohohohohohoo

Refrein:

Want het is kamp – kamp – kamp!
Onee dat vinden wij geen ramp
Ja het is kamp – kamp – kamp!
En we hebben een zaklamp
Want het is kamp – kamp – kamp!
En het licht gaat met ons mee
Ja het is kamp – kamp – kamp!
Dus schijn je licht op iedereen.

Dus laat iedereen maar binnen – lalalalalala
Het feest kan nu dan echt beginnen – lalalalalala
We gaan mooie liedjes zingen – lalalalalala
En we gaan ook lekker swingen – lalalalalala
Ja samen maken wij veel lol
Met verf en glitters en met wol
Wij bidden, dansen en wij spelen
Gaan ons zeker niet vervelen.

Refrein

Waar is het kamp dan? Hier! Hier! Come on
Waar is het kamp dan? Hier! Hier! Come on
Waar is het kamp dan? Hier! Hier! Come on
Waar is het kamp dan? Hier! Hier!

Laat ook jij je licht maar schijnen,
en niet zomaar snel verdwijnen.
Want jij bent heel erg speciaal,
Ja dat zijn we allemaal.
En ook iedereen mag weten,
dat wij de Heer niet vergeten.
Morgen is er weer een dag
waarop wij stralen met een lach.
Wij zijn hier samen één,
je bent echt nooit alleen.

Ohohoo ohohohohohoo
Ohohoo ohohohohohohoo
Ohohoo ohohohohohoo
Ohohoo ohohohohohohoo

Refrein.

Waar is het kamp dan? Hier! Hier! Come on
Waar is het kamp dan? Hier! Hier! Come on
Waar is het kamp dan? Hier! Hier! Come on
Waar is het kamp dan? Hier! Hier!

Kamp– kamp– kamp!
Ohohohohohoo, kamp!
Kamp– kamp– kamp!
Ohohoo ohohohohohooohohoo
Kamp– kamp– kamp!
Ohohoo ohohohohohoo, o wat een kamp!
Kamp– kamp– kamp!
Ohohoo ohohohoo

2. Dank U voor deze nieuwe morgen (zingen wij bij het hijsen van de vlag)

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft.
Dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

3. 'k Heb Jezus nodig heel mijn leven (zingen wij bij het strijken van de vlag)

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
in m'n handel, in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k Heb Hem nodig, dag aan dag.

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
in m'n handel. in m'n wandel,
in m'n slapen en ontwaken,
'k wil Hem volgen, dag aan dag.

.

4. Welkom, welkom, welkom iedereen

Welkom ,welkom, welkom iedereen
doe je met ons mee we beginnen zo meteen
welkom, welkom fijn dat jij er bent
zing gezellig mee als jij het liedje kent,
welkom ,welkom ,welkom iedereen
doe je met ons mee we beginnen zo meteen
welkom ,welkom fijn dat jij er bent
zing gezellig mee als jij het liedje kent.

maar eerst nog even dit voor we verder gaan
tellen we tot drie en dan roep jij je naam
één twee drie ! (*je naam roepen*).
Sorry maar helaas dat ging nog niet zo goed
daar komt 'ie nog een keer nu weet je hoe het moet.
één twee drie ! (*je naam roepen*).

welkom, welkom ,welkom iedereen
doe je met ons mee we beginnen zo meteen
welkom, welkom fijn dat jij er bent zing gezellig mee als jij het liedje
kent, zing gezellig mee als jij het liedje kent, WELKOM, WELKOM!

5. Allerleukste liedje

Ik ken een heel leuk liedje
en het maakt me blij.
Het is vaak op de radio
en het past heel goed bij mij.
Het liedje blijft zo hangen.
't Is een leuke melodie,
maar het gaat ook ergens over,
nee, vervelen doet het niet.
Het gaat van: "Oeh, oeh, oeh"

Dit liedje maakt me happy en,
echt, het voelt zo goed.
Het maakt mij altijd vrolijk
en geeft mij weer nieuwe moed.
En zit ik er doorheen,
dan zet ik mijn speakers aan.
Dan luister ik dit liedje
en kan ik er tegenaan.

Want God zegt over jou over mij,
iets bijzonder en dat maakt mij blij,
Hij zegt:

Refrein:

“Groter dan een berg, zo hoog,
mooier dan de regenboog,
dieper dan de oceaan,
is hoeveel ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben ik er weer.”

Dit allerleukste liedje is er voor iedereen.
Ja, het geldt dus ook voor jou:
‘je bent niet meer alleen’.
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet.
Herinner je dan telkens weer:
‘Hij maakt alles goed’.

Want God zegt over jou over mij,
iets bijzonder en dat maakt mij blij,
Hij zegt:

Refrein 2x:

“Groter dan een berg, zo hoog,
mooier dan de regenboog,

dieper dan de oceaan,
is hoeveel ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer.
Elke dag ben ik er weer.
Als je eens wist hoeveel ik van je hou.”

6. Onder boven voor en achter

refrein:

onder boven voor en achter God is altijd bij mij
onder boven voor en achter God is om mij heen

al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant
ik ben nooit in mijn eentje want

al ga ik naar mijn oma met de trein en bus
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus
God gaat altijd mee

7. Ja is ja

Ja is ja, nee is nee
Beloofd, is beloofd
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft
Ja is ja, nee is nee
Beloofd, is beloofd
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft

Hij is een God van liefde
Hij houdt heel veel van jou
Hij zal je nooit verlaten
want Hij is altijd trouw

Ook wij moeten dit leren
om altijd trouw te zijn
en doen wat we beloven
dat geldt voor groot en klein

8. Hou je aan de regels

Hou je aan de regels,
anders maak je brokken.
Hou je aan de regels,
en kijk goed uit je doppen.
Hou je aan de regels,
anders gaat het fout.
Hou je aan de regels,
dat geldt voor jong en oud.

De vader van m'n vriendje
heeft een hele stoere bak.
Met spoilers, brede bandjes,
automaat en kanteldak.
Hij reed laatst veel te hard
en heeft de bocht toen niet gezien.
Nu zit 'ie met een schade
van een "mielletje" of tien.

Gisteren na schooltijd
ging ik even naar de stad.
En heb toen bij de speelgoedzaak
een barbiepop gejat.
Ik werd helaas betrapt
en kreeg meteen proces verbaal.
En stond toen met een rooie kop,
vreselijk voor paal.

Fikkie stoken vind ik echt
het mooiste wat er is.
Maar de laatste keer
toen ging het wel een beetje mis.
Het leek eerst zo onschuldig
met alleen die oude krant.
Maar nu is het schuurtje
tot de grond toe afgebrand.

De bijbel is het boek
van onze God
die eeuwig leeft.
En daarin kun je lezen
dat ook Hij ons regels geeft.
Als wij daaraan gehoorzaam zijn
en doen wat Hij ons zegt.
Dan komen we uiteindelijk
toch nog goed terecht.

9. God van Licht

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker

veilig naar de kust, waar U woont.

Waar U woont,

waar U woont,

waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.

In de morgen zing ik mijn lied.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.

U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein

4x:

U schijnt feller

dan de sterren.

Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker

veilig naar de kust.

Refrein

Waar U woont.

10. Van A tot Z

A van Almachtig

B van Bevrijder

C is van Christus, Gezalfde van God

D is van Dienaar

E is van Eeuwig

F van Formeerder, Hij schiep het heelal

G van Gekruisigd

H is van Hoeksteen

I van Immanuël, God is met ons

J is van Jezus

K is van Koning

L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont

Refrein

Van A tot Z

bent U de hoogste Heer

Alfa, Omega en zoveel meer

oneindig groot

is ook uw heerschappij

U bent het einde voor mij

M van Messias

N is van Ned'rig

O is van Opstanding

P van Profeet

Q van I.Q. onze God is de slimste

R is van Rots en

S is van Schild

Refrein

T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God

Van A tot Z.... (2x)

11. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
er's niets dat God niet kan doen. (2x)

De bergen schiep Hij, rivieren erbij
de sterren maakte Hij ook!

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
er's niets dat God niet kan doen

Mijn God is zo groot,zo sterk en zo machtig
er's niets dat God niet kan doen. (2x)

Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij
Hij zorgt voor jou en voor mij.

Mijn God is zo groot,zo sterk en zo machtig
er's niets dat God niet kan doen.

Mijn God is zo groot,zo sterk en zo machtig
er's niets dat God niet kan doen. (2x)

Heb jij soms verdriet? 't is God die het ziet.
Hij legt zijn handen op jou.

Mijn God is zo groot,zo sterk en zo machtig
er's niets dat God niet kan doen.

12. Is je deur nog op slot

Refrein

Is je deur nog op slot?

is je deur nog op slot?

van je krr, krr, krr

doe 'm open voor God

want de Heer wil bij je wonen

en dan ben je nooit alleen (2x)

Je hart is net een huisje

waar het gezellig is

maar 't is er nog zo donker

er is iets dat ik mis

Refrein

Je hart is net een huisje

waar het gezellig is

maar 't is er nog zo donker

er is iets dat ik mis

Refrein 2x)

en dan ben je nooit alleen (2x)

13. Maak een vrolijk geluid

Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

Of je thuis bent of buiten op straat.

Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

Met de bel van je fiets op de maat.

Want een vrolijk geluid maakt Hem blij.

Doe je mee want ook jij hoort er bij.

Zing en fluit! Roep het uit!

Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Of je bruin bent of sproetig of blond.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Met je hand of je voet of je mond.
Want een vrolijk geluid maakt je blij.
Ben je ziek of gezond, kom erbij.
Ook je stem! Is van Hem!
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Of je thuis bent of buiten op straat.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Met de bel van je fiets op de maat.
Want een vrolijk geluid maakt Hem blij.
Doe je mee, want ook jij hoort er bij.
Zing en fluit! Roep het uit!
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.

14. Wie ben jij

Wie ben jij, wie ben jij?
de wereld is van jou en mij
dus noem je naam
je hoort erbij (2x)

Hé hallo (hé hallo) ik ben Bram
en ik kom uit Amsterdam
's winters schaats ik op het IJ
en wie ben jij?
allo bonjour (allo bonjour) je suis Marie
ik hou van stokbrood met brie
Paris dat is de plaats voor mij
en wie ben jij?
Wie ben jij, wie ben jij?...

Hola, hola (hola, hola) ik ben Juan
ik dans de tango als ik kan
dan voel ik me frank en vrij
en wie ben jij?

goeiendag (goeiendag) ik ben Lien
ik ben klein maar tel voor tien
in Vlaanderen zeg ik U en gij
en wie ben jij?

Wie ben jij, wie ben jij?...

Hi everyone (Hi everyone) I am Tom
can you hear where I come from?
I like New York applepie
en wie ben jij?

shalom, shalom (shalom shalom) ik ben Jaël
en ik woon in Israël
dat is het beloofde land
voor jou en mij

Wie ben jij, wie ben jij?... (2x)

15. Van top tot teen

God heeft mij gemaakt van top tot teen
lemand zoals ik, nee, zo is er niet een
want ik ben uniek, heel speciaal en bijzonder
ik ben nog zoveel mooier dan een wereldwonder

Hij heeft mij gevormd in m'n moeders buik
en na negen maanden kwam ik eruit
met alles er op en alles er aan
Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan

God heeft jou gemaakt van top tot teen
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een
want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder
je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder

Hij heeft je gevormd in je moeders buik
en na negen maanden kwam jij er uit
met alles er op en alles er aan
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan

God heeft jou gemaakt van top tot teen!

16. Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren,
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

17. Heer, Uw licht

Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen;
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons,
Levend Woord, ja, uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid;
kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, aat uw heil heel de aard' vervullen;
spreek Heer uw woord, dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in Uw nabijheid.
Uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein

18. We hebben allemaal wat

Refrein: We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar
en toch zijn we broertjes en zusjes.

We hebben allemaal wat, we zijn allemaal raar
en toch houden we van elkaar.

Kijk dat is Wim, die is niet zo slim
die weet niet dat twee en twee vier is.

En daar is Tom, ook al zo dom,
die denkt dat Amerika hier is.

Kijk daar is Jack, die stottert zo gek,
als ie met ons wil p-praten.

En daar is Leen, die trekt met z'n been,
die loopt overal in de gaten

Refrein

Kijk daar is Aad, die spuugt als ie praat
zo dat je haast helemaal nat wordt.

Dat is nog niks, vergeleken bij Trix,
die rijdt door een plas zonder spatbord.

Daar heb je Pien, altijd zo kien,
d'r tong uit d'r mond als ze rekent.

En daar is Marij, die zegt steeds 'good by',
ze weet niet eens wat het betekent

Refrein

Kijk dat is Pim, die mag niet op gym
omdat het niet goed voor z'n hart is.

Daar is Margot, die doet altijd zo, ze lijkt op de apies uit Artis.

Daar heb je Wil, die is toch zo stil,
z'n pa en ma zijn gescheiden.

En daar is Teus, verband op z'n neus,
hij wou van de trapleuning glijden

Refrein

19. Wat was dat... Goliath

Wat was dat? Dat was Goliath!
Hij had een grote mond,
maar toen viel die op de grond.
Wat was dat? Dat was Goliath!
Met zijn zwaard en speer,
tegen David en zijn Heer.

O, o, Goliath.
Jammer pech gehad.
Sjonge jonge wat een reus,
hij lijkt wel sterk maar niet heus.

Wat was dat? Dat was Goliath!
Zijn taaltje was gemeen,
maar toen viel die door een steen.
Wat was dat? Dat was Goliath!
Z'n kracht was toch beperkt,
dat heeft iedereen gemerkt.

O, o, Goliath.
Niet goed ingeschat.
God en David uitgedaagd,
laatste actie niet geslaagd...

Wat was dat? Dat was Goliath!
Veel te stoer gepraat,
maar nu is het veel te laat.
Wat was dat? Dat was Goliath!
Hij vroeg er zelf om,
oh, wat was hij trots en dom!

20. Dank U wel

Dank U voor het graan
zodat wij broden kunnen bakken
dank U voor de bomen
met hun appels aan de takken

dank U voor Uw schepping
vol met prachtige geschenken
en dat U ons ooit dropjes en ook spekkies liet bedenken
dank U wel voor zoveel schitterende dingen
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen

Dank U – dank U wel
voor alles wat U hebt gegeven
dank U – dank U wel
voor al het mooie in ons leven

Dank U voor het land, waarin ik veilig op mag groeien.
Dank U voor de bloemen die zo prachtig kunnen bloeien.
Dank U voor de wolken en de bomen en de dieren.
En dat ik ieder jaar weer mijn verjaardag mag gaan vieren
Dank U wel voor zoveel schitterende dingen.
En daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen:
Refrein 2x

21. De Here zegent jou

De Here zegent jou, en hij beschermt jou.
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn.
Hij zal zijn zijn vrede aan je geven.

22. 10.000 redenen

De zon komt op, maakt de morgen
wakker; mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

En op die dag, als mijn kracht
vermindert, mijn adem stekt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein 2x

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Refrein 2x

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Algemene gezellige liedjes

23. Het vliegerlied

Als ik lig in het gras, dan lijkt de hemel zo hoog
Ik zie de daar de wolken, en de regenboog
Er komt een vlieger voorbij en zwaai omhoog (hallo vlieger)
Kom sla je vleugels maar uit, dan vliegen wij ook

Refrein

En ik vlieg vlieg vlieg als een vlieger
voel me sterk sterk sterk als een tijger
Ik ben zo groot groot groot, als een giraffe zo hoog... hohohoog
En ik spring spring spring als een kangaroo
en zwem zwem zwem ik kom naar je toe
En neem neem neem je bij de hand, als het mag, en ik lach
Het is weer een mooie dag lalalalala (4 x)

nog 2x refrein en dan sneller

1x refrein langzamer

1x heel snel

24. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen.

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen.

Oren, ogen, puntje van je neus.

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen.

25. De koning van Siam

De koning van Siam die had het zo koud,
toen heeft hij zijn hoofd in de kachel gedouwd)2x

Hij moest voor zijn vrouw nog wat boodschappen doen,
een pak lucifers en een lapje katoen)2x

Hij kocht nog wat zout en een flesje azijn,
dat smaakt bij de pudding zo pittig en fijn.)2x

Hij was maar net thuis of daar buldert zijn vrouw:
ben jij nou een koning, wat heb ik aan jou.)2x
Toen kreeg hij 't zo warm en toen kreeg hij 't zo koud,
toen heeft hij z'n hoofd in de kachel gedouwd.)2x

26. Bewegen is gezond

Oh oh oh oh oh oh oh oh (2x)
Want bewegen is gezond.

Refrein:

Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts van links
naar rechts we gaan van links naar rechts.

En we klappen klappen klappen klappen op de beat net als de rest,
Want bewegen is gezond.

Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts van links
naar rechts we gaan van links naar rechts.

En we springen springen springen springen in de lucht net als de rest,
Want bewegen is gezond.

Doe je knieën maar omhoog (oh oh).
En draai je armen in het rond (oh oh).
Zet je handen op je heupen (oh oh).

En stamp maar lekker op de grond (oh oh).
Doe nu je vingers op je hoofd, en move move.
En beweeg van rechts naar links, move move.
Maak je schouders lekker los, move move.
En geniet van deze groove, deze groove groove.

Is iedereen er klaar voor (yeah yeah).
Oké dan tellen we nu af.
Oooh, 5,6,7 en.

Refrein

1 is maar alleen, dus doe maar mee.
2 zijn jij en ik, dus doe maar mee.
3 word al gezellig, doe maar mee.
4 maakt meer plezier, dus doe maar mee.

Is iedereen er klaar voor (yeah yeah).
Oké dan tellen we weer af.
Oooh, 5,6,7 en.

Refrein:

Oh oh oh oh oh oh oh oh (2x)
Want bewegen is gezond!

27. In die mooie stad Zaltbommel

In die mooie stad Zaltbommel, bommel.
Heerst een grote watersnood.
En zo menig arme drommel.
Die niet zwemmen kon ging dood.

Refrein: En temidden van die rommel, rommel.
Dreef de torenspits van bi-ba-bommel.
En temidden van die rommel, rommel.
Dreef de torenspits in 't rond.
Een matroos met houten benen, benen.
Met een rode zwembroek aan.
Zat erbarmelijk te wenen, wenen.
Want zijn schip dat was vergaan. --> Refrein

Op een vlot van houten planken, planken.
Zat een grote herdershond.
Zo erbarmelijk te janken, janken.
Omdat hij zijn baas niet vond. --> Refrein

't Was afgrijs'lijk te aanschouwen, schouwen.
Hoe beroofd van haar korset.
Een boerin uit Henegouwen, gouwen.
Aan kwam drijven op haar vet. --> Refrein

In een Ford met lekke banden, banden.
Zat een oude kruidenier.
Tussen zijn verkleumde handen, handen.
Klemde hij een groot vat limonade. --> Refrein

Op een vloer met nog wat planken, planken.
Dreef de hele basisschool.
Kind'ren hingen uit de banken, banken.
Lapten 't leren aan hun zool. --> Refrein

28. Hallo wereld

Refrein:

Hallo wereld wereld, de wereld is van mij.

Er is ruimte zat, dus kom er lekker bij.

Hallo wereld wereld, de wereld is van jou.

Er zijn wel duizend kleuren, veel meer dan rood-wit-blauw.

En wat ik doe doe doe, doe ik samen met jou,

en waar ik ga ga ga, ga ik samen met jou.

Hallo wereld, hééééééé!

Ja jij, je bent van ons allemaal.

Hallo raam!

Goeiemorgen nieuwe dag!

Hallo bed,

waarin ik net nog lekker lag.

Hallo boek,

met je verhalen zo mooi:

verre landen, nieuwe mensen

komen wonen in m'n hoofd.

Als je leeft

snap je de mensen om je heen.

Als je leeft,

dan weet je: ik ben niet alleen.

Want een boek,

meteen al bij de eerste zin,

dat opent alle alle grenzen

en draagt jou de wereld in.

Refrein

Hallo deur,

hallo straten,

hallo plein!

Hallo zon,

die op alle mensen schijnt.
Ha die buurman!
Kom, vertel me je verhaal.
Je kwam van ver, nu ben je hier,
We zijn hier samen, allemaal.

refrein

En wat ik doe doe doe, doe ik samen met jou,
en waar ik ga ga ga, ga ik samen met jou.
Hallo wereld
Ja jij,
je bent van ons allemaal...

29. Ik heb geen bananen

Voor de groentewinkel stond
Keesje de Jordaan.
Zwaaiend sprak hij tot de baas:
“Geef me een banaan.”
Maar de baas was juist die dag
gladweg uitverkocht.
En hij dacht dat kleine Kees
ruzie met hem zocht.

Refrein:

En de baas zei: “Ja, ik heb geen bananen,
ik heb geen bananen vandaag!
'k Heb radijsjes, hele mooie, witte en rooie,
maar ja, ik heb geen bananen,
ik heb geen bananen vandaag!”

Plots'ling vloog een rooie kool
door de winkelruit.
Daarna volgde een meloen

in de baas zijn snuit.

De baas z'n snuit zat vol met sap,

Kees ging voor hem staan:

“Lelijke meloenenkop,
geef me een banaan!”

30. Ik heb een tante in Marokko

Ik heb een tante in Marokko en die komt, hiep hoi.)2x

Ik heb een tante in Marokko, een tante in Marokko,
een tante in Marokko en die komt, hiep hoi.

Refrein:

Singing aie aie jippie jippie jee (2x)

Singing aie aie jippie, aie aie jippie.

Aie aie jippie jippie jee.

En ze rijdt op twee kamelen, als ze komt, hobbel de hobbel.)2x

En we drinken coca cola, als ze komt, blub blub.)2x

En we rijgen ook een varken aan het spit, knor knor.)2x

En dan gaat ze met het treintje weer naar huis, tuut tuut.)2x

En wij zwaaien met z'n allen goeie dag, daaaaag)2x