



MEDITATIE

Het Jezusgebed

"Heer Jezus Christus, zoon van God, ontferm U over mij."

Predikant

ds. J. (Jacques) Steenkamp
Hertenlaan 35, 6741BG Lunteren
Telefoon 06-398 61 537
E-mail: predikant@maranathakerk.net

Kerkelijk werker

dhr. J. (Cock) Kroon
Joh. Walburglaan 24, 3771 KJ Barneveld
Mobiel 06 - 112 802 41
E-mail kw@maranathakerk.net

Scribaat

mevr. H. (Henny) Neutel-van Holland
Zecksteeg 4, 6718V C Ede
Telefoon 06 - 16930139
E-mail scriba@maranathakerk.net

Kerkgebouw

Hertenlaan 37, 6741 BG Lunteren
Telefoon 0318 - 48 51 12

Contactpersoon kosters/kerkagenda

dhr. P.C.H. (Peter) Brinkman
Telefoon 0318 - 48 49 31
E-mail agenda@maranathakerk.net

Website

www.maranathakerk.net



MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren

Het Jezusgebed helpt om te komen tot de rust van Jezus' aanwezigheid. Het gebed is in de vierde eeuw geschreven door de 'woestijnvaders en -moeders'. Het is een gebed waarbij u Jezus aanroept om te komen bij dat wat u bezighoudt en dat aan Zijn voeten te leggen. Het is een kernachtig geformuleerd gebed. Tien woorden lang.

Het hele winterseizoen worden er meditatie's geschreven rond het jaarthema 'Eén in gebed'. Het hier bovenstaande Jezusgebed wil ik u niet onthouden. Zelf vind ik het prachtig in zijn eenvoud. Je kunt het als het ware inademen. Heer Jezus Christus, zoon van God (terwijl u in ademt), ontferm U over mij (terwijl u uitademt).

Het Jezusgebed is ook een antwoord op de uitnodiging van de Heer: 'Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven' (Matteüs 11:28). Zo eenvoudig is dat niet, binnen gaan in Zijn rust.

Vaak merk ik juist op de momenten dat ik stil word hoeveel onrust in mij rond waait. Gedachten schieten alle kanten op, to do lijstjes rollen zich uit. De dingen waar je 'last' van hebt komen misschien juist wel extra hard aan als je stil bent.

Accepteer dat het niet altijd perfect gaat, maar blijf stil. Het hoort erbij. Eerst wordt de 'bui-

tenkant stil', vervolgens ervaar je in jezelf je eigen onrust. Je struikelt als het ware de stilte binnen. Om vervolgens zelf echt stil te kunnen worden bij God. Dat is ware innerlijke stilte.

Wanneer u het Jezusgebed regelmatig bidt, kan het ook helpen om uw aandacht op een willekeurig moment van de dag te concentreren op het gebed. Zodat u in het hier-en-nu Gods aanwezigheid ervaart. Zijn ontferming voelt.

Met Pasen in de rug, op weg naar Pinksteren wens ik u allen Gods nabijheid en liefdevolle ontferming toe.

● **Giel Stomphorst**

BIJ DE EREDIENSTEN

Zangdienst 28 april – Een dag niet gezongen, is een dag niet geleefd!



Zondagavond 28 april zal er (opnieuw) een zangdienst in de Maranathakerk worden gehouden. In deze dienst hopen we bekende Psalmen, gezangen en geestelijke liederen te zingen. De eredienst invullen met meer liederen en muziek is geen opvulling bij gebrek aan beter maar is geheel in overeenstemming met de oproep van de apostel Paulus: 'Zingen met elkaar Psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer' (Efeze 5:19). In de zangdienst van 28 april a.s. zullen we ook Psalm 146 lezen, zingen en overdenken. Het thema is: Een dag niet gezongen, is een dag niet geleefd!

Huwelijk André en Janine.

Vrijdag 3 mei a.s. is de dag dat André Brons en Janine Westeneng elkaar liefde en trouw willen beloven. Dit zullen zij doen ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand maar daarna ook voor het aangezicht van God. De huwelijksdienst zal worden gehouden in De Voorhof te Renswoude om 15:00 uur. Dominee Anne Verbaan-van den Heuvel zal deze dienst leiden.

André en Janine laten een nieuw huis bouwen in Barneveld. Eerst zouden ze een tijdje samen gaan wonen en daarna trouwen. Maar toch was hun verlangen om vanuit huis te trouwen groot. Daarom hebben ze geprobeerd om in zeer korte tijd een bruiloft te regelen. Dat was een ambitie-

EREDIENSTEN

Zondag 14 april

09.30 ds. J. Steenkamp

19.00 ds. F.A. van Velzen, Zangdienst

Collecten

1. Anjar - Libanon
2. Kerkrentmeesters

Zondag 21 april

09:30 dhr. J. Kroon

19:00 ds. P.A. Verbaan, Ede

Collecten

1. Dorcas
2. Kerkrentmeesters

Zondag 28 april

09:30 ds. T. Schutte, Bennekom

19:00 dhr. J. Kroon, (zangdienst)

Collecten

1. ZWO – Kerkbouw Indonesië
2. Kerkrentmeesters

Vrijdag 3 mei - huwelijksdienst

15:00 Ds. A. Verbaan-van den Heuvel,
Huwelijksdienst van
André Brons & Janine Westeneng
in De Voorhof Renswoude

Zondag 5 mei

09:30 ds. J. Steenkamp

19:00 Julia van Bruggen, Vesper

Collecten

1. Hulp voor Helden
2. Kerkrentmeesters

BEZORGING BLOEMENGROET

April

| | | |
|----|-------------------|-------------------|
| 14 | Francis Wolfs | Dita Mastenbroek |
| 21 | Teuni van de Hoef | Ria Mulder |
| 28 | Hennie Kamp | Gerrie Harrewijne |

Mei

| | | |
|----|--------------------|--------------------|
| 5 | Trudy Pipping | Gerrie Vreugdenhil |
| 12 | Stieneke Meppelder | Mw. Van de Top |

eus plan maar het is gelukt. We wensen jullie een hele mooie dag en een liefdevol leven toe samen, met de woorden uit Efeze 5 vers 2: En ga de weg van de liefde, zoals Christus deed, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

BIJ DE COLLECTEN

Zondag 14 april – Anjar Libanon

Dankzij maanden van hard werken is alles nu gereed. De volledige verwarmings- en elektrische installatie werden vervangen. Alle wanden wer-



den geschilderd, een nieuwe tegelvloer, nieuwe verlichting, en een nieuwe meubilering. Op zondag 31 december 2023 vond voor het eerst weer een kerkdienst plaats in de volledig herstelde kerkzaal.

Met een tevreden hart genoten de inwoners van Anjar opnieuw van Gods oneindige liefde. Met deze collecte willen we onze zustergemeente ondersteunen.

Zondag 21 april - Dorcas

Dorcas voorziet waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren ze in veerkrachtige gemeenschappen die zichzelf organiseren en samenwerken aan (structurele) oplossingen.



Dorcas

Dorcas helpt zo mee aan het opbouwen van een rechtvaardige samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen en tot bloei te komen. Waar armoede en uitsluiting tegengegaan wordt. Bij een ramp of crisis verleent Dorcas noodhulp en dragen ze bij aan wederopbouw. Bij alles wat ze doen staan daadkracht, integriteit en liefde centraal. Zo volgen ze Jezus Christus.

Zondag 28 april - Werk ZWO

De komende 2 jaar spaart de ZWO van de Maranatha, Gereformeerde en Molukse kerk, voor de bouw van een kerkgebouw voor de christelijke gemeente van Sungai Bahar in Indonesië. De voortgang hiervan is naast materiële beperkingen ook afhankelijk van financiële steun.



De diensten vonden voorheen plaats in een gehuurd winkelpand. En sinds april 2023 in een gammal noodgebouw dat te klein is. We hopen dat u deze gemeente mee wilt helpen. Dit kan via de collecte tijdens de dienst en de projectbussen bij de uitgang.

Zondag 5 mei – Hulp voor helden

Militairen, veteranen en hun thuisfront verdienen de aandacht, erkenning en steun van iedereen! We noemen hen helden omdat zij bereid waren en zijn offers te brengen voor veiligheid en vrede in de wereld. Een beroep waarbij eenzaamheid, onbegrip en traumatische ervaringen regelmatig voorkomen.



Op de website www.hulpvoorhelden.nl vindt u actuele informatie over alle projecten en activiteiten waarmee het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront worden gesteund.

Juist nu er steeds meer conflicten zijn, veraf en dichtbij, die zoveel mensen diep raken, is het nog belangrijker om onze steun hieraan te geven.

PASTORAAT

Omzien naar elkaar



Mevr. Hermien Brinks - Vincent, woonachtig in de Pleinen (Pollenstein 174 H, k.184, 6714 DH, Ede) kreeg in de achterliggende tijd (weer) te maken met toenemende zorg en verzorging. Omgaan met een sterke beperking van je vitaliteit en bewegingsvrijheid valt haar zwaar. Een meelevende groet vanuit Lunteren en omgeving zal Hermien zeker waarderen.

Mevr. Reini Klomp (Mgr. Nolensstraat 22, 6741 ZC) liet dankbaar weten dat ze goed nieuws te horen had gekregen van de behandelaars. Over drie maanden zal er weer een CT-scan gemaakt worden om haar gezondheid te monitoren. Reini, is samen met haar echtgenoot Bert, ook dankbaar voor alle vormen van medeleven die ze in de achterliggende tijd hebben ontvangen.

Mevr. Evelyn Verelst - Mastenbroek (Krommesteeg 14, 6718 TW, Ede) kreeg te maken met een forse ontsteking aan haar pas geopereerde

hand. Deze ontsteking was dusdanig dat er een ziekenhuisopname in Rotterdam nodig bleek om de ontsteking te bestrijden. Na thuiskomst hiervan was en is rust nodig om te herstellen.

Mevr. Hilly van den Heuvel - Hoekstra (Dokter Kimmijserlaan 8, 6741 DR) zit momenteel in een traject van chemokuren en bestralingen. Hoewel Hilly goede moed heeft en de artsen ook zeker hoopvol gestemd zijn, is dit traject voor haar en het hele gezin een zware weg.

Mevr. Miep van der Kaa - Kwakernaak woonde al weer enige tijd met veel genoegen aan de Wagenmakershoek. Helaas bleek zelfstandig wonen, op haar hoge leeftijd, in de achterliggende periode niet meer mogelijk en is zij neergestreden in Zorgvilla Nieuw Bosch (Bosrand 1, 6741 DL). Als gemeente wensen Miep daar een goede tijd toe onder de zegen van Hem die hemel en aarde geschapen heeft en die het werk van Zijn handen nooit loslaat!

Geboren

Met liefde verwelkomen Jeffrey en Desiree (Spoorstraat 9) op 12 januari jl. Isabelle Anthonia Willemijn Floor. Isabelle is het zusje van Lauren-Sophie en Charlotte. Vol van dankbaarheid is zij in dit gezin ontvangen. Isabelle groeit goed en haar grote zussen zijn ontzettend lief voor haar. We wensen jullie Psalm 121 vers 5-7 toe: De Heer is je wachter, de Heer is de schaduw aan je rechterhand. De Heer behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over jouw leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

Geboren

Met liefde verwelkomen Jeffrey en Desiree (Spoorstraat 9) op 12 januari jl. Isabelle Anthonia Willemijn Floor. Isabelle is het zusje van Lauren-Sophie en Charlotte. Vol van dankbaarheid is zij in dit gezin ontvangen. Isabelle groeit goed en haar grote zussen zijn ontzettend lief voor haar. We wensen jullie Psalm 121 vers 5-7 toe: De Heer is je wachter, de Heer is de schaduw aan je rechterhand. De Heer behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over jouw leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

45 jaar getrouwd

Op 5 april van dit jaar vierden Henk en Hermien van Hierden hun 45-jarig huwelijksjubileum. Ze zijn getrouwd in de Gereformeerde Kerk in Renswoude en uit het huwelijk zijn 3 kinderen en 7 kleinkinderen voortgekomen die met grote vreugde zijn ontvangen. Ze zijn al die jaren betrokken geweest bij de gemeenschap in het bedrijfsleven en de kerk. Ook al ging het leven soms gepaard met moeilijke dingen, vandaag kunnen ze ook met grote dankbaarheid terugkijken op een leven dat goed verlopen is. Hun leven is stevig verankerd in de woorden van hun trouwtekst uit 1 Korintiërs 13: "Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde." Deze liefde is ook zichtbaar in alles waar ze zich mee bezighouden. Moge Gods genade en liefde nog jaren de overhand hebben in hun leven.

VANUIT DE KERKENRAAD

Avonddiensten

Graag brengen wij het volgende nogmaals onder uw aandacht: Op zondagen begint de avonddienst altijd om 19.00 uur. Op door-de-weekse dagen begint de avonddienst altijd om 19.30 uur; zodat ook de werkenden voldoende tijd hebben om deze diensten bij te wonen.

Procedure aanlevering tekst voor afkondigingen, beamer of Nieuwsbrief en het kerkblad en website

Voor wat betreft de aanlevering van tekst voor de beamer, Nieuwsbrief of afkondigingen gelden de volgende regels:

- alle aanvragen mailen naar afkondigingen@maranathakerk.net (dus ook de meldingen voor de Nieuwsbrief en de beamer)
- aanvragen moeten voor vrijdagavond 18.00 uur binnen zijn
- wat na de genoemde tijd binnenkomt wordt niet meer in dat weekend meegenomen (spoedmeldingen uitgezonderd)
- teksten worden maximaal 2x aaneengesloten geplaatst of afgekondigd
- vermeld in de kop van de mail het onderwerp
- voor een goede leesbaarheid op de beamer adviseren wij: max. 50 woorden zonder afbeelding, max. 30 woorden met afbeelding, een duidelijk lettertype en niet teveel kleur svp

GEBED OM GELOOF EN BEKERING

U, God, roepen wij aan omdat U de enige en waarachtige God bent; U wilt niet dat mensen verloren gaan maar dat allen tot bekering komen.

U kent ons en U kent allen die bij ons horen; U kent onze straat, ons dorp Lunteren en ons land.

Uw liefde voor ons heeft U zichtbaar gemaakt in Uw eigen Zoon; in Hem bent U gekomen om te zoeken, te redden en thuis te brengen bij U.

U heeft Uw Zoon niet gespaard maar U heeft Hem voor ons allen overgegeven.

Het is Uw verlangen dat Uw huis vol wordt; Uw glorie wordt toch zichtbaar in de hoeveelheid mensen die U erkennen, eren en aanbidden.

Daarom bidden wij u: breng een omkeer tot stand en schenkt U geloof en bekering; roept U hen die geestelijk slapen wakker en breng hen die dwalen op Uw weg; grijpt U in daar waar Luteranen zorgeloos of moedeloos op de brede weg wandelen; kom Heilige Geest en waai krachtig door onze hoofden, harten en huizen.

Eeuwige Vader: zie of er bij ons, als christelijke gemeente, een verkeerde weg is en leid ons op de weg die eeuwig is.

Amen.

Teksten voor het kerkblad kunt u sturen naar kerkblad@maranathakerk.net.

Het kerkblad verschijnt op de tweede woensdag van de maand; copy moet ingeleverd worden voor 22.00 uur de eerste woensdag van de maand.

Teksten voor de website kunt u sturen naar website@maranathakerk.net. Als de tekst voor het weekend op de website moet komen, dan moet het uiterlijk donderdagavond gemaild worden naar genoemd mail-adres. Eventuele afbeeldingen graag als bijlage en niet in de mail/tekst plakken.

Voor vragen: scriba@maranathakerk.net of 06 16 930 139

GEZOCHT: NOTULIST(E)

Voor het notuleren van de vergaderingen van de Kleine kerkenraad en de Grote kerkenraad maken wij gebruik van notulisten.

Eén van hen heeft aangegeven na de zomer te willen stoppen om beschikbaar te zijn voor een andere taak binnen de Maranathakerk.

Wij zijn dus op zoek naar vervanging...

dus

- heb je ervaring met het notuleren van vergaderingen?
- heb je nog wat tijd over?
- ben je op dinsdagavond beschikbaar (niet wekelijks)?
- en vind je het bovenal leuk om je steentje bij te dragen aan het 'samen-gemeente-zijn'?

...dan ben jij wellicht degene die wij zoeken!

Je kunt je aanmelden bij de scriba: Henny Neutel (scriba@maranathakerk.net of 06 16 930 139)

Van harte welkom!!

Belijdenissen

Tijdens de ochtenddienst van palmzondag op 24 maart waren we getuige van de belijdenisaflegging van zeven mensen. Zo mooi is het om op deze manier ons geloof met elkaar te delen. Ze schreven een gezamenlijke belijdenis en ook persoonlijke belijdenissen die ze met iedereen willen delen. We hopen en bidden dat dit "Ja" de eerste zal zijn van vele nieuwe stappen in hun geloofsreis en hun relatie met de levende God.

Gezamenlijke belijdenis

21 september vorig jaar kwamen we voor het eerst samen, een startpunt van een reis met stuk voor stuk prachtige mensen. Ieder met zijn eigen verhaal, de een overtuigd de ander nog wat twijfelend. Maar onze Vader in de hemel roept ons om vandaag allemaal JA te zeggen tegen Hem!

Vandaag mogen we getuigen van Zijn onvoorwaardelijke liefde en genade.

Dit doen we in het bijzijn van familie, vrienden, onze gemeente maar bovenal onze Almachtige God!

Wij staan hier vandaag om met elkaar bij God te komen omdat we ervan zijn overtuigd Hem nodig te hebben op de weg die we zullen gaan. Hem groot willen maken waar we ook zijn en Zijn liefde door te geven aan wie we ook tegen komen. Hij gaat met ons mee en laat ons niet los.

We bidden tot Hem :

Lieve Vader,

Dank U wel dat U ons vandaag heeft geroepen, geroepen om bij U te komen. Om te laten zien hoe klein we zijn en hoe hard we U nodig hebben. We richten onze hoofden naar boven en weten waar onze hulp vandaan komt. Want Heer, Uw trouw is groot en zal ons nooit loslaten.

Wij willen gaan met U en weten dat U ons voor bent gegaan! Zoals een vader zijn kind omarmt, zo omarmt U ons. Heer Uw liefde is oneindig en zo waardevol om te delen. Wij leggen ons leven in Uw handen. Wij willen meer van U weten en ons verdiepen in de relatie die we met U hebben. Vandaag knielen wij voor U neer en belijden U bent onze Heer!

Amen

Individuele belijdenissen

Emma Brouwer

Als kind ben ik gedoopt, en door nu belijdenis te doen wil ik nu ook zelf de keuze maken om Hem te volgen. Ik voel me een gezegend mens,



in de wetenschap dat ik rust mag vinden in Zijn armen. Dat ik zijn nabijheid ervaar en weet dat Hij mij niet loslaat. (Ik sta er niet alleen voor, wat er ook gebeurt).

Teunita van Daelen

Afgelopen jaar werd ik in een kerkdienst vervuld met liefde. Mijn twijfels waren weg en ik wilde kiezen voor God. Vanaf kinds af aan is God in mijn leven, ik mag elke dag zijn aanwezigheid er-



varen. Door zijn onvoorwaardelijke liefde die hij mij geeft wil ik dit ook uitstralen naar de naasten om mij heen. Vandaag mag ik 'ja' zeggen, hem volgen, vertrouwen en weten dat hij altijd om mij heen is.

Conny ten Ham

Vandaag is de dag dat ik zelf 'Ja' mag antwoorden op de vraag of ik mijn leven lang bij Hem wil horen. Met het belijden van mijn geloof geef ik



mijn antwoord op Gods liefde voor ons. Het geloof geeft mij vreugde, warmte maar ook hoop en troost in mindere tijden. God leidt mij in mijn leven en ik wil Zijn plan volgen. Ik besef dat dit niet altijd makkelijk zal zijn maar ik weet dat ik mag vertrouwen op Zijn hulp!

Myrthe Smeets

Vorig jaar ben ik samen met een jongerenreis naar Israël geweest. Dat was een hele unieke ervaring om op de plekken te zijn geweest waar Jezus ook gelopen heeft. Tijdens die reis heeft God me laten inzien hoeveel Hij van mij houdt het raakte mijn hart. Daar sprak God in mijn hart hoeveel Hij van mij houdt en dat Jezus ook voor mij is gestorven en opgestaan. Ik geloof niet langer vanwege opvoeding maar omdat ik nu een persoonlijke relatie heb. Daarom wil ik belijdenis doen. Ja zeggen tegen God belijden dat Jezus mijn



Redder en mijn Vriend is. Mijn leven in Zijn handen leggen en erop vertrouwen dat het goed is.

Anky Stroomberg

Ik wil de weg gaan die Hij wijst. Alles heb ik te danken aan Hem. Ik wil niet zonder Hem leven



en ik wil heel graag bij Hem horen, daarom zeg ik vandaag 'ja' tegen de aller Grootste.

Jeanine Vlastuin

Belijdenis, wauw dat is niks voor mij.. Zo voor in de kerk dat scheelt me niet zoveel, geloven doe ik toch voor mezelf?

Maar hoe bijzonder dat Hij mij bij zich roept om met Hem op reis te gaan en te mogen getuigen van zijn liefde en genade.

Zo klein als ik ben, zo groot is de HEER. Hij houdt mij vast zodat ik Zijn weg kan gaan. Met vallen en opstaan maar nooit alleen! Hij gaat met me mee.

Hoe mooi is het om deze getuigenis te kunnen delen met de gemeente waarmee ik zijn liefde deel en samen mee mag uitdelen. Waarmee ik verder kan reizen en waar ik meer mag leren over



God en mijn relatie met Hem.

Ik ben dankbaar dat ik Zijn kind mag zijn en JA mag zeggen tegen Hem!

Maarten de Vries

Voor de start van de belijdenis catechisatie was ik niet zeker of dit al het moment voor mijn belijdenis was. Ik had veel vragen maar mede door de afgelopen avonden heb ik kunnen accepteren dat de vragen en onzekerheden die ik heb er mogen zijn. Ze zijn misschien zelfs wel onderdeel van mijn geloofsleven. Met mijn belijdenis wil ik een punt zetten om op terug te kunnen vallen als vragen te groot zijn. Ik maak vandaag bewust een keuze voor Hem en wil met mijn vragen en twijfels achter Hem aan gaan.



Vertrouwenspersonen in de kerk

Piet en Jelma van Roest, vertrouwenspersonen van de Maranathakerk

Willen jullie je even kort voorstellen?

Piet vertelt: 'Ik ben 74 jaar en heb gewerkt bij de ambulante GGZ als psychiater. We zijn 43 jaar getrouwd en zijn gezegend met vier dochters en negen kleinkinderen. We wonen sinds 1984 in Lunteren in dit heerlijke huis met fijne tuin. We hebben niet lang gezocht naar een gemeente om ons bij aan te sluiten. Al bij de eerste dienst die we bezochten in de Maranathakerk voelden we ons beiden thuis. Door de jaren heen hebben we allerlei activiteiten binnen de MK gedaan, zoals huiscatechese en Youth Alpha. Na mijn pensionering ondersteunde ik de taakgroep Libanon en maak nu deel uit van de commissie Kunst in de Kerk'.

Jelma vult aan: 'Ik ben 67 jaar en psycholoog. Ik was lid van een zangdienstcommissie en jeugd-ouderling.' Met Alex Brinkman heeft ze een seizoen de belijdeniscatechese begeleid. Samen met Kees Verduijn heeft ze christelijke meditaties geleid in het kader van Vorming en Toerusting en op Vrouwendagen. 'Allemaal mooie en dankbare taken! En tegenwoordig zijn Piet en ik de vertrouwenspersonen van de Maranathakerk.'

Hoe zijn jullie eigenlijk vertrouwenspersonen geworden?

'Inmiddels is het alweer vijf jaar geleden dat we werden gevraagd voor deze rol,' vertellen Piet en Jelma. 'In het beleidsplan van de kerk staat omschreven, dat er een vertrouwenspersoon moet zijn.

We hebben veel ervaring in het begeleiden van mensen, van groepen en van processen. Bovendien heeft een vertrouwenspersoon een aantal kernwaarden, zoals: integer, onafhankelijk, toegankelijk, empathisch, luistervaardig, onpartijdig en natuurlijk betrouwbaar. Op de vraag of wij als vertrouwenspersonen wilden optreden, hebben we van harte JA gezegd'. Jaarlijks moeten wij aan de kerkenraad rapporteren over aantallen en aard, dus anoniem en zonder details.

Wanneer ga je naar een vertrouwenspersoon?

'Je kan bij ons terecht met vragen, vermoedens en meldingen over onveilige situaties binnen de



gemeente. Bij onveilige situaties moet je denken aan dreiging, fraude, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Maar ook: pesten, discriminatie en intimidatie. Dat kan ook over een voorval gaan dat jaren terug is gebeurd en waar je nog steeds last van hebt. Het gaat in ieder geval om situaties waarbij gemeenteleden niet bij een pastoraal medewerker, ambtsdrager of de voorganger terecht kunnen. Je moet ons zien als de back-up als het niet bij de eerste lijn kan, zoals ambtsdrager. Daarom hebben wij ook geen functie als ambtsdrager binnen een college, om dat te scheiden'. Hoe gaat het verder in zijn werk?

Piet licht toe: 'Het werk van de vertrouwenspersonen is afgebakend. Wij staan naast het gemeentelid dat zich bij ons meldt en ondersteunen die. Je moet hierbij denken aan het geven van advies, het eventueel verwijzen naar instanties, het ondersteunen bij gesprekken met anderen of helpen bij aangiftes en klachtenprocedures. Dit soort procedures kunnen gevolgd worden binnen of buiten de kerk'. Jelma vult aan: 'Wij zijn nadrukkelijk geen mediators en geven geen therapie. We doen niet het werk van een pastoraal medewerker, ambtsdrager of advocaat'.

Doen jullie dit samen of mag je kiezen bij wie je aanklopt?

Jelma geeft aan, dat je kunt kiezen voor de vertrouwensman, de vertrouwensvrouw of beiden. Ze geeft ook het dringend advies: 'Als je ergens mee zit, blijf er niet mee lopen! Juist door dit interview hopen we dat mensen geen drempel ervaren om bij ons aan te kloppen. Of het nou groot is of klein, kom er mee, wij helpen je graag!

Als laatste is het belangrijk om te vertellen dat meldingen altijd vertrouwelijk worden behandeld

en dat wij de situatie van iemand pas met anderen bespreken als die persoon daar om vraagt en toestemming geeft. Wij zullen nooit zomaar een situatie met anderen bespreken'.

Je kan ons persoonlijk aanspreken of bereiken via de e-mail. Op de website staan onze adressen: Jelma van Roest: e-mail vertrouwensvrouw@maranathakerk.net en Piet van Roest: e-mail vertrouwensman@maranathakerk.net

● *Linda van de Weijer*

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collecten

De volgende collectes zijn ontvangen in de maanden februari en maart 2024

| | |
|------------|-------------------|
| 25-02-2024 | € 521,15 |
| 03-03-2024 | € 433,32 |
| 10-03-2024 | € 352,00 |
| 13-03-2024 | € 252,65 (Biddag) |
| 17-03-2024 | € 415,45 |

Verder ontvingen we in de afgelopen periode de volgende giften via Cock Kroon

| |
|-------------------------------------|
| € 50,- t.b.v. Vorming en toerusting |
| € 50,- t.b.v. vrouwendag |
| € 20,- t.b.v. vrouwendag |
| € 10,- t.b.v. zangdiensten |
| € 20,- t.b.v. ouderenwerk |
| € 20,- t.b.v. vrouwendag |
| € 10,- t.b.v. jeugdwerk |
| € 10,- t.b.v. bloemengroet |

En via de bank:

| |
|----------------------------|
| € 25,- t.b.v. bloemengroet |
|----------------------------|

Stand maandelijkse deurcollecte

Vanaf 30 april 2023 is het nieuwe doel voor de derde collecte de verdere verduurzaming van de kerk. De stand t/m januari was € 2.808,48. De opbrengst in februari was € 297,76. De stand komt hiermee op € 3.106,24

Namens het college hartelijk dank voor de collecten en giften die wij mochten ontvangen.

● *Tonny van Dijk, penningmeester*



Potloodtekening van Piet

Piet van Leuveren, overleden op 31 maart 2020, was een Lunteraan die nog steeds bij velen bekend is vanwege zijn fraaie potloodtekeningen. Deze tekeningen zijn door hem nooit gemaakt om in een berging te worden opgeslagen.

Blij en verrast was onze kerkelijk werker Cock Kroon dan ook toen hij van Piet's echtgenote, Dinie van Leuveren, een potloodtekening als gift aan de Maranathakerk in ontvangst mocht nemen. Deze potloodtekening met als tekst "Laat de kinderen tot mij komen" heeft inmiddels een mooie plek aan de wand in onze Omegazaal gekregen. In dezelfde zaal hangt ook een door Piet eerder gemaakte potloodtekening van ons kerkgebouw.

Als College van Kerkrentmeesters danken wij de familie Van Leuveren voor de schenking waardoor Piet als gemeentelid nog altijd "aanwezig" is in onze Maranathakerk.



Voor groep 8
t/m klas 4
voortgezet
onderwijs

Stay connected.

'Verbinden met jezelf, de ander en met God'



Van 21 t/m 23 juni gaan we weer
op zeilkamp. Ga jij ook mee?

Meer informatie en aanmelding via
de site of de QR code hiernaast.

We zien naar je uit!
Groetjes de kampleiding.



VORMING & TOERUSTING

Terugblik Seniorenmiddag 21 maart jl. – Waterpompen in Cambodja

Donderdagmiddag 21 maart jl. hadden we een spreker uit de eigen gelederen: Wim Hartkamp.



Hij nam ons met veel enthousiasme mee in zijn verhaal over Cambodja. Na een intro over het land zelf en haar geschiedenis spitste hij zijn verhaal toe op het werk van de Stichting Twentse Waterpompen Cambodja. Wim is daar sinds enige jaren, met hart en ziel, bij betrokken en hij is regelmatig daar zelf ter plekke bezig met het aanleggen en repareren van waterpompen.



Aan schoon drinkwater zijn wij in ons land meer dan gewend, maar op veel plekken in de wereld, dus ook in Cambodja, is het een groot goed wat lang niet voor iedereen is weggelegd. Na de inspirerende lezing van Wim was er o.a. gelegenheid om de verkooptafel van 'de Doorbreiers' in de hal te bezoeken. Ter afsluiting van de middag en tevens van het seizoen werd ons een heerlijke broodmaaltijd aangeboden. Als deelnemers en commissie zien we terug op een mooi en afwisselend seizoen dat in september 2024 begon met een bezoek aan Trans World Radio in Barneveld. In november ontvingen we Wim Broekhuizen die ons vertelde over zijn voettocht naar Rome en in januari stonden we stil bij de razzia van oktober '44 te Putten. Rond de start van het nieuwe seizoen ontvangt u via de bekende kanalen weer informatie over de seniorenmiddagen die we dan weer hopen te houden.



Een senioren­dag in september, wie gaat er mee?

Als commissie zijn we de mogelijkheden aan het verkennen om in D.V. september een senioren­dag te organiseren. Dit houdt in dat we 's morgens vertrekken richting een plaats elders in het land om daar bijvoorbeeld een museum te bezoeken en de plaats te verkennen door middel van een stadswandeling. Zij die wat minder mobiel zijn kunnen op eigen tempo en naar eigen in-



teresse daar invulling aangeven. Na terugkomst bij de Maranathakerk is er een afsluiting met een warme maaltijd. Om het kostenplaatje etc. goed in kaart te brengen willen we eerst weten of er animo is, ook senioren van buiten de Maranathakerk zijn uiteraard welkom.

Graag vernemen wij of u interesse heeft. Dit kunt u aangeven door een mailtje te sturen naar: senioren@maranathakerk.net
Cock Kroon, Geurtje van Engelenhoven, Ali Bol, Cor Scherrenburg en Ceel Schuurman.

Bijbeltijd voor 60 – 70 jarigen op donderdagochtend

Vanuit de Maranathakerk is er de vraag gekomen of er voor de mensen die globaal tussen de 60 en 70 jaar zijn een kring gestart kan worden.

De genoemde doelgroep heeft wat meer tijd dan toen het arbeidsproces 'alle' aandacht vroeg en de agenda biedt in deze leeftijdsfase wat meer ruimte voor een gesprek bij een open Bijbel. Als taakgroep Vorming & Toerusting willen we graag

horen wie er in het nieuwe seizoen deel zou willen nemen aan 'Bijbeltijd op donderdagochtend' (10.00 uur – 11.30 uur). Het is de bedoeling dat we één keer in de vier weken bij elkaar komen. Om inhoudelijk het gesprek wat te kaderen zullen we gebruik maken van een Bijbelstudieboekje.

Cock Kroon is bereid om aan deze kring leiding te geven.

Heeft u interesse, vragen of opmerkingen m.b.t. dit initiatief, dan kunt u met hem contact opnemen: kw@maranathakerk.net Uiteraard staat de kring ook open voor hen die geen lid zijn van de Maranathakerk. Nodig daarom gerust ook anderen hiervoor uit!

FEGT

Fegt is weer actief! Informatie op de website



Filmavond



FROM THE CREATORS OF FIREPROOF AND COURAGEOUS
WAR ROOM
 PRAYER IS A POWERFUL WEAPON

Doelgroep vanaf 12 jaar
 Donderdag 23 mei
 Start 19.30 uur
 Kosten €5,-
 Graag aanmelden

Meer info op de website



Filmavond War Room

De taakgroep Vorming & Toerusting sluit het seizoen "Een in gebed" af met een filmavond op donderdag 23 mei a.s. Deze avond wordt de film War Room getoond. Dit drama laat zien dat gebed een krachtig wapen is. Ds. Jacques Steenkamp is onze gastheer deze avond. Na de film is er gelegenheid om nog even na te praten over de film onder het genot van een hapje en een drankje. Wij ontmoeten u graag!

Lees- en boekentip – Kruisslaggers

'Wie het eerste drie keer zes gooit, is de winnaar.' Terwijl zes ogen van drie kruizen op hen neerkijken, spelen Romeinse soldaten een dobbelspel. De dobbelsteen rolt en de uitkomst is een voorteken van hun lot. Het boek Kruisslaggers, geschreven door Johan van der Pol en verschenen in februari '24, gaat over mensen van vroeger en nu die anderen aan het kruis slaan. Maar ook over een bijzondere dobbelsteen die zij zoeken en die enkele jaren geleden is opgegraven in Didam. Deze vondst in het heden leidt tot een zoektocht naar het verleden en een verlangen naar de toekomst. Kruisslaggers is een



intrigerend boek met verrassende ontdekkingen waarin je veel zult herkennen uit je eigen leven. Kruisslaggers is te koop bij boekhandel de Wedloop in Barneveld.

Huiskamergesprekken

Noteer alvast in uw agenda: In wijk 9 staan er komen periode nog een aantal huiskamergesprekken gepland. Tijdens deze avonden willen we samen in gesprek gaan over afgelopen periode, maar ook vooruitkijken. Dit zullen we doen rond ons jaarthema "een rond gebed"

Straten: Achterstraat

Datum: 21 mei 2024, inloop vanaf 19:45

Adres: Fam. Speelziek Achterstraat 50

Straten: Klomperweg tot viaduct

Datum: 29 mei 2024, inloop vanaf 19:45

Adres: dhr. Olieman & dhr. Klomp, Klomperweg 86 A

COLLECTEBONNEN BESTELLEN

Via onze website www.maranathakerk.net kun je collectebonnen bestellen en direct betalen met de volgende waarden:

- Vel van 20 stuks van € 0,75 totaal € 15,00
- Vel van 20 stuks van € 1,25 totaal € 25,00
- Vel van 20 stuks van € 2,50 totaal € 50,00

Door in de zoekbalk op de website het woord "collectebonnen" in te typen kom je op de bestelpagina en kun je de gewenste vellen in het winkelmandje plaatsen.

Aansluitend wordt gevraagd de bestelling te betalen via iDEAL. Vervolgens worden de collectebonnen in de brievenbus bezorgd of je kunt deze op zondag in de kerk in ontvangst nemen bij de consistorie via één van de kerkrentmeester.

Ook voor eventuele vragen hierover is de kerkrentmeester aanspreekbaar.

Het rekeningnummer voor collectebonnen is NL54 RABO 0337500398 tnv Penn. Herv.

Gem. Maranathakerk

MAAK KENNIS MET...

Jan Bos

Als ik het karakteristieke huis binnenstap aan de Oranjestraat, staan daar onder de kapstok, keurig op rij, 3 paar klompen. Het is duidelijk een huis waar een rasechte Lunteraan met z'n gezin woont. Die klompen zijn erg functioneel in de moestuin, die Jan en z'n vrouw Rianne samen hebben aangelegd en waar ze het zomerseizoen lekker verse groente van eten.

In de woonkeuken aan een grote tafel zit Jan samen met zijn oudste dochter Bente(9) die geconcentreerd boven haar huiswerk zit. Na wat aandringen van papa Jan en een dikke knuffel gaat Bente onder liefdevolle begeleiding van moeder Rianne naar bed. Jan en Rianne zijn in 2013 in de `Maranathakerk getrouwd door Ds. A. Verbaan en kregen samen 3 kinderen: Bente(9), Koen(6) en Fenna(2). Ze vonden elkaar bij 'Hent uut 't zaand' en hebben elkaar niet meer losgelaten.

Wat herinner je je van je jeugd?

We woonden in een wijk met veel kinderen en speelden altijd buiten voetbal, verstoppertje. Er waren altijd kinderen om mee te spelen.

Zijn moeder was er altijd als ze uit school kwamen en zat klaar met thee en koekjes. Ze was daarmee thuis de stabiele factor.

Zijn vader werkte veel voor zijn gezin en ging ook s 'avonds nog op pad voor een klus.

In de zomer gingen ze graag kamperen wat Jan ook nu nog doet met hun gezin. Ook samen er op uit zoals skiën is hun grote hobby samen.

Hoe komt het dat je de kerk trouw gebleven bent?

Rond zijn 20e was Jan een beetje 'afgedwaald' totdat hij een uitnodiging van de kerk kreeg om aan te sluiten bij een avond voor mensen van 20-30 jaar. Deze werd geleid door: Chiel Stomphorst, Jozanneke de Koning en Marco Budding. Na 2 telefoontjes van Marco besloot Jan dan toch zich hierbij aan te sluiten.

In de 'Mulderschuur' werd laagdrempelig geëvangeliseerd, er waren leuke gesprekken en het



waren leuke avonden samen met nog ongeveer 15 andere jongeren. Daardoor is het, zoals Jan het verwoordt: 'het vlammetje weer opgestookt'. Ook Rianne ging af en toe mee naar de kerk en zij kreeg leuk contact met Ds. Anne Verbaan en werd tijdens de huwelijks catechese geraakt. Ds. Jaap Hansum heeft het stel door rake opmerkingen aan het denken gezet.

Jan had ook duidelijk een worsteling met het belijden doen wel of niet de stap zetten omdat hij zich afvroeg: kan ik wel nakomen wat ik dan voor God en gemeente beloof? Ben ik wel goed genoeg? Hij kwam tot een inzicht en kreeg de ervaring dat hij het nakomen van die belofte niet alleen hoefde te doen. En dat wanneer je Onze Vader hierbij om hulp vraagt, je het samen mag doen!

Ervaar je de leiding van God?

Er zijn verschillende momenten dat hij leiding ervoer. Vaak gebeurt dat tijdens bezoeken als ouderling. Bijvoorbeeld doordat hij precies de goede tekst of lied (via youtube) voor een bezoek als ouderling door kreeg en ziet dat de mensen erdoor geroerd werden. Sommige teksten of gebeden komen niet uit mezelf. Maar worden zeker gestuurd.

Soms krijgt hij op het juiste moment iemand in zijn hoofd en denkt daar moet ik heen.

Terwijl hij door zijn hectische leven als projectleider bij een bouwbedrijf en vader van een druk jong gezin met 3 kinderen een werkende vrouw, een (moes)tuin en klushuis niet veel tijd overhoudt. Daardoor gebeurt het wel eens, dat hij op zijn fiets naar een bezoekadres fietst en onderweg nog bidt om leiding en daardoor krijgt hij de ruimte die nodig is in zijn hoofd.

Ook bij het aannemen van het ambt ouderling had hij natuurlijk zijn twijfels, ja wie niet?

Er kwamen vragen bij hem naar boven van: ben ik wel goed genoeg? Ben ik niet te jong? Kan ik wel een geloofsgesprek houden? Heb ik genoeg Bijbel kennis?

Het besef kwam dat God hem riep en dan kan hij geen nee zeggen tegen God.

Als God je roept, weet hij dat je het niet alleen hoeft te doen en heeft zich opengesteld in afhankelijkheid van Hem. Rianne stond achter zijn besluit om ouderling te worden, maar moet hem wel eens afremmen. Jan was soms wel eens 4 avonden weg en dan trekt Rianne (gelukkig) aan de bel. Daarnaast doe je het aanvaarden van een ambt echt niet alleen. Hij kan het alleen doen omdat Rianne dat mogelijk maakt.

Wat geef je mee in de opvoeding?

Natuurlijk het geloof, dat ze moeten doen waar ze plezier in hebben niet vanwege geld of aanzien. Ze mogen trots zijn op wie ze zelf zijn welke gaven en talenten ze van onze Schepper gekregen hebben en die ze ook mogen gebruiken. Wanneer

dat even niet zo is dat ze bij de juiste mensen die ze vertrouwen kwetsbaar kunnen zijn en dat ze alles bij God kunnen brengen.

Wat zeggen vrienden over je?

Moeilijk om iets over jezelf te zeggen maar ik denk loyaal, gedreven een normale vent met fouten, serieus met een geintje en een gesprek moet zinvol zijn.

Wat is je mooiste ervaring als ouderling?

Het is misschien wel gek, maar dat was de sterfdag van een gemeentelid. In de laatste 2 ½ jaar van zijn leven was Jan regelmatig op bezoek geweest vanwege zijn slopende ziekte en hij merkte verandering in geloof.

”

‘Je hoeft het niet alleen te doen’

In de week van overlijden had het gemeentelid aan de hele familie aangegeven dat hij opgehaald mocht worden. Tijdens het laatste bezoek, op de sterfdag, waren er met de familie zulke mooie en open (geloofs) gesprekken. Er werd gehuild, gelachen en samen gebeden samen aan de keukentafel bij een zaterdagmiddag drankje. Dat was typerend voor deze bijzondere familie, positief en dankbaar tot letterlijk het einde. Diezelfde dag werd hij opgehaald door zijn hemelse Vader waarop hij is gaan vertrouwen.

Elk bezoek is een mooie ervaring, soms best wel zwaar, maar het levert altijd wat op.

Het ambt verrijkt mijn geloofsleven het brengt me zoveel meer dan dat het me kost. Ik ondervind steeds weer sturing daarin. Als je het aan God vraagt zal Hij je uiteindelijk hoe dan ook altijd helpen als je daarop vertrouwd.

Ik kan niet zonder Zijn leiding!! Heb ik spijt van het ambt, Nee absoluut niet, het is een verrijking voor mijn leven met God! En dat wenst hij ook veel meer mensen toe.

Het lied wat mij persoonlijk aanspreekt is “What a beautiful name” Opwekking812 en in lastige tijden of als afsluiting bij bezoekwerk wanneer het een lastige tijd is van LEV : “Onzichtbare armen”

● **Hermien van Hierden**

TAAKGROEP JEUGD

Beste jeugdwerkers, we nodigen jullie allemaal graag uit voor de toerustingsavond op 25 april. Een avond om jullie te bedanken voor alle inzet van het afgelopen seizoen én jullie te bemoedigen/toe te rusten voor het blijvende jeugdwerk in onze gemeente. We zien uit naar je komst! Wil je je wel even aanmelden?

MEDEDELINGEN

Volgend kerkblad

Kopij voor 'Rond de Maranathakerk' jaargang 68 nr. 05 van woensdag 8 mei kunt u tot en met woensdag 1 mei 22.00 uur inleveren. Gelieve kopij digitaal aan te leveren per e-mail.

Het e-mailadres is: kerkblad@maranathakerk.net

Afhalen kerkbladen

Voor het afhalen van de bundels kerkbladen worden alle bezorg(st)ers verwacht op woensdag 8 mei bij de fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 - 20.30 uur.



“Kom op Adem”

Een avond vol ontmoeting, gezelligheid, bezinning en ontspanning

Toerustingsavond Jeugdwerk



Voor iedereen die met of voor jeugd werkt in de Maranathakerk



Do 25 april 2024

20.00-21.45u

19.45u inloop



Spreker: Joline Zuidema



SCAN MIJ

<< Meld je aan
uiterlijk 18 april

[maranathakerk.net/
toerustingsavond-
jeugdwerkers-25-april](https://maranathakerk.net/toerustingsavond-jeugdwerkers-25-april)



BELANGRIJKE REKENINGNUMMERS

College van Kerkrentmeesters

Voor onderstaande vaste/terugkerende zaken uitsluitend de nummers bij de activiteit gebruiken

| | | |
|------------------|--|------------------------|
| Kerkbalans | CvK HG Lunteren Maranathakerk inz VB | NL80 RABO 0373 748 248 |
| Solidariteitskas | CvK HG Lunteren Maranathakerk inz Solkas | NL33 RABO 0373 748 221 |
| Kerkblad | CvK HG Lunteren inz. Kerkblad | NL55 RABO 0373 748 213 |
| Jeugd | CvK HG Lunteren inz. Jeugd | NL77 RABO 0373 748 205 |

Alle overige bankzaken CvK Herv. Gem. Lunteren Maranathakerk NL58 RABO 0373 748 256

Diaconie/ZWO/Werkgroep Libanon

Giften Diaconie Herv. Gem. “Maranathakerk” NL93 RABO 0337 517 932

APRIL

wo 10 1 Johannes 1:1-7
do 11 1 Johannes 1:8-2:2
vr 12 1 Johannes 2:3-11
za 13 1 Johannes 2:12-17
zo 14 Micha 4:1-8
ma 15 Psalm 4
di 16 1 Johannes 2:18-27
wo 17 1 Johannes 2:28-3:8
do 18 1 Johannes 3:9-17
vr 19 Psalm 33
za 20 Johannes 10:1-10
zo 21 Johannes 10:11-18
ma 22 Psalm 65
di 23 Deuteronomium 3:1-17
wo 24 Deuteronomium 3:18-29
do 25 Deuteronomium 4:1-9
vr 26 Deuteronomium 4:10-20
za 27 Psalm 22:1-22
zo 28 Psalm 22:23-32
ma 29 Deuteronomium 4:21-31
di 30 Deuteronomium 4:32-40

MEI

Wo 1 Psalm 107:1-9
Do 2 Psalm 107:10-22
Vr 3 Psalm 107:23-32
Za 4 Psalm 107:33-43
Zo 5 1 Johannes 4:1-10
Ma 6 1 Johannes 4:11-21
Di 7 1 Johannes 5:1-12
Wo 8 1 Johannes 5:13-21
Do 9 Psalm 47
Vr 10 Handelingen 1:1-14
Za 11 Handelingen 1:15-26



GELOOF HET MAAR, ECHT WAAR

Thomas kon het niet geloven
totdat Hij Zijn Heiland zag
en de wonden aan mocht raken
toen pas ging hij overstag
nu kon hij het niet ontkennen
ja dit wonder was echt groot
Jezus Christus was verrezen
opgestaan vanuit de dood.

Laten wij niet zijn als Thomas
vol van twijfel, ongeloof
-ook al zien we niet- vertrouwd maar
Jezus heeft het eens beloofd
dat Hij steeds nabij zou wezen
in de moeiten en de strijd
voor de mens aan 't kruis zou sterven
daartoe was Hij zelfs bereid.

Aan het kruishout klonken woorden
luidkeels riep Hij: 't Is volbracht
wie gelooft en wie wil horen
zal ontvangen levenskracht
die zal met Hem overwinnen
ook al is de strijd enorm
Jezus heeft het kwaad verslagen
leidt ons door de zwaarste storm.

Ook al zien wij niet Zijn handen
niet de wonden in Zijn zij
bouw standvastig op Zijn woorden
twijfel niet, ga door, wees blij

Jezus is voor ons gekomen
droeg ons kruis en onze straf
nam de dood en gaf het leven
Hij nam alle zonden af.

● *Alie Holman*

Christelijke begrafeniszorg

- > Verzorgt alleen begrafenissen
- > Beschikt over opbaarruimtes en huiselijke familiekamer

Dag en nacht bereikbaar:

0342 49 28 28

Hugo de Grootlaan 2 · Barneveld



Jan Langeak

www.koehoorn-begrafenis.nl

Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van
Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net

K BOUWBEDRIJF
KLOMP

Sinds 1984



ERVAAR KWALITEIT EN VAKMANSCHAP!

Kauwenhoven 27
6741 PW Lunteren
www.bouwbedrijfklomp.nl
info@bouwbedrijfklomp.nl



**GOOR
METAAL**
IJZERSTERK



**STALEN DEUR
OP MAAT.NL**
by GOOR METAAL

Metaalbewerking | Montage | Lassen van staal, rvs en aluminium

Kauwenhoven 40, Lunteren (industrieterrein De Stroet) | 0318 482 348
info@goormetaal.nl | www.goormetaal.nl | www.stalendeuropmaat.nl

VAN DEN TOP TRANSPORTEN B.V.

WWW.TOPTRANSPORTEN.NL



Van den Top Transporten B.V.
De Stroet 32 - 6741 PT Lunteren - 0318 - 483907 - info@toptransporten.nl



*Vakbekwaam
Veelzijdig
Meedenkend*

**Veenweg 78
Lunteren
Tel. 0318-613502
Mob. 06-51714522**

www.nicorodenburg.nl



JBTech Veenendaal B.V.
 Lunet 16
 3905 NW Veenendaal
 T 0318-506134
 M info@jbtech.nl

*Doordacht
 en duurzaam!*

- ▶ elektrotechniek
- ▶ data- en telecommunicatie
- ▶ beveiliging
- ▶ energiebesparing

www.jbtech.nl

Henk van Donkelaar Tweewielers
www.henkvandonkelaar-tweewielers.nl tel: (0318)-483149

Service en kwaliteit,
 dat is waar ik voor strijd!

- Reparatie
- Verhuur
- Nieuwe fietsen
- Tweedehands fietsen



Henk van Donkelaar Tweewielers
 Dorpsstraat 172, 6741 AR Lunteren

-HaBé-
 BOUWEN IN STIJL
www.bouwen-in-stijl.nl



GOED
 gereedschap



is het halve werk!

Goorsteeg 19
 6741 TB Lunteren
 Tel: 0318-482736
 Mob: 06-20749849
info@bassalunteren.nl
www.bassalunteren.nl



Mastenbroek auto's B.V.

In & Verkoop
 Lichte bedrijfswagens
 Personenauto's

Aanhangwagens
 Reparatie
 Onderhoud

Dorpsstraat 192a
 6741 AS Lunteren
 Tel. 0318-481876
www.mastenbroekautos.nl



Nu ook onderhoud voor uw leaseauto

Heeft u (aanvullende)
 mantelzorg nodig?

Saar
 aan huis

Een Saar snapt wat nodig is!

Linda van de Weijer
 0318-261955
linda.vandeweijer@saaraanhuis.nl

R. vd Berg

VOOR UW LOODGIETERSWERK



Gas
Water
Sanitair
C.V.
Zinkwerk
Dakbedekking
Sfeerverwarming

Thorbeckestraat 5 Tel. 0318 - 624337
6741 XG Lunteren Mob. 06 27 23 51 75

info@rvandenberg.nl
www.rvandenberg.nl

DE BOOMGAARD

De Boomgaard AGF is al sinds 1997 gevestigd aan de Molenparkweg 5 in het mooie dorp Lunteren. Van een traditionele groentewinkel is De Boomgaard door de jaren heen uitgegroeid tot een echte specialzaak.

Wij heten u van harte welkom in ons familiebedrijf waar tot nu toe drie generaties Budding het vak hebben uitgeoefend.

- Lichtmetalen velgen
- Schokdempers
- Velgen richten
- Balanceren
- Uitlijnen
- Uitlaten
- Banden
- Accu's



Baldé's Banden Service

De Stroet 1 en 8
6741 PT Lunteren
T. 0318 - 485841
www.balde.nl
info@balde.nl

EERSTE LUNTERSE BEGRAFENISONDERNEMING

Dekker

Rouwcentrum

Stijlvolle verzorging van
begravenissen en crematies

Verkoop grafmonumenten

Rouwcentrum voor opbaren,
condoleantiebezoek,
rouwdiensten en koffietafels

Oostelijke Parallelweg 4 - 6741 CT Lunteren
Telefoon (0318) 48 35 02
Mobiel (06) 31 903804
E-mail info@dekkerlunteren.nl
Website: www.dekkerlunteren.nl

DE WEDLOOP

Christelijke boek- en muziekwinkel
Kapiteijnstraat 3 • 3771 CA Barneveld • 0342-421633

"En laten wij met volharding
de wedloop lopen die voor ons ligt."
Hebreeën 12:1

- ≡ bijbels
- ≡ boeken
- ≡ muziek
- ≡ films
- ≡ cadeau-artikelen
- ≡ wenskaarten

www.dewedloop.nl



Personal Touch Travel®

Ben je op zoek naar een strandvakantie,
een rondreis, een wintersportvakantie
of een meerdaags teamuitje?

Ik geef een persoonlijk reisadvies en regel
jouw reis van A tot Z. Je hoeft zelf enkel
nog de koffer in te pakken om te gaan
genieten van een mooie reis.

Bel of stuur een bericht voor het maken
van een afspraak!
jolanda.methorst@personalouchtravel.nl

Jolanda Methorst,
voor al je reiswensen!
06 53510049
www.jolandatravel.nl



Monuta Hofrust



Persoonlijk &
dichtbij

monutahofrust.nl
hofrust@monuta.nl
T 0318 -41 46 20
(24 uur per dag)

DE GEZELLIGSTE DAMES
MODEZAAK VAN DE REGIO



ABITO

DORPSSTRAAT 51
LUNTEREN
0318-306261
WWW.ABITO-MODE.NL



Onafhankelijk intermediair in
bedrijfsfinanciering

- ✓ Bedrijfsfinanciering
- ✓ (Commercieel) vastgoed
- ✓ Bedrijfsovername
- ✓ Lease/factoring
- ✓ Crowdfunding

sinds 2021
ook in de
Gelderse Vallei

Kijk voor meer informatie op
www.eijgenfinance.nl

Eijgen finance Gelderse Vallei
06 - 19 41 29 50
tonny.vandijk@eijgenfinance.nl

eijgen
finance

telt

accountants
& adviseurs

Reken maar!

telt.nl



Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel

Ervaren, ontdekken, leren &
creëren op echte dorpsscholen!

Bij onze vereniging zijn drie scholen
en een peuterspeelzaal aangesloten.
Echte dorpsscholen, die kinderen
en hun ouders een warme en
persoonlijke onderwijsomgeving
bieden. Het Woord van God neemt op
alle scholen een centrale plaats in.

Rondleiding en een persoonlijk gesprek?
U bent van harte welkom.

Nederwoud Kruisbeekweg 45, Tel.: 0318 - 482204
De Bron Postweg 7, Tel.: 0318 - 482526
De Wegwijzer Kerkhoflaan 27, Tel.: 0318 - 482122
Peuterspeelzaal Benjamin Tel.: 0318 - 484061, Tel.: 0318 - 487605

Postbus 131 / 6740 AC Lunteren / info@smdb-lunteren.nl / www.smdb-lunteren.nl



ISO
GROEP
PRINTERS - IT - TELEFONIE



Ontdek meer

Kom jij bij ons werken?

Accountmanager IT
IT Servicedesk medewerker
Microsoft 365 Consultant

isogroep.nl/vacatures



STROOMBERG
MAKELAARDIJ

MOLENPARKWEG 10 | 6741 ZR LUNTEREN | 0318 48 29 16

**Jan
de Witgoedman**



Tel. 0318-461850 Lunteren
Kattenbroekerweg 12A
6741 GT LUNTEREN
ejvdbrink@solcon.nl



FreeVoice
ANTWOORDSERVICE

**Wij zijn het gezicht
achter jouw telefoon.**

www.antwoordservice.nu



**RIJKSEN
UITVAARTZORG**
Vallei & Rijn



**Kerkewijk 61 • 3901 EC Veenendaal
T. 0318 - 890 203 • M. 06 - 415 621 99**

www.rijksenuitvaartzorg.nl



bouwbedrijf

W. Heij B.V.

Lunteren Tel. 0318-48 59 08



info@bouwbedrijfwheij.nl www.bouwbedrijfwheij.nl

PANDINZICHT
makelaardij & vastgoed



Huis kopen of verkopen?

Vraag een gratis
adviesgesprek aan!
www.pandinzicht.com

06-48316886 | info@pandinzicht.com
Groen van Prinstererlaan 37 | Barneveld



- BOUW -

HBE Bouw

HBE Bouw is gespecialiseerd in bouwen van utiliteitsgebouwen waaronder logistiek centra, huisvesting voor autobedrijven, magazijn en/of kantoor onder één dak. En nog veel meer.

Ook zijn wij gespecialiseerd in BREEAM bouwen.



Ottostraat 11, 6716 BG te Ede | 0318 510 107
info@hbebouw.nl | www.hbebouw.nl

Indien onbezorgbaar, retourneren aan:
Bezorging Kerkblad - p/a Schras 25, 6744WT Ederveen

Port Betaald



MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren