

“Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen”
psalm 24:1

Groene reisgids

om zorgzaam met de schepping om te gaan binnen de Maranathakerk

Wij geloven dat God onze Vader, de Schepper is van de hemel en de aarde. Hij heeft alles geschapen en sprak daarover uit dat het goed, ja zeer goed was! Wij ontvangen de gave van het leven dankbaar uit Zijn handen. God heeft de aarde en haar volheid- onze medemensen, dieren bomen en planten- aan onze zorg toevertrouwd om in vrede en verbondenheid samen te leven. Wij volgen Jezus Christus, onze Heer na door goed en recht te doen en zorg te dragen voor alle leven waar wij mee verbonden zijn. We geloven dat de Geest ons de weg wijst in onze tijd om concrete stappen te zetten op deze weg van navolging.

In de Maranathakerk:

- Willen wij daarom zoveel mogelijk fair-trade en biologische producten te gebruiken. Zo krijgen mensen veraf en dichtbij een eerlijke prijs voor hun werk en houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur.
- Willen we zo weinig mogelijk plastic wegwerpspullen gebruiken. Daarmee verminderen we de plastic vervuiling en belasten we de aarde niet onnodig.
- Planten we insectvriendelijke planten en bloemen in de kerktuin en hebben we een insectenhotel geplaatst. Zo dragen we bij aan de biodiversiteit, het netwerk van leven waarvan we allemaal deel uitmaken.
- Willen we eerlijke streekproducten nuttigen op onze gezamenlijke bijeenkomsten en zijn we terughoudend met het eten van vlees. Hierdoor belasten we het klimaat zo min mogelijk en geven we boeren uit onze streek een eerlijke kans.
- Willen we indien mogelijk op de fiets of lopend naar de kerk gaan. Zo vervuilen we onze leefomgeving minder en blijft de lucht die we inademen schoner.
- Willen we groene energiebronnen gebruiken om onze gebouwen te verlichten en te verwarmen. Zon en wind bieden energie om grotendeels aan onze behoeften te voldoen. Door middel van zuinige apparaten en bewust gebruik hebben we minder fossiele energie nodig binnen de kerk.
- Willen we bewust omgaan met het vervoer dat nodig is voor het kerkelijk werk. Dat kan door bijvoorbeeld door CO2-uitstoot te compenseren.
- Willen we biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen in de kerk gebruiken. Dat houdt het water schoon en de schepping heel.

- Willen we het geld van onze kerkelijke gemeenschap onder brengen bij banken die (na zorgvuldig onderzoek) verantwoord omgaan met duurzaamheid en rechtvaardigheid in beleid en beheer van het geld.

- Willen we ieder jaar een zondag stilstaan bij de gaven van God. Dit doen we in verwondering en dankbaarheid voor Zijn Schepping. Op deze Scheppingszondag bezinnen we ons op goede zorg voor de aarde als ons gemeenschappelijk huis!

Zo dragen we als Maranathakerk gemeenschap zorg voor een bewoonbaar huis voor onze kinderen en gaan we samen onze weg in vrijheid en verantwoordelijkheid de toekomst van de Heer tegemoet.

**Het is de Geest die ons beweegt - dat wij Gods wil doen –
en omzien naar alles wat er leeft. (NLB 992:4)**

