



MEDITATIE

Umlilo Omkhulu

In de Zuid-Afrikaanse traditie wordt de Heilige Geest van God vaak gezien als een krachtige, leidende aanwezigheid die binnen gemeenschappen en individuen werkzaam is en de essentie van Gods liefde, wijsheid en kracht belichaamt. Net als de wind die over het land waait, is de Heilige Geest onzichtbaar, maar zijn werking is diep voelbaar en beïnvloedt en beweegt mensen in de richting van eenheid, genezing en spiritueel ontwaken.

Je kunt je voorstellen hoe belangrijk vuur is in de Afrikaanse context. Heel weinig mensen hebben een keuken om te koken of een open haard om het huis te verwarmen. Het is dus niet ongebruikelijk om 24 uur per dag vuur te zien branden, omdat het altijd nodig is om in leven te blijven. In de Afrikaanse cultuur is vuur een eerbiedwaardige, levende aanwezigheid - het brengt warmte, licht en leven in de gemeenschap. Vuur is ook zuiverend en brandt onzuiverheden weg, net als de Heilige Geest, die transformatie en reiniging brengt aan hen die openstaan voor zijn invloed. Vuur moet, net als de Geest, met respect en zorg worden behandeld, want zijn kracht is zowel voedend als ontzagwekkend.

Er is een beroemd verhaal dat Afrikaanse ouderen 's avonds vertellen als ze zich rond een vuur verzamelen. Het is het verhaal van "Umlilo Omkhulu", het Grote Vuur. Volgens het verhaal

was er een tijd dat een dorp in duisternis gehuld was, wat symbool stond voor angst, verdeeldheid en onbegrip. Op een nacht werd er een krachtig vuur ontstoken in het hart van het dorp en de mensen verzamelden zich eromheen. De warmte trok iedereen naar binnen en het licht onthulde gezichten,

LET OP

In verband met de feestdagen loopt het volgende kerkblad (nr.11-2024) van 11 december tot en met 15 januari 2025. De kopij datum voor het daarop volgende kerkblad (nr.1-2025) is 8 januari (in plaats van 1 januari) De rest van het nieuwe jaar 2025 is het weer kopij inleveren tot en met de eerste woensdag van de maand en uitkomen op de tweede woensdag van de maand.

Predikant

ds. J. (Jacques) Steenkamp
Hertenlaan 35, 6741BG Lunteren
Telefoon 06-398 61 537
E-mail: predikant@maranathakerk.net

Kerkelijk werker

dhr. J. (Cock) Kroon
Joh. Walburglaan 24, 3771 KJ Barneveld
Mobiel 06 - 112 802 41
E-mail kw@maranathakerk.net

Scribaat

mevr. H. (Henny) Neutel-van Holland
Zecksteeg 4, 6718V C Ede
Telefoon 06 - 16930139
E-mail scriba@maranathakerk.net

Kerkgebouw

Hertenlaan 37, 6741 BG Lunteren
Telefoon 0318 - 48 51 12

Contactpersoon kosters/kerkagenda

dhr. P.C.H. (Peter) Brinkman
Telefoon 0318 - 48 49 31
E-mail agenda@maranathakerk.net

Website

www.maranathakerk.net



MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren

uitdrukkingen en eenheid die door de nacht verborgen waren gebleven. Het vuur bracht troost en helderheid, verdreef de duisternis en creëerde een gevoel van saamhorigheid en een gezamenlijk doel.

De Bijbel beschrijft de Heilige Geest op een vergelijkbare manier in Handelingen 2:3-4, waar tijdens Pinksteren "vuurtongen" op elk van de volgelingen van Jezus rustten, hen met de Geest vulden en hen in staat stelden in verschillende talen te spreken. Deze krachtige beeldspraak resonant met het concept van "Umlilo" - een verenigend vuur dat mensen over scheidslijnen heen verbindt en hen in staat stelt om de boodschap van God te delen op een manier die iedereen kan begrijpen.

Op dezelfde manier verenigt, verlicht en bekrachtigt de Heilige Geest mensen om in harmonie en mededogen te leven. De Heilige Geest wordt gezien als zowel een persoonlijk persoon als een gemeenschappelijke kracht, een kracht die iedereen oproept om deel te nemen aan het leven van het geheel, door in hen een vonk te ontsteken die zowel hun leven als hun gemeenschap kan veranderen. Deze opvatting van de Heilige Geest als een inwonende aanwezigheid sluit prachtig aan bij traditionele waarden van saamhorigheid, genezing en wederzijds respect, waarbij Gods Geest beweegt als een vuur en leven, licht en doel brengt in alles wat hij aanraakt.

Moge Zijn vuur in ons branden en ons "Eén maken in Zijn Geest".

● *Jacques Steenkamp*

BEZORGING BLOEMENGROET

November

17	Teuni van de Hoef	Ria Mulder
24	Hennie Kamp	Gerrie Harrewijne

December

1	Trudy Pipping	Gerrie Vreugdenhil
8	Stieneke Meppelder	Mw. Van de Top
15	Geen bloemengroet	Geen bloemengroet
22	Nellie Scherrenburg	Dineke van Veldhuizen

EREDIENSTEN

Zondag 17 november

09:30 ds. J. Steenkamp, doopdienst

19:00 ds. L.J. van Lingen, Beusichem

Collecten

1. Diaconaal Platform Ede
2. Kerkrentmeesters

Zondag 24 november

09:30 ds. J. Steenkamp en dhr. J. Kroon

Laatste zondag kerkelijk jaar

19:00 ds. J. Steenkamp, Gezamenlijke Jeugddienst

Collecten

1. Jeugd
2. Kerkrentmeesters

Zondag 1 december, 1^e Advent

09:30 dhr. N. van der Voet, Veenendaal 1ste advent

19:00 da. A.M. Verbaan- van de Heuvel, Bennekom

Collecten

1. Diaconie (Stichting Gave en ZWO)
2. Kerkrentmeesters

Zondag 8 december, 2^e Advent

09:30 ds. J. Steenkamp, 2de advent. doopdienst

Vorbereiding Heilig Avondmaal

19:00 dhr. C. Verduyn, Vesper

Collecten

1. Meet-Inn
2. Kerkrentmeesters

Zondag 15 december, 3^e Advent

09:30 ds. J. Steenkamp, 3de advent, Viering Heilig Avondmaal

19:00 ds. J. Steenkamp, Viering en dankzegging

Heilig Avondmaal

Collecten

1. Diaconie
2. Kerkrentmeesters

BIJ DE COLLECTEN

Zondag 17 november: Diaconaal Platform Ede (DPE)

Het Diaconaal Platform Ede (DPE) heeft verschillende doelen, t.w:

- Van elkaar leren over de actuele diaconale taken van de kerk.
- Namens de kerken contact onderhouden met overheid of maatschappelijke organisaties.
- Het kunnen opstarten van gezamenlijke initiatieven namens de kerken. Inmiddels zijn de volgende initiatieven opgestart:
 - ✓ HipHelpt Ede
 - ✓ HipHelpt inloopsprekuur
 - ✓ Noodfonds Ede
 - ✓ SchuldHulpMaatje
 - ✓ Diaconale projecten in de dorpen



Diaconaal Platform Ede

Voor meer informatie: <http://diaconaalplatformede.nl/>

Zondag 24 november: Jeugd

Onze gemeente is gezegend met een grote groep jeugd. Voor en door de tieners en jongeren worden vele activiteiten ontplooid. Zo krijgen zij aan de ene kant de gelegenheid zich te verdiepen in het geloof om zo dichterbij God te komen. En aan de andere kant plezier te hebben en elkaar te leren kennen, te waarderen en te helpen waar nodig. Op deze manier proberen we hen te helpen



om vanuit een christelijke achtergrond de wereld om hen heen te ontdekken. Met de collecte voor de jeugd ondersteunt u het jeugdwerk in onze gemeente, onder meer het clubwerk, de Peuterdienst, Kindernevendienst en de Catechese.

Zondag 1 december (eigen Diaconie (ZWO + St. Gave))

Op zondag 13 oktober jl. is de collecte-opbrengst verdeeld tussen St Gave en ZWO. De reden hiervoor was dat het Scheppingszondag was (vandaar St. Gave), maar dat er ook een ZWO-dienst werd gehouden (op zo'n zondag wordt er altijd voor de ZWO gecollecteerd)



COLLECTEBONNEN BESTELLEN

Via onze website www.maranathakerk.net kun je collectebonnen bestellen en direct betalen met de volgende waarden:

- Vel van 20 stuks van € 0,75 totaal € 15,00
- Vel van 20 stuks van € 1,25 totaal € 25,00
- Vel van 20 stuks van € 2,50 totaal € 50,00

Door in de zoekbalk op de website het woord "collectebonnen" in te typen kom je op de bestelpagina en kun je de gewenste vellen in het winkelmankje plaatsen. Aansluitend wordt gevraagd de bestelling te betalen via iDEAL. Vervolgens worden de collectebonnen in de brievenbus bezorgd of je kunt deze op zondag in de kerk in ontvangst nemen bij de consistorie via één van de kerkrentmeester. Ook voor eventuele vragen hierover is de kerkrentmeester aanspreekbaar.

Het rekeningnummer voor collectebonnen is NL54 RABO 0337500398 tnv Penn. Herv. Gem. Maranathakerk



Om beide toch de juiste aandacht, maar ook een volledige collecteopbrengst te geven, wordt de opbrengst van de Diaconie-collecte van deze zondag verdeeld over St. Gave en ZWO.

Zondag 8 december: Meet-Inn.

Het inloopcentrum Meet-Inn is er voor iedereen die op zoek is naar ontmoeting, ontspanning en ondersteuning. Het is een gastvrij huis, ontstaan vanuit christelijke bewogenheid met de medemens en vanuit de wens ruimte te bieden voor gelijkwaardig en respectvol contact.



Bij Meet-Inn kan iedereen terecht voor een gezonde maaltijd, voor een van de vele activiteiten die worden georganiseerd of om tijdens de Open Inloop een kopje koffie of thee te komen drinken en een praatje te maken. Er is aandacht voor je. Je kunt er mensen leren kennen en jezelf ontwikkelen en ideeën opdoen.

Helaas heeft het inloopcentrum ook te maken met stijgende kosten en gelijkblijvende inkomsten. Het heeft daarom uw financiële steun erg hard nodig. Helpt u mee?

Zondag 15 december: Diaconie

Alle gelden die bij de Diaconie binnenkomen voor een bepaald doel worden volledig doorgestort naar dit doel. Maar we maken als Diaconie ook kosten om ons werk te realiseren. Daarnaast houden wij een reserve aan om bij noodsituaties direct geld over te kunnen maken. Uw bijdrage is belangrijk, zodat wij ons werk kunnen doen, dichtbij of aan de andere kant van de wereld.



Dichtbij doen wij dat via ons Diaconaal Loket. Wij vragen aan alle gemeenteleden hun oren en ogen open te houden en ons in te schakelen daar waar dat nodig is. Durf dit ook te vragen als dit voor uzelf is. Soms kunnen we met relatief kleine dingen van grote betekenis zijn voor de ander.

Neem contact op met Rosalie van Schooneveld-Foppen via 06-81408565, of e-mail rosalie.van.schooneveld@maranathakerk.net.

PASTORAAT

Omzien naar elkaar

Dhr. Rijk van Eck (Scharrenburgersteeg 20, 6741 LT) zit momenteel (nog) in een traject van bestralingen aan de stembanden. Samen met Rijk en Gerrie hopen we op een gunstige uitwerking van deze serie behandelingen.

Mevr. Koos Heij - Braafhart (Oude Arnhemseweg 57, 6741 EG) onderging opnieuw een operatie in verband met de reuma. Ook was er sprake van een bacterie in haar bloed. We hopen dat de operatie helpend en helend voor Koos is. Meeleven zal haar en ook haar man Frits goed doen.

Mevr. Nelie van de Velde (Bisschopweg 80, 6741 XC) is opgenomen voor een periode van revalidatie in Vilente Pieter Pauw te Wageningen (Costerweg 75, 6702 AA). Een kaartje ter bemoediging zal haar zeker goed doen; ook haar man Joop die 'gewoon' thuis is kan ons meeleven zeker gebruiken want zonder Nelie aan zijn zijde is Joop wel wat 'onthemd'.



60 jaar getrouwd

Op 18 oktober van dit jaar vierden Bertus en Beppie Lijbers hun 60-jarig huwelijk.

Bertus en Beppie begonnen hun leven als man en vrouw op een speciale dag in Kootwijk, waar ze hun geloften uitwisselden in de Hervormde Kerk. Als pasgetrouwen kregen ze Psalm 121:1-2 als trouwtekst: "Ik hef mijn ogen op naar de bergen - waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de Heer, de Maker van hemel en aarde." Deze

woorden zouden een basis van kracht en hoop blijken te zijn terwijl ze hun leven samen opbouwden, altijd kijkend naar de Heer voor leiding.

Hun reis leidde hen naar Barneveld, waar ze onvermoeibaar als melkveehouders werkten en hun dagen en jaren investeerden in een leven vol doelen, hard werken en dienstbaarheid. De eisen van het boerenleven waren talrijk, maar Bertus en Beppie doorstonden ze samen met veerkracht en dankbaarheid. Ze verwelkomden vier kinderen in hun leven, die een vreugde en een zegen werden, later aangevuld met acht geliefde kleinkinderen. Familie is altijd het hart van hun leven geweest - een kostbaar geschenk dat ze koesterden en koesterden bij elke stap die ze zetten.

Na jaren van landbouw besloten ze in 1997 met pensioen te gaan en sinds 1998 genieten ze van hun huis aan de Hillegondalaan 11, waar ze een warme en gastvrije ruimte hebben gecreëerd. De groet aan hun deur, "Shalom", weerspiegelt de vrede en genade die hun leven doordringt. Hun huis is een plek waar het geloof leeft, met de woorden van Psalm 121 altijd dicht bij hun hart. Een goed zichtbaar boek op hun koffietafel, "God is toch sterker", belichaamt de overtuiging die hen door de hoogtepunten en dieptepunten van het leven heeft geleid, zowel door de uitdagingen als door de triomfen.

Bertus was ook een trouwe kerkrentmeester in de Maranathakerk, waar zijn toewijding aan zijn geloof en gemeenschap duidelijk was voor iedereen die hem kende. Bertus en Beppie's onwrikbare toewijding aan elkaar, aan hun familie en aan hun geloof is een lichtend voorbeeld van liefde en veerkracht geweest en heeft iedereen geïnspireerd die het geluk had hen te kennen. Onlangs keerden ze terug naar de Hervormde Kerk in Kootwijk voor een dienst, een betekenisvol bezoek dat herinneringen oproep aan de dag waarop hun levenslange partnerschap begon.

Nu ze deze mijlpaal vieren, worden we herinnerd aan het prachtige leven dat ze hebben gedeeld, gegrond in geloof en liefde. Ze hebben de pieken en dalen van het leven moedig en dankbaar onder ogen gezien, altijd verankerd door hun vertrouwen in de Heer. Hun familie, vrienden en ge-

meenschap vieren hen en eren een nalatenschap die generaties na hen zal inspireren.

Bertus en Beppie, moge God jullie beiden rijkelijk blijven zegenen in de komende jaren. Moge Zijn liefde jullie harten en huis vullen en moge jullie Zijn kracht voelen die jullie leidt, net zoals dat de afgelopen zes decennia het geval was. We danken God voor jullie levens en bidden voor blijvende gezondheid, vreugde en vrede. Shalom, en moge Zijn zegeningen altijd met jullie zijn!

In Memoriam

Fransje van Manen - van Riessen

Zondag 6 oktober jl. kwam er een einde aan het lange leven van Fransje van Manen - van Riessen; ze overleed in het ziekenhuis te Ede in de leeftijd van 94 jaar. Sinds 1999 was zij weduwe van Jan van Manen.

Fransje heeft, zoals ook op haar overlijdensbericht staat geschreven, genoten van het leven. Tot op het laatst was ze oprecht geïnteresseerd in het wel en wee van haar kinderen en kleinkinderen, daarnaast had ze oog en oor voor de grotere wereld om haar heen.

Fransje werd geboren op 1 mei 1930 te Lunteren; haar vader was werkzaam op het herstellingsoord en haar moeder was baakster. De oorlogsjaren heeft Fransje bewust meegemaakt en gebeurtenissen uit die periode stonden nog steeds helder op haar netvlies. Na haar schoolperiode ging ze aan het werk en werkte ze o.a. als administratief medewerkster bij 'De Bron' te Lunteren.

Op 8 februari 1955 trouwde Fransje met Jan van Manen in de Oude Kerk van Lunteren. Kerkelijk waren ze, in de jaren die volgden, nauw betrokken bij de Maranathakerk. Fransje ging graag op bezoek bij gemeentelieden in het buitengebied en zette de deur van haar woning gastvrij open voor allerlei vormen van gemeente-zijn.

Na de nodige jaren buiten Lunteren gewoond en gekerkt te hebben raakte Fransje toch weer, op hoge leeftijd, betrokken bij de

Maranathakerk. Dit kwam omdat ze vanwege haar kwetsbare gezondheid verhuisde naar Zorvilla 'Nieuw Boschoord' in Lunteren. Al snel wilde zij graag weer ingeschreven worden als gemeentelid. De pastorale bezoeken aan haar werden gekenmerkt door veel input van haar zijde; er was altijd wel een gespreksonderwerp waar ze graag met haar gesprekspartner over van gedachten wisselde. Daarnaast was er stevast plek voor een gedeelte uit de Bijbel en een gebed waarin de namen van de kinderen en kleinkinderen in de hand van de Allerhoogste werden gelegd.

Op donderdagmiddag 10 oktober jl. werd er een afscheidsplechtigheid gehouden in de Ericakerk te Ede. In deze plechtigheid voerde de dankbaarheid de boventoon; woord en muziek omlijsten het lange geleefde leven van Fransje. Na afloop is zij begraven op Natuurbegraafplaats Heidepol.

We staren haar na met in gedachten een lied wat ze graag zong en beluisterde: 'Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, Heer', dan is uw pleit beslecht' (NLB 769). Correspondentieadres: Jaap van Manen, Heuvelroos 4, 2317 EV, Leiden.

● *Cock Kroon*

In Memoriam

Rien van de Lagemaat

'In jouw ogen was ooit zoveel licht, maar de dementie doofde het langzaam uit. Nu ben je vrij van pijn en verdriet, maar onze herinneringen zullen voor altijd blijven.'

Deze woorden staan bovenaan het overlijdensbericht van Rien (Marinus) van de Lagemaat. Rien werd geboren te Woudenberg op 5 februari 1946 en overleed zondag 13 oktober jl. in de leeftijd van 78 jaar.

Gedurende zijn leven was hij 57 jaar getrouwd met Dikkie Jansen. Na vele jaren van verbondenheid maakte de dood scheiding. Aan zijn overlijden ging een lange weg van

afscheid nemen vooraf. De dag waarop hij noodgedwongen moest verhuizen, naar De Meent in Veenendaal en kort daarna naar Norschoten in Barneveld, was een dag met een donkere rand: die geduldige, humorvolle en lieve man, vader, schoonvader en opa moest worden toevertrouwd aan 'vreemde' handen. Maar ook in woning 3 aan de Drostedijk was men er dag en nacht voor hem.

Men kon letterlijk en figuurlijk niet om Rien heen; ook in de laatste levensfase bleek hoe geliefd hij was bij het personeel en de vrijwilligers in Norschoten. In de dagen dat hij stervende was klonken er Bijbelwoorden: 'Zelfs al ga ik door een donker dal, ik vrees geen kwaad want Gij zijt bij mij' (Psalm 23).

Verwonderd zagen we dat op het moment dat deze woorden klonken en we het aanzicht van God zochten in ons gebed, dat de onrust plaats maakte voor rust! Dikkie en de kinderen hebben dit ervaren als een bijzondere bemoediging van Hogerhand. Daarom klonk in de dankdienst, die in de Maranathakerk gehouden werd, op vrijdag 18 oktober jl., Psalm 23: 'De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij (toch) aan niets.'

Voorafgaande aan de verkondiging spraken de kinderen dankbare woorden van herinnering en voordat Rien uitgeleide gedaan werd klonk muziek: 'Mooi was die tijd!' Op de Gemeentelijke Begraafplaats van Lunteren hebben we het lichaam van Marinus van de Lagemaat in de aarde gelegd; we keken daarbij niet alleen naar beneden maar ook omhoog en beleden dat we geloven in Hem die het werk van Zijn handen nooit los zal laten. In Christus is deze God een genadige Vader.

Wij wensen Dikkie met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind deze enige blijvende troost toe die er is in leven en in sterven. Correspondentieadres: Dikkie van de Lagemaat – Jansen, De Savornin Lohmanstraat 60, 6741 XN, Lunteren.

● **Cock Kroon**

In Memoriam Geurt Hendriksen

In de leeftijd van 56 jaar overleed, geheel onverwachts, op zaterdag 12 oktober jl. dhr. Geurt Hendriksen (Marskamp 16).

Geurt was een Lunteraan in hart en nieren; samen met broer Jan was hij vele jaren te zien en te horen op De Oud Lunterse Dag in de Reutemeteut met het draaiorgel achter de auto. In het dorp had hij zo zijn vaste routes als het ging om het doen van de boodschappen, de hond uit laten en het op bezoek gaan bij familie en vrienden.

Als automonteur werkte Geurt heel veel jaren bij autobedrijf Bochane; soms wist hij al door de telefoon te vertellen wat er aan je auto mankeerde als je hem vertelde wel afwijkend geluid het voertuig maakte. De laatste maanden van zijn leven zat hij, vanwege rugklachten, thuis. Te midden van alles wat niet mee zat in zijn leven ging Geurt niet bij de pakken neerzitten. Met zijn humor sloeg hij zich er door heen. Dezelfde humor zette hij in om lastige vragen en de onzekere toekomst op afstand te houden.

Nog niet zo lang geleden kwam in een gesprek met zijn tweelingbroer Rinie ook het geloof ter sprake. Dat het hier en nu enkel en alleen een horizontaal gebeuren was wilde Geurt niet geloven, 'er moet toch meer zijn...!' In het licht hiervan werden er woorden boven de kaart gezet die in de familie Hendriksen op eerdere momenten rondom de strenge en bittere dood klonken: 'De Heer is mijn Herder.'

Op verzoek van de familie en in verbondenheid met hen hebben we op vrijdag 18 oktober jl., in de aula van de Gemeentelijke Begraafplaats van Lunteren, het leven van Geurt gememoreerd. In het geleefde leven was er vreugde maar ook verdriet. Er was innige verbondenheid die later ook brak. Er werden kinderen en kleinkinderen ontvangen waar hij liefdevol en geduldig mee omging. Er waren dagen waarop de zon volop scheen maar ook dagen waarin het donker was.

Daarom zochten we ook naar houvast in het Woord dat blijft en zochten we Hem die niets liever doet dan zoeken, redden, vasthouden en thuisbrengen bij de Vader.

Na ons samenzijn in besloten kring hebben we het lichaam van Geurt aan de aarde toevertrouwd. Bij het open graf lazen we het gedicht Een druppel troost: 'Enkel God heeft dan een woord, slotakkoord. Een hoopvol amen en ons rest een druppel troost in een rivier vol tranen.'

We condoleren het gezin en de familie van Geurt van harte met zijn overlijden en wensen hen draagkracht toe voor elke dag zonder deze liefdevolle vader, opa, broer, zwager en oom. Correspondentieadres: familie Hendriksen, Klompenmakershof 10, 6741 SG, Lunteren.

● *Cock Kroon*

In Memoriam – Hilly van den Heuvel

In de vroege ochtend van zaterdag 2 november jl. overleed Hilly van den Heuvel - Hoekstra. Zij is overleden op de leeftijd van 82 jaar.

Bij haar geboorte kreeg ze de namen: Hille-tje Aukje Lubertha. Hoewel haar wieg niet in Lunteren stond maar in Groningen kwam zij, in verband met het werk van haar vader die politieman was, op jonge leeftijd naar ons dorp. Daar trad zij op 7 oktober 1964 in het huwelijk met Jan van den Heuvel. Samen ontvingen ze een gezin; in dat gezin werd een groot gat geslagen toen hun eerstgeborene, Wim, op zesjarige leeftijd in 1976 verongelukte.

In de laatste fase van haar leven sprak Hilly over haar verlangen om bij Jezus te zijn, maar ook sluimerde er het verlangen om bij diegenen te zijn die haar eerder waren ontvallen door de strenge en bittere dood. Naast het gemis om Wim was er ook het verdriet om het heengaan van Jan op 14 januari van dit jaar. Tijd om te rouwen om het loslaten van Jan was er niet voor Hilly, want heel kort na zijn heengaan bleek zij ernstig ziek te zijn.

Vele ziekenhuisbezoeken volgden maar de behandelingen hadden niet het gewenste resultaat. Gedurende de pijnlijke en verdrietige weg die zij moest gaan kwam er geen klacht over haar lippen. 'Ik heb het in Gods hand gelegd' waren de woorden waarmee ze haar vertrouwen op God onder woorden bracht.

De omgang met God werd door Hilly gezocht en in dat zoeken van Zijn aangezicht liet Hij zich genadig vinden (Psalm 42). De woorden bovenaan haar overlijdensbericht werden door Hilly zelf aangereikt: 'Uw genade is voor mij genoeg' (2 Korinthe 12:9). Deze woorden werden gelezen en overdacht op de dag van haar begrafenis: vrijdag 8 november jl. In de Maranathakerk memoreerden we haar leven en zongen we over Gods genade die oneindig groot is. In die genade heeft Hilly geloofd en van deze genade heeft ze geleefd en deze genade heeft ze ook verwoord.

Dit laatste deed ze jarenlang met hart en ziel bij de aangepaste catechese. Ook op de Bijbelgesprekskring was ze door de jaren heen een trouw kringlid die met niet al te veel woorden haar vragen stelde en sprak over het leven met Christus. Praktisch was ze dienstbaar in de gemeente door o.a. ruim 50 jaar de liturgieën voor de bijzondere kerkdiensten te verzorgen.

Na ons samenzijn in de kerk hebben we haar moegestreden lichaam in de aarde gelegd op natuurbegraafplaats Heidepol. We condoleren haar kinderen en kleinkinderen met het verlies van hun geliefde moeder, schoonmoeder en trotste oma. Het verlies van moeder en oma Hilly en van vader Jan in een en hetzelfde jaar is een zware en onbegrijpelijke weg die ze moeten gaan.

Daarom vanaf deze plaats de hartelijke wens aan jullie als gezin: God zorge voor jullie als een vader en vertrooste jullie als een moeder (Jesaja 66:13). Correspondentieadres: fam. Van den Heuvel, Vaarkamperhof 3, 6741 XE, Lunteren.

● *Cock Kroon*

NAMEN VAN HEN DIE ONS DIT JAAR ONTVIELEN

30 november 2023

Tannie Hardeman-Hartman, 94 jaar

6 december 2023

Dirkje van den Brink-van Brummelen, 93 jaar

7 december 2023

Lijsje Prinsen-van Gelder, 101 jaar

9 december 2023

Evert Schut, 77 jaar

1 januari 2024

Jan Jacob van Duren, 85 jaar

6 januari 2024

Jannie Wilhelmina Zandsteeg-Lubbers, 78 jaar

14 januari 2024

Jan van den Heuvel, 86 jaar

10 februari 2024

Marie van de Bunt-Schouten, 90 jaar

15 februari 2024

Grietje Moret-Vonhof, 83 jaar

15 maart 2024

Dhr R. Schouten, 81 jaar

12 april 2024

Miep v.d. Kaa-Kwakernaak, 96 jaar

1 mei 2024

Mevr. G. Meter-van Bruggen, 92 jaar

6 juni 2024

Mevr. M.A. Spies-van Voorthuizen, 88 jaar

25 juni 2024

Engelina Boerefijn, 60 jaar

Klinkend jouw naam

*moment van het licht
in verscholen verdriet,
de kaars wordt ontstoken
voor wie 't aardse verliet.*

*flakkerend licht
dat het donker verstoot,
verlicht en bescherm ons
tot over de dood.*

*breng nu het licht
naar de bron van bestaan,
troost ons en geef hen
een eeuwige naam.*

*klinkend jouw naam
in het licht van Gods huis,
hier woont zijn liefde
Hij bracht jou thuis.*

21 juli 2024

Gerda (Diet) Lagerweij-Kuit, 90 jaar

29 augustus 2024

Jan Teunissen, 91 jaar

3 september 2024,

Albertus Johannes van Arum, 91 jaar

5 september 2024

Henny de Bruin-Vermeer, 84 jaar

6 oktober 2024

Fransje van Manen-van Riessen, 94 jaar

12 oktober 2024

Geurt Hendriksen, 56 jaar

13 oktober 2024

Rien van de Lagemaat, 78 jaar

2 november 2024

**Hilletje Aukje Lubertha van den Heuvel-
Hoekstra, 82 jaar**

VANUIT DE KERKENRAAD

Uitnodiging bidstond 26 november in verband met vacatures.

Er zijn op dit moment nog steeds vacatures binnen de kerkenraad. Er is dringend behoefte aan extra ouderlingen om te kunnen voldoen aan het omzien naar elkaar.

Wij geloven en vertrouwen in de kracht van het gebed bij het vinden van mensen en de roeping van gemeenteleden; daarom wordt er op dinsdagavond 26 november a.s. om 19.00 uur een bidstond gehouden in onze kerk. Hiervoor nodigen wij u van harte uit.

Samenvatting Grote Kerkenraad 17 september 2024

1. Opening

De vergadering wordt geopend met een meditatief moment. Vervolgens nemen we afscheid van Kees Zandsteeg. Pieter van Leusden bedankt Kees voor wat hij vooral als mens betekend heeft voor de kerkenraad cq. Maranathakerk; dat in combinatie met zijn deskundigheid op het gebied van bouwzaken wordt zeer gewaardeerd.

Ook Rina Krips nam afscheid; zij kon helaas niet bij de vergadering aanwezig zijn. Onze voorzitter zal haar alsnog bezoeken om onze dank uit te spreken voor wat zij vanuit haar taak als ouderling 'met bijzondere opdracht' voor onze gemeente heeft betekend. Rina gaat verder als pastoraal medewerker.

Dit is de laatste vergadering van de Grote Kerkenraad in de oude bestuursstructuur. Als vanavond de samenstelling van de Kernraad is vastgesteld gaan we daadwerkelijk starten met de nieuwe structuur. De Kernraad gaat (vooralsnog) maandelijks vergaderen; de gehele Kerkenraad komt nog maar enkele keren per jaar bij elkaar om te vergaderen.

2. Samenstelling Kernraad en Klankbordgroep

De vergadering stemt in met de voorgestelde namen voor de Kernraad:

Voorzitter kerkenraad/Kernraad Pieter van Leusden

Scriba Henny Neutel

Predikant Jacques Steenkamp
College van Kerkrentmeesters Ernst van Maanen
College van Diakenen Ans Spruijt
College van Ouderlingen Rinus v.d. Brandhof
Jeugd Marieke de Vries

Deze personen vormen gezamenlijk de Kernraad. De Kernraad gaat als eerste aan de slag met het Jaarplan voor 2025; deze wordt in de Kerkenraadsvergadering van november a.s. voorgelegd ter beoordeling.

Klankbordgroep:

Voorzitter Gijsbert Duijzer

Secretaris Jolanda Methorst

Deze personen vormen de vaste kern van de Klankbordgroep; aanvullende leden worden per onderwerp aangevuld.

3. Vacatures

Er zijn nog steeds enkele vacatures binnen het Ouderlingenberaad; aanvulling is echt noodzakelijk. We zijn dankbaar dat er inmiddels één nieuwe ouderling kan worden bevestigd. In de maand november wordt er weer een bidstond georganiseerd.

4. Bevestiging nieuwe predikant ds Kos in de Bethelkerk

Op 15 september a.s. wordt de nieuwe predikant van de HHG bevestigd; namens de Maranathakerk zullen daarbij twee kerkenraadsleden aanwezig zijn.

5. Retraite

Op 5 oktober a.s. staat de jaarlijkse retraite van de Kerkenraad gepland. We zijn dit jaar te gast bij Operatie Mobilisatie in Nijkerk.

6. Vanuit de Jeugdouderlingen

Er worden momenteel veel kinderen geboren. Er staan doopdiensten gepland op 17 november en 15 januari a.s.; dit blijkt niet voldoende momenteel. Op 8 december (voorbereiding HA) zullen er daarom ook enkele kinderen worden gedoopt.

7. Sluiting

De voorzitter sluit af met gebed.

● Henny Neutel - scriba

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording

Collecten

4-08	Evangelisch Hogeschool	€ 569,96
11-08	Christenen in Pakistan	€ 409,44
18-08	De Hoop	€ 765,39
25-08	Diaconie	€ 573,60
1-09	Ouderen eigen gemeente	€ 573,92
8-09	PKNJonge generaties	€ 730,39
15-09	De Vluchtheuvel	€ 610,31
22-09	Help Soedan (KIA)	€ 722,29

Doorlopend ontvangen wij vele giften waar wij erg dankbaar voor zijn. Hieronder enkele bijzondere giften, maar wij zijn blij met elke gift!

Giften

- Via Cock Kroon meerder giften ontvangen bij zijn bezoeken
- Via de succesvolle Fair mochten wij € 120,- ontvangen specifiek voor de diaconie
- Via de creaclub mochten wij € 300,- ontvangen tbv het Diaconale Loket van onze Marant-hakerk.
- In oktober ook een gift van € 500,- ontvangen voor het armoede bestand.
- Op 20 oktober hebben we gecollecteerd voor onze zustergemeente Anjar Libanon, vooruitlopen op deze collecte mochten wij al tweemaal een gift van € 2.500,- ontvangen.

De totale opbrengst komt in het volgende kerkblad, begin december gaan wij het overmaken naar Libanon. Giften blijven welkom ovv "extra hulp Anjar Libanon"

Namens de diaconie en alle begunstigen zijn wij dankbaar voor uw giften.

- *Jan van Hierden, penningmeester CvD*

Kerst-In 2e Kerstdag

D.V. donderdag 26 december a.s. wordt de Kerst-In georganiseerd. De Kerst-In is inmiddels een traditie geworden en is bedoeld voor mensen die,

naar het zich laat aanzien, de Kerstdagen alleen zullen doorbrengen.

Naast alleenstaanden kunnen dit ook echtparen zonder kinderen of alleenstaande ouders zijn. Vanaf 16.00 u. bent u welkom in het Westhoffhuis waar u ontvangen wordt met koffie/thee. Het diner begint om 17.30 u.

Gelet op de beperkte capaciteit van de keuken is deelname gelimiteerd tot max. 100 deelnemers. De inloop is vrij, maar voor het diner moet u zich opgeven. Dit kan tot uiterlijk 19 december.

Opgave kan via tel. 0318-482992 van het Westhoffhuis, per mail: info@westhoffhuis.nl of bij mevr. W. Welgraven, tel. 06-10576901

U kunt dan tevens eventuele dieetwensen aangeven en of u van vervoer afhankelijk bent; vervoer proberen we dan te regelen.

Locatie: Westhoffhuis

Kosten: vrijwillige bijdrage

De Kerst-in is een initiatief van het Westhoffhuis (SSCVL) en de Vluchtheuvel (in samenwerking met de kerken)

Korte toelichting Jaarrekening

De jaarrekening van de CvD is reeds voor de zomer vastgesteld maar ik was vergeten om deze in het kerkblad te vermelden. Bij deze alsnog de jaarrekening 2023 van college van diakenen.

Ondanks een tekort van € 1.133,- zijn wij erg blij met dit resultaat. Het tekort halen wij uit onze opgebouwde reserve.

Ook in 2023 hebben wij weer vele giften mogen ontvangen. Op € 4,- na is er € 100.000,- doorgestort naar diverse goede bestemmingen!!

Bij deze nogmaals uw dank voor uw giften, gebeden en steun in allerlei vorm, zo kunnen wij het diaconaal werk in onze gemeente blijven voortzetten.

Fantastisch om Christen te zijn in onze gemeente en in de wereld.

- *Jan van Hierden, Penningmeester Diaconie*

JAARREKENING 2023 DIACONIE

Baten en lasten - Diaconie	Realisatie 2023	Begroting 2023
Opbrengsten en Baten		
Opbrengsten levend geld	8.156	8.500
Collecten in kerkdiensten	3.626	3.750
Giften	4.530	1.750
Overige opbrengsten levend geld	-	3.000
Door te zenden collecten en giften	91.841	32.500
Diaconale aard (plaatselijk)	314	1.750
Diaconale aard (regionaal/landelijk)	6.131	9.750
Diaconale aard (wereldwijd)	16.082	8.000
Diaconale noodhulp	64.445	9.000
Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk	3.000	3.000
Overige opbrengsten - jaarproject	1.869	1.000
Totaal Opbrengsten en Baten	99.996	41.000
Uitgaven en Kosten		
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	-1.330	-1.300
Afdrachten voor quotum	-1.330	-1.300
Kosten beheer, administratie en archief	-	-500
Financiële administratie	-	-500
Rentelasten/bankkosten	-631	-1.000
Bankkosten	-631	-1.000
Diaconaal werk plaatselijk	-7.328	-7.500
Bloemen - Ziekenzorg	-2.327	-2.500
Ontvangen giften bloemen	953	-
Ouderenwerk	-4.479	-4.000
Overige kosten diaconaal werk plaatselijk	-1.474	-1.000
Afdrachten door te zenden collecten en giften	-91.841	-32.500
Diaconaal plaatselijk	-314	-1.750
Diaconaal regionaal/landelijk	-6.131	-9.750
Diaconaal wereldwijd	-16.082	-8.000
Diaconale noodhulp	-64.445	-9.000
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	-3.000	-3.000
Overige bijdragen diaconaal/missionair werk	-1.869	-1000
Totaal Uitgaven en Kosten	-101.129	-42.800
Onttrekking uit algemene reserve	-1.133	-1.800

Bezorging kerstattenties

Jaarlijks tonen wij onze betrokkenheid naar de ouderen en zieken binnen onze gemeente door middel van een kerstattentie. Gemeenteleden (zowel jongeren als ouderen) bezoeken gemeenteleden en brengen een kerstattentie namens onze kerk.

Wilt u of jij ons ook dit jaar weer helpen om de kerstattenties te bezorgen in de week voor kerst? Tip: Het is ook erg leuk om dit samen met uw kinderen te doen in de dagen voor kerst! Dit wordt door de gemeenteleden erg gewaardeerd en de kinderen vinden het ook vaak heel erg leuk om te doen!

U kunt de kerstattenties op zaterdag 21 december ophalen in de kerk van 10:00 tot 12:30 uur. Via de website kunt u zich aanmelden om te helpen of mail naar berrian.lammers@maranathakerk.net

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording

De volgende collectes zijn ontvangen in de maanden september en oktober 2024

Collectes t.b.v. CvK

22-09-2024	€ 493,14
29-09-2024	€ 453,69
29-09-2024	€ 560,43 (Diaconale collecte tbv de jeugd)
06-10-2024	€ 507,22
13-10-2024	€ 463,50
13-10-2024	€ 236,35 (Kinder Sing Inn)
20-10-2024	€ 550,29

Stand maandelijkse deurcollecte

Vanaf 30 april 2023 is het nieuwe doel voor de derde collecte de verdere verduurzaming van de kerk. De stand t/m aug was € 4.827,36. De opbrengst in september was € 198,15. De stand komt hiermee op € 5.025,51

Namens het college hartelijk dank voor de collecten en giften die wij mochten ontvangen.

● **Tonny van Dijk, penningmeester**

OVER DE HEILIGE GEEST GESPROKEN

dr. A. van de Beek

'De werkelijkheid van de wereld is de werkelijkheid van de lijdende Messias en van de zuchtende Geest'

Actie Kerkbalans

De Actie Kerkbalans is volgend jaar van zaterdag 11 januari tot zaterdag 25 januari 2025. Tientallen vrijwilligers zamelen in deze periode geld in voor onze kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Om te kunnen blijven bestaan heeft de kerk een financiële bijdrage nodig van haar leden. De kerk krijgt namelijk geen subsidie.

De kerk is voor veel mensen en op tal van manieren van betekenis. We komen er samen om te ontmoeten en te bidden, om te vieren en te rouwen, om te zingen en te luisteren. Een lid geeft niet alleen financiële steun aan uw kerk, de kerk geeft ook veel terug. Steun daarom de komende Actie Kerkbalans.

De commissie is inmiddels weer druk bezig met de voorbereidingen van de Actie Kerkbalans 2025. Binnenkort worden al onze lopers weer benaderd of ze ook dit jaar weer mee willen helpen. Uiteraard zijn wij bezig om dit op een verantwoorde manier te organiseren voor zowel de bezorging als het ophalen van de enveloppen. Dit jaar zijn er een aantal vacatures en daarvoor hebben we tijdelijke lopers nodig. Ook zijn wij altijd op zoek naar reservelopers. Lijkt het u wat of wilt u meer informatie, neem dan contact op met John Veldhuizen. Telefoon 06-55706858.

● **Commissie Actie Kerkbalans**

Plaatsing zonnepanelen

In navolging van een eerder bericht zijn de zonnepanelen intussen geplaatst op het hoge dak boven de centrale kerkzaal. Door deze investering kunnen we de structurele energiekosten verlagen.

● **Namens het CVK, Marcel Bos**

WIE DOET WAT?

De Taakgroep Jeugd staat in dit kerkblad in het zonnetje. Voor velen is het vast wel redelijk bekend wat ze doen, maar ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen duidelijk is. Pas toen ik met Jeannette Heij en Alinda Mostert in gesprek ging, realiseerde ik me wat ze allemaal doen. Er wordt heel veel georganiseerd voor onze jeugd, vanaf de allerkleinsten tot de leeftijd van zo'n 25 jaar. Alles is erop gericht om de jeugd zo lang mogelijk vast te houden. Ik ga u hierin kort meenemen.

Elke zondagochtend is er tijdens de eredienst een **oppasdienst** waar zo'n 35 tot 40 allerkleinsten worden opgevangen. Zij werken met platen vanuit het thema De Wonderwolk. Er is een vaste begeleiding, die ook uit veel tieners bestaat.

Voor de kinderen in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw is er altijd **kindernevendienst**. U kent de grote groep kinderen wel die eerst naar voren komen voor het kindermoment en dan elk naar hun eigen groep gaan, waar zij ook elk hun eigen programma hebben. Het zijn ook hier zo maar 30 kinderen. Hier wordt gewerkt met het programma Bijbel Basics. De kinderen van de onderbouw blijven de rest van de dienst weg, terwijl de midden- en bovenbouw terugkomt in de dienst. De bovenbouw heeft trouwens 1x per maand geen kindernevendienst om ze te laten wennen aan een volledige kerkdienst.

In het winterseizoen is er om de week op de dinsdagavond om 18.30 uur tijd voor de **jeugdclubs** voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van de basisschool. Er zijn 3 groepen (3 en 4, 5 en 6, 7 en 8). In totaal komen zij 14 a 15x per seizoen bij elkaar. Dit jaar tellen we hier 43 kinderen! Net als bij de kindernevendienst beginnen ze met een verhaal uit de Bijbel of met een dagboekje. Dan doen ze een spel of ze gaan iets maken. De leiding bedenkt zelf wat er op het programma komt. De ouders worden via een groepsapp op de hoogte gehouden van hetgeen er die avond is gedaan. Aan het einde van het seizoen is er altijd een spetterende afsluiting, zoals een bezoek aan JumpXL.

Drie keer per jaar wordt er een **kinder sing-inn** georganiseerd. Hier is heel veel belangstelling

voor. Kinderen kunnen met hun eigen instrumenten meedoen. Bovendien kunnen zij hun favoriete liedjes van tevoren indienen via een speciale box.

JIM staat voor Jongeren in Maranathakerk. Dit bestaat al meer dan 15 jaar en heeft lang op een laag pitje gestaan. Inmiddels is daar flink nieuw leven ingeblazen en komen daar momenteel 18 jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar 1x per maand op vrijdagavond bij elkaar. Zij vinden veel aansluiting bij elkaar. Elke maand doen ze iets leuks, zoals sport en spel, pizza's maken of een GPS-tocht. Hier is zeker ook behoefte aan!

Om de week op de maandagavond is er **catechisatie voor de groep 18-**. Zij starten de avond met samen eten en volgen het programma Teenstreet. Er nemen zo'n 25 kinderen aan deel. Momenteel zijn we op zoek naar iemand die dit wil coördineren. Heb je belangstelling? Laat het even weten aan de jeugdouders Margreet Duijzer of Marieke de Vries.

De groep **catechisatie vanaf 18 jaar** is vanaf dit jaar anders ingedeeld. Er is een groep tot 21 jaar en een groep vanaf 21 jaar. Er wordt in beide groepen gewerkt met het boekje 'De Leerlingen' van de EO. In de groep tot 21 jaar beginnen ze altijd met een gezamenlijke maaltijd. Daarna bespreken ze thema's als: Hoe geef je vorm aan Christen-zijn in deze tijd, hoe draag je uit dat je christen bent, hoe ga je om met vrienden die niet geloven? En verder is alles bespreekbaar waar ze zelf mee komen. Uiteraard worden deze gesprekken afgewisseld met een spel of een quiz. Dezelfde thema's spelen in de groep vanaf 21 jaar. Zij beginnen de avond ook met een maaltijd. Erg mooi dat zij nog steeds de behoefte hebben om elkaar te ontmoeten. Alles is gericht op verbinding. Deze groep is ook met elkaar op kamp geweest, waar prachtige dingen zijn gebeurd.

En over **kamp** gesproken: Elk jaar wordt er voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 een startkamp georganiseerd en in juni is er jaarlijks een zeilkamp voor de jeugd van 12 tot 16 jaar.

Met zoveel activiteiten begrijpt u dat er een Taakgroep Jeugd actief is, van waaruit al deze disciplines de coördinatoren 1 x per 2 maanden

bij elkaar komen, samen met de twee jeugdouders en de jeugddiaken. Ze krijgen daarbij ondersteuning van een notulist en penningmeester. Al met al een hele organisatie om alles af te stemmen en in goede banen te leiden.

Jeannette en Alinda zetten zich, net als alle anderen al jaren in voor de jeugd. Op mijn vraag wat hen drijft om dit te doen en wat hun wens is voor de kinderen, zijn ze eensgezind: 'Dat alle kinderen Jezus echt mogen leren kennen als hun Vriend en dat ze zich geliefd en gezien mogen weten. Er zijn nog altijd veel kinderen in onze gemeente die we niet kennen of niet zien; zij zijn en blijven altijd welkom om aan te sluiten bij alles wat er wordt georganiseerd. Dat gunnen wij ze ook.'

Een grote dank voor alle inzet voor onze jeugd is zeker op zijn plek!

- *Linda van de Weijer*

TAAKGROEP JEUGD

Uitnodiging: Inspiratieavond 'Bestemming Betlehem'

Beste ouders, hebben jullie kinderen tussen de 4 en 12 jaar en willen jullie als gezin betekenisvol toeleven naar Advent en Kerst? Dan nodigen we jullie van harte uit voor onze inspiratieavond op donderdag 28 november van 19:30 tot 21:30 uur in de Maranathakerk.

Tijdens deze avond staan we stil bij wat jullie als gezin belangrijk vinden in de voorbereiding op de komst van Jezus. We ontdekken samen het kerstverhaal en wat de Bijbel hierover vertelt, met als uitgangspunt het 'gezinsmoment'.

Elke adventsweek staat er iemand centraal die verbonden is met Betlehem en de geboorte van Jezus. We delen ideeën voor liederen, activiteiten en knutsels die passen bij de leeftijd van jullie kinderen. Zo gaan we actief aan de slag, zodat jullie thuis meteen aan de slag kunnen.

We gebruiken de methode 'Bijbelbasics', die ook bij de kindernevendienst wordt toegepast. Het thema van dit jaar is 'Bestemming Betlehem' – een mooie manier om als gezin samen op te trekken met de kindermomenten van de kerk.

Ook voor leidinggevenden van de kindernevendienst is dit een waardevolle avond.

Samengevat

- Wanneer: Donderdag 28 november, 19:30-21:30 uur
- Aanmelden: Voor 20 november via jeugdouders@maranathakerk.net

We kijken ernaar uit om jullie te verwelkomen!

- *Met vriendelijke groet,
Margreet en Marieke*



VORMING & TOERUSTING

Seniorenmiddag 21 november '24 – Over goud en zilver gesproken!

Op donderdagmiddag 21 november staat er weer een seniorenmiddag gepland (14.30 uur). Dan hoopt dhr. Johan van Luttikhuisen uit Kootwijkerbroek bij ons te gast te zijn in de Maranathakerk; hij zal dan vertellen over zijn werk als goudsmid. Aansluitend zal er s een stampottenmaaltijd zijn; u kunt zich voor deze maaltijd aanmelden bij Cock Kroon via kw@maranathakerk.net of via de telefoon bij Geurtje van Engelenhoven, 0318 - 48 42 86 of Ali bol, 0318 - 30 15 68.

Huiskamergesprek Wijk 8

Dit winterseizoen staat het thema "Eén door de Geest" centraal in de Maranathakerk. Ook op de huiskamergesprekken hopen we in gesprek te gaan over hoe de Heilige Geest ons verenigt als gelovigen.

Voor wijk 8 staan de huiskamergesprekken gepland op donderdagavond 21 of vrijdagochtend 22 november. Ze vinden plaats bij ouderling Marian Goor aan Beeklaantje 8a. U kunt u aanmelden door te mailen naar marian.goor@maranathakerk.net.

Welkom!

Doe mee aan de deeltafel(s) seizoen 2024-2025

Maaltijden zijn plekken waar we eten, drinken, geloof, hoop, lief en leed met elkaar kunnen delen. Daarom willen we ook in dit kerkelijk seizoen de ontmoeting aan tafel stimuleren. Mooi als ook aan tafel het jaarthema 'Eén door de Geest' ervaren en besproken wordt.

Het werkt heel eenvoudig: u wordt gekoppeld aan een ander persoon/personen. Zowel in het najaar als in het voorjaar gaat u, over en weer, bij elkaar aan tafel. U bent geheel vrij in dat wat u de ander, qua maaltijd, gaat aanbieden. Wel vragen u om aan te geven hoeveel personen u kunt/wilt ontvangen. Daarnaast vragen we ook om aan te geven of u wel/geen vleeseter bent en of u een voedselallergieën heeft.

U krijgt via de email de gegevens door van uw gast, u legt daarna zelf contact om de afspraak te maken.



Opgeven voor deelname aan de deeltafel(s) kan op verschillende manieren:

- U stuurt een mailtje naar: vormingtoerusting@maranathakerk.net
- U geeft u op via de website, kijk dan even bij het programma V & T, deeltafels
- Of u stuurt een berichtje naar Cock Kroon: 06 112 80 241

Woensdagavond gebedsgroep

Wat is dat eigenlijk op woensdagavond, die gebedsgroep?

Dat is vast iets voor anderen maar niet voor mij.....

We willen u graag meenemen en vertellen hoe een doorsnee uur verloopt.

Op woensdagavond tegen 19.00 uur druppelen de deelnemers in een zaal van de Maranathakerk binnen. Soms zijn we met 3, maar andere keren zijn we met 8 of 10 personen. Overwegend bestaat de groep uit vrouwen, maar er zijn ook mannen aanwezig (een beetje meer mannen mag best hoor!)

Een van de aanwezigen heeft de opening voorbereid. Een Bijbel gedeelte of een stukje ter overdenking wordt gelezen. Regelmatig luisteren of zingen we een lied. Hierna delen we met elkaar gebedspunten die we via de app, mail of in de ontmoeting met mensen gekregen hebben. We delen ook de reacties die we van mensen terug krijgen. Mensen die bemoedigd of zijn geraakt door de kaart die ze van ons ontvangen hebben.

Dan beginnen we met gebed, we wisselen elkaar af, we vullen elkaar aan, luisteren en zijn momenten stil. Iedereen is vrij om hardop of zacht te bidden. Degene die de opening

gedaan heeft sluit het gebed ook af. We zingen of luisteren daarna vaak nog een lied.

Als laatste schrijven we een kaartje voor iemand om te laten weten dat we voor/met ze mee bidden.

Belangrijk om te weten:

- Alles wat ingebracht en besproken wordt, blijft in de groep. Er wordt vertrouwelijk met de informatie van mensen omgegaan.
- De gebedsgroep staat open voor nieuwe deelnemers.
- Gebedspunten kunnen elke zondag via de gebedsbox in de hal ingebracht worden. Al dan niet anoniem.
- Gebedspunten kunnen ook doorgegeven worden via de predikant, kerkelijk werker, ouderling, pastoraal medewerkers, en het team bidders.
- Alleen bidden is krachtig, maar met meer mensen nog veel meer

Kortom, we bidden voor onze Maranathakerk gemeente en voor ons dorp. Vanuit het verlangen om te groeien als gemeente naar intimiteit met God en zo te groeien naar een biddende gemeente. Een gemeente waarin Gods Geest werkzaam is en Zijn Koninkrijk zichtbaar wordt.

*Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen
samen leven tot Zijn eer.*

Komt u mee bidden? En laat ons weten als we voor u kunnen bidden?

Nieuws vanuit de Crea Club.

Wij zijn op de ouderenmiddag (21 november) aanwezig. Onze tafel is o.a. gevuld met warme sokken, kerst-, verjaardags-, beterschap- en condoleance kaarten.

Elke woensdagmiddag (met uitzondering van de kerstvakantie) van 14.00 tot 16.00 bent u ook welkom in de kerk, in de Ichtuszaal om een kaartje te kopen.

Kom eens langs en laat u verrassen.

- **Hartelijke groeten van Fenny, Stien, en Ria.**

Wie gaat er mee naar Frankrijk in 2025?

Zowel in 2023 als ook in 2024 zijn we vanuit de Maranathakerk als 'Geloof in Beweging' naar de Franse Alpen geweest om daar te fietsen en/of te wandelen en 's avonds Bijbelstudie te doen. Dat was een prachtige ervaring voor de deelnemers. Samen vormden we een hechte groep waarin sprake was van veel gezelligheid, openheid en betrokkenheid op elkaar.



Voor 2025 staat er weer een week gepland. De planning is om van D.V. zaterdag 7 juni tot en met vrijdag 13 juni af te reizen naar de Franse Alpen met een groep enthousiaste sportievelingen die er ook van houden om 's avonds met elkaar in gesprek te gaan bij een open Bijbel.

Spreekt dit je aan? Kom dan naar de informatieavond op vrijdagavond 22 november 2024 in de Maranathakerk. We beginnen om 19.45 uur en hopen rond 21.00 uur af te ronden.

Heb je vragen of wil je je aanmelden voor deze avond? Dat kan bij Ellen van Maanen 06-55247861, Cock Kroon 06-11280241, Jetty Westerink 06-18972580.

Groeien in je geloof? Geef je dan op voor deze cursus.

We geven opnieuw een cursus over het geestelijk leven: Te weten; "Leren dienen in de gaven van de Geest".

Dit is een vervolg op de cursus: Leren dienen in de kracht van Jezus. De cursus kan echter ook gevolgd worden als je de eerste niet hebt gevolgd. Maaïke van de Wetering zal opnieuw de docente zijn die ons vol enthousiasme, zoals we van haar gewent zijn, zal mee nemen in deze cursus.

Maaike van de Wetering is bekend bij ons, omdat zij al verschillende cursussen heeft gegeven.

Te weten: 'Leren dienen in de kracht van Jezus' en 'De 7 Wonderen van het Kruis'

De start is zaterdag 11 januari om 10.00 uur tot 16.00 uur.

De andere data zijn: 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart en 3 april 2025

De kosten voor deze cursus zijn 30 euro en aanschaf boek is €12,50. Opgeven graag voor 15 december bij rinakrips@gmail.com

Twee is beter dan één – Samen lopen

Als oudere Lunteraan, die al jaren genoten heeft van het Lunterse Buurtbosch, heb ik als wandelaar de behoefte om met een groepje samen, wekelijks, te wandelen (ca. een uur). We starten dan op maandagmiddag om 13.30 uur bij de eendjesvijver. Heb je interesse? Je bent van harte welkom om samen de grootheid van onze Schepper te bewonderen door middel van het boek van de natuur. Voor aanmelden of vragen, bel dan tel. 0318 – 48 29 07, Jan Wolf (Aart Roelofsenaan nr. 7).

MAAK KENNIS MET...

Jacco Mostert

Op een donkere maandagavond rijd ik naar de Scharrenburgersteeg in Lunteren waar Jacco Mostert en zijn vrouw Alinda al naar buiten komen lopen als ik de dam op rijd. We lopen naar de werkplaats achter het huis waar ze een mooie ruimte hebben gebouwd waar iedere drie weken de 18+ catechisatie plaats vindt. De houtkachel brandt behaaglijk en de koffie wordt ingeschonken.

Op dit adres in het buitengebied tussen Lunteren en Barneveld is Jacco, samen met zijn drie zussen opgegroeid. Het gezin kerkte vroeger bij de oude kerk in Lunteren. De zondag was een rustdag. Hij kijkt met een goed gevoel terug op een fijne jeugd.

Nadat Jacco en Alinda 29 jaar geleden getrouwd zijn in de Maranathakerk hebben ze eerst 17 jaar in het dorp gewoond. Inmiddels wonen ze alweer 12 jaar met hun twee zonen Allart (23) en Kyan (18) in het huis waar Jacco in 1972 is geboren. Alinda heeft vanaf het begin van hun trouwen eens per maand als leiding in de kindernevendiensten meegedraaid. Jacco bleef in die tijd nog op de achtergrond in de kerk. Wanneer ik er naar vraag antwoordt hij dat zijn geloof en het vertrouwen in God sinds de laatste 10 jaar pas echt is gaan groeien. Jacco deed samen met Alinda mee met een Alphacursus en de beslissing om daaraan mee te doen heeft hun veel gebracht. Jacco deed niet mee uit verplichting of uit gewoonte want de zoektocht en de behoefte om

te groeien in geloof kwamen vanuit Jacco zelf. Voor velen was na het trouwen Belijdenis een automatisch vervolg, maar ook daarin nam Jacco zijn eigen beslissing en wachtte hij tot zijn hart er écht open voor stond. Zes jaar geleden was het moment dat hij Belijdenis deed.

Sinds een paar jaar ontmoet Jacco regelmatig op zaterdagmiddag drie vrienden uit de Maranathakerk. Er wordt dan echt van alles besproken, ze nemen de week door en sluiten samen af met gebed. En juist dat gebed is zó veel waardevoller geworden voor hem de laatste jaren.

Begin maart 2020 kreeg het gezin als één van de eerste in deze regio te maken met Corona. Maar gelukkig herstelde iedereen weer goed. In November 2020 werd Jacco opnieuw getroffen



door Corona en deze keer vele malen heftiger. Jacco belande in het ziekenhuis in Ede met een minimale hoeveelheid zuurstof in zijn bloed. Tot overmaat van ramp moest hij worden overgeplaatst naar het ziekenhuis in Maastricht. Toen de artsen zeiden dat zijn situatie zo slecht was dat het 50/50 zou zijn of hij de volgende ochtend zou halen bleef hij vertrouwen en voelde zich gedragen. Welke kant het ook op zou gaan, God was bij hem!

Terwijl Jacco in Maastricht lag te vechten voor zijn leven maakte het gezin in Lunteren vele bange uren door. Als afleiding reed Alinda naar het bos om een flinke wandeling te maken. Onderweg in de auto hoorde ze op de radio het lied: Great are you Lord. Een regel uit dit lied is: It's your breath in our longs.

”

'Ontbijten met God!'

Emotioneel belde Jacco naar Alinda toen hij de volgende ochtend ineens zonder zuurstof naast zijn bed mocht ontbijten. Door de telefoon zei hij tegen haar: God is bij mij, ik ontbijt met God! Op de achtergrond hoorde ze zingen Great are you Lord.

Bij Jacco is van nature eigenlijk altijd het glas halfvol. Dat maakt het des te bijzonderder dat hij na deze ervaring niets anders dan dankbaarheid laat horen. Ook richting de gemeente, alle kaarten en berichten en alle lieve mensen om hun heen die ze met raad en daad bijstaan. Het gezin voelt zich gedragen. Jacco voegt toe dat hem dit allemaal niet voor niets is overkomen. En dat Corona paradoxaal genoeg tegelijk het slechtste als het mooiste is dat hem is overkomen.

Het werken is nooit meer geworden wat het was door de Long Covid. Hij is nu op het punt beland waarbij het echt doordringt en hij moet gaan accepteren dat dit is wat het is. Dat valt hem zwaar. Jacco kan nu 4 uur per dag werken en heeft na iedere uur werk een half uur rust nodig. Collega's zorgden ervoor dat Jacco zijn werk als carrosserie reparateur kan blijven doen. Hij doet dit nu op locatie en rijdt met zijn bus naar de klussen toe. Waar het kan helpt Alinda hem. Hij is dankbaar en trots dat hij überhaupt nog kán werken en dankbaar dat het gezin het hiermee kan redden.

Alinda is in Jacco zijn leven zijn grote liefde en steun. In goede en slechte tijden. Zij steunt hem door alle stormen heen. Jacco droomt ervan Alinda ooit nog eens mee te kunnen nemen naar Canada om haar de Rocky Mountains te laten zien.

Op het erf van de familie Mostert vindt iedere drie weken op zondagavond de 18+ catechisatie plaats. Een gemengde groep van 18+ jongeren en 6 man leiding eet samen waarna ze in groepjes door gaan praten om vervolgens luchtig weer af te sluiten met bijvoorbeeld een christelijke

pub quiz. Naast deze bijeenkomsten op het erf helpen Jacco en Alinda ook driewekelijks met de 21+ catechisatie op zondagavond in de Mulderschuur. Ondanks dat het Jacco soms twee dagen kost om van een catechisatie avond bij te

komen wil hij zich in blijven zetten voor de jongvolwassenen in de kerk.

Als ik het gesprek af wil ronden vertelt Jacco nog op de valreep dat hij dagelijks naar de Goed Nieuws Radio luistert. Inspiratie en hoop en het delen van ervaringen afgewisseld met mooie muziek voeden de ziel! Great are you Lord!

● **Miranda Boels**

VANUIT DE GEMEENTE

Dankwoorden van Hilly

Niet lang voor haar overlijden schreef Hilly van den Heuvel de volgende woorden:

Lieve mensen,
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het medeleven na het overlijden van Jan. Kort daarna kreeg ik te horen dat ik zelf ziek was. Na vele behandelingen werd mij verteld dat ik niet meer beter zou worden. Ik heb mijn leven in Gods handen gelegd en dat geeft mij rust. Maar wat een liefdevolle Gemeente hebben wij! De kaarten, bloemetjes en vele bezoeken hebben mij heel goed gedaan en ik wens jullie alle goeds toe.

● **Hilly**

Dankwoord

Als kinderen en kleinkinderen van Henny de Bruin – Vermeer zijn we bijzonder geraakt door het medeleven rondom de ziekenhuisopname, het overlijden en de begrafenis van onze moeder, schoonmoeder, oma en omi. Het deed ons goed om te merken dat zij een warme plek innam

in de Maranathakerk. Het bezoeken van de kerkdiensten en de Bijbelgesprekskring was belangrijk voor haar; het geloof gaf haar kracht en moed om door te gaan in moeilijke tijden.

Wij bedanken jullie voor alles wat jullie voor haar en ook voor ons hebben betekend.

- *Fam. Van de Mheen, fam. Mastenbroek.*

VANUIT DE CLASSIS

Impressie van de classicale vergadering van 8 oktober

De classicale vergadering was te gast bij de Hezenberg in Hattem. Naast een stukje in de impressie lees je er ook meer over in de presentatie die ook op die plek te vinden is. Maar als je bij het begin begint, dan lees je over wat er die avond allemaal besproken is.

Na de opening stonden we stil bij de overleden kerkelijk werker Remco Groen en de geestelijk verzorger ds. Dick Floor. Daarna kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: wijzigingsvoorstel tuchtmaatregel; het beroepen van proponent Rebecca de Kok-van den Born als predikant met bijzondere opdracht voor de geestelijke zorg verbonden aan de classicale vergadering Veluwe; het financieel reilen en zeilen; een voorstel voor het aanpassen van de hulpdiensten; een voorstel voor het uiteengaan predikant en gemeente; een oproep om iets te doen tegen radicaal extreem-rechts.

We hebben afgevaardigden verkozen en ook afscheid genomen van hen die hun termijn hebben volgemaakt. Er was een vraag over de 'nood' bij de preekvoorziening en na de mededelingen kom je dan bij de presentatie pioniersplek de Hezenberg.

- *Gerrit Bok,*
scriba classicale vergadering Veluwe

MEDEDELINGEN

Volgend kerkblad

Kopij voor 'Rond de Maranathakerk' jaargang 68 nr. 11 van woensdag 11 december kunt u tot en met woensdag 4 december 22.00 uur inleveren.

Afhalen kerkbladen

Voor het afhalen van de bundels kerkbladen worden alle bezorg(st)ers verwacht op woensdag 11 december bij de fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 - 20.30 uur.



LET OP: In verband met de feestdagen loopt het volgende kerkblad (nr.11-2024) van 11 december tot en met 15 januari 2025. De kopij datum voor het daarop volgende kerkblad (nr.1-2025) is 8 januari (in plaats van 1 januari) De rest van het nieuwe jaar 2025 is het weer kopij inleveren tot en met de eerste woensdag van de maand en uitkomen op de tweede woensdag van de maand.

Aanleveren kopij

Informatie voor afkondigingen, beamer en/of nieuwsbrief kunt u mailen naar afkondigingen@maranathakerk.net

Informatie voor de website kunt u mailen naar website@maranathakerk.net

Voor het kerkblad kunt u mailen naar kerkblad@maranathakerk.net



Vrijwilligers gezocht

Begeleiden bij de Bijbelkring op vrijdagmiddag (oneven weken)

De Honskamp in Lunteren

Iedere vrijdagmiddag wordt er in verpleeghuis de Honskamp een christelijke bijeenkomst gehouden. De ene week de Weeksluiting, de andere week de Bijbelkring. Na afloop wordt er door de bewoners koffie gedronken. Deze bijeenkomsten zijn alleen mogelijk door de inzet van vrijwilligers.

Voor de Bijbelkring zoeken we nieuwe vrijwilligers om het huidige vrijwilligersteam te versterken. Als vrijwilliger haalt u de bewoners op van hun appartement en brengt u hen na afloop weer terug. Tijdens de bijeenkomst helpt u de bewoners bij het opzoeken van de liederen. Daarnaast helpt u bij het uitdelen van de koffie en drinkt u na afloop zelf ook gezellig een kopje koffie mee.

Bent u behulpzaam, praktisch en in staat om een rolstoel te duwen? En bent u, in de oneven weken, één keer in de twee weken of één keer per maand beschikbaar op vrijdagmiddag van 14:15 tot 16:30 uur? Dan ontvangen we graag uw aanmelding. U komt terecht in groep van betrokken vrijwilligers die niet alleen voor de bewoners, maar ook voor elkaar klaarstaan. En onze bewoners stellen uw hartelijke betrokkenheid enorm op prijs!

Interesse en/of vragen?

**Neem contact op met Renske Vermij,
pastoraal medewerker bij de Honskamp:
rvermij-klapwijk@opella.nl / 06-33347053**

opella

Advent

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?

Y	P	P	I	I	P	K	V	P	X	F	B	S	J	K	B	G	U
V	U	S	B	I	A	I	Z	J	T	Z	E	R	G	M	M	E	V
E	N	C	R	T	A	E	R	S	K	O	T	Z	B	A	I	B	K
R	R	H	O	C	R	E	R	L	A	T	S	Y	O	M	R	O	O
W	Z	A	K	L	T	E	E	D	Z	C	P	D	E	J	R	O	P
A	U	P	O	S	K	E	P	S	Y	E	E	H	E	K	E	R	F
C	E	E	N	Q	M	Z	A	H	I	C	E	K	B	P	R	T	N
H	S	N	I	K	D	E	Q	U	E	L	Q	X	W	A	K	E	E
T	S	S	N	W	I	L	Y	M	H	Y	L	I	M	A	B	Y	L
E	R	U	G	F	L	L	B	T	V	I	E	E	S	E	H	Y	E
N	E	T	E	M	P	E	E	S	C	R	W	R	H	G	O	J	G
U	D	S	N	K	R	B	U	H	O	S	A	C	R	Y	A	Y	N
L	R	U	X	L	J	Z	T	O	L	A	U	E	Z	D	C	C	E
P	E	G	P	O	E	J	K	B	K	G	B	D	V	G	D	C	G
Q	H	U	I	J	E	C	G	T	M	R	Y	E	O	P	O	C	Z
X	K	A	N	S	W	C	D	I	E	G	N	T	S	V	X	U	V
D	C	N	V	O	X	X	E	H	B	T	A	I	R	A	M	S	D
V	K	B	O	U	K	R	I	B	B	E	H	M	D	S	Y	U	V

- ADVENT
- BETHLEHEM
- EZEL
- HERBERG
- JOZEF
- KONINGEN
- MARIA
- STAL
- WIEROOK
- AUGUSTUS
- DECEMBER
- GEBOORTE
- HERDERS
- KAARS
- KRIBBE
- MIRRE
- STER
- BABY
- ENGELEN
- GOUD
- JEZUS
- KERST
- LICHTJES
- SCHAPEN
- VERWACHTEN



BELANGRIJKE REKENINGNUMMERS

College van Kerkrentmeesters

Voor onderstaande vaste/terugkerende zaken uitsluitend de nummers bij de activiteit gebruiken

Kerksbalans	CvK HG Lunteren Maranathakerk inz VB	NL80 RABO 0373 748 248
Solidariteitskas	CvK HG Lunteren Maranathakerk inz Solkas	NL33 RABO 0373 748 221
Kerkblad	CvK HG Lunteren inz. Kerkblad	NL55 RABO 0373 748 213
Jeugd	CvK HG Lunteren inz. Jeugd	NL77 RABO 0373 748 205

Alle overige bankzaken	CvK Herv. Gem. Lunteren Maranathakerk	NL58 RABO 0373 748 256
------------------------	---------------------------------------	------------------------

Diaconie/ZWO/Werkgroep Libanon

Giften	Diaconie Herv. Gem. "Maranathakerk"	NL93 RABO 0337 517 932
--------	-------------------------------------	------------------------

Bijbel leesrooster

November

Wo 13	Prediker 11:1-10
Do 14	Prediker 12:1-14
Vr 15	Zacharia 9:1-8
Za 16	Zacharia 9:9-17
Zo 17	Marcus 12:38–13:2
Ma 18	Zacharia 10:1-12
Di 19	Zacharia 11:1-9
Wo 20	Zacharia 11:10-17
Do 21	Psalm 69:1-19
Vr 22	Psalm 69:20-37
Za 23	Marcus 13:3-13
Zo 24	Marcus 13:14-27
Ma 25	Marcus 13:28-37
Di 26	Psalm 74
Wo 27	Zacharia 12:1-8
Do 28	Zacharia 12:9–13:1
Vr 29	Zacharia 13:2-9
Za 30	Psalm 17

December

Zo 01	Zacharia 14:1-11
Ma 02	Zacharia 14:12-21
Di 03	Psalm 115
Wo 04	Jesaja 40:1-11
Do 05	Jesaja 40:12-26
Vr 06	Jesaja 40:27-31
Za 07	Psalm 126
Zo 08	2 Petrus 3:1-9
Ma 09	2 Petrus 3:10-18
Di 10	Psalm 50
Wo 11	Jesaja 35:1-10
Do 12	Psalm 64
Vr 13	Sefanja 3:1-8

Gedicht

GEDICHT

Vergeet niet hoe wij heten

Vergeet niet hoe wij heten:
naar U zijn wij genoemd.
Zoudt Gij ons niet meer weten,
dan waren wij gedoemd
te sterven aan uw leven;
maar zo Gij ons gedenkt
is er een eeuwig even,
een ogenblik gegeven,
een paasdag die ons wenkt.

Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot u, want in Uw heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in Uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is.

Bron: NLB 731:1-2





Christelijke begrafeniszorg

- > Verzorgt alleen begrafenissen
- > Beschikt over opbaarruimtes en huiselijke familiekamer



Jan Langeak

Dag en nacht bereikbaar:

0342 49 28 28

Hugo de Grootlaan 2 · Barneveld

www.koehoorn-begrafenis.nl

Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van
Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net



SINCE 1934



ERVAAR KWALITEIT EN VAKMANSCHAP!

Kauwenhoven 27
6741 PW Lunteren
www.bouwbedrijfklomp.nl
info@bouwbedrijfklomp.nl



**GOOR
METAAL**
IJZERSTERK



**STALEN DEUR
OP MAAT.NL**
by GOOR METAAL

Metaalbewerking | Montage | Lassen van staal, rvs en aluminium

Kauwenhoven 40, Lunteren (industrieterrein De Stroet) | 0318 482348
info@goormetaal.nl | www.goormetaal.nl | www.stalendeuropmaat.nl

VAN DEN TOP TRANSPORTEN B.V.

WWW.TOPTRANSPORTEN.NL



Van den Top Transporten B.V.
De Stroet 32 - 6741 PT Lunteren - 0318 - 483907 - info@toptransporten.nl



*Vakbekwaam
Veelzijdig
Meedenkend*

**Veenweg 78
Lunteren
Tel. 0318-613502
Mob. 06-51714522**

www.nicorodenburg.nl



JBTech Veenendaal B.V.
 Lunet 16
 3905 NW Veenendaal
 T 0318-506134
 M info@jbtech.nl

*Doordacht
 en duurzaam!*

- ▶ elektrotechniek
- ▶ data- en telecommunicatie
- ▶ beveiliging
- ▶ energiebesparing

www.jbtech.nl

Henk van Donkelaar Tweewielers
www.henkvandonkelaar-tweewielers.nl tel: (0318)-483149

**Service en kwaliteit,
 dat is waar ik voor strijd!**

- Reparatie
- Verhuur
- Nieuwe fietsen
- Tweedehands fietsen



Henk van Donkelaar Tweewielers
 Dorpsstraat 172, 6741 AR Lunteren

HABÉ

Dé betrouwbare partner voor het
 bouwen van uw droomhuis



www.habebouw.nl



**GOED
 gereedschap**



**NIEUW
 GEBRUIKT**

is het halve werk!

Goorsteeg 19
 6741 TB Lunteren
 Tel: 0318-482736
 Mob.: 06-20749849
 info@bassalunteren.nl
www.bassalunteren.nl

BASSA
 Tuin/Gereedschappen



Mastenbroek auto's B.V.

In & Verkoop
 Lichte bedrijfswagens
 Personenauto's

Aanhangwagens
 Reparatie
 Onderhoud

Dorpsstraat 192a
 6741 AS Lunteren
 Tel. 0318-481876
www.mastenbroekautos.nl



AUTO CREW

Nu ook onderhoud voor uw leaseauto

Heeft u (aanvullende)
 mantelzorg nodig?

Saar
 aan huis

Een Saar snapt wat nodig is!

Linda van de Weijer
 0318-261955
linda.vandeweijer@saaraanhuis.nl

R. vd Berg

VOOR UW LOODGIETERSWERK



Gas
Water
Sanitair
C.V.
Zinkwerk
Dakbedekking
Sfeerverwarming

Thorbeckestraat 5 Tel. 0318 - 624337
6741 XG Lunteren Mob. 06 27 23 51 75

info@rvandenberg.nl
www.rvandenberg.nl

Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van
Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net

- Lichtmetalen velgen
- Schokdempers
- Velgen richten
- Balanceren
- Uitlijnen
- Uitlaten
- Banden
- Accu's



Baldé's Banden Service

De Stroet 1 en 8
6741 PT Lunteren
T. 0318 - 485841
www.balde.nl
info@balde.nl

EERSTE LUNTERSE BEGRAFENISONDERNEMING

Dekker

Rouwcentrum

Stijlvolle verzorging van
begravenissen en crematies

Verkoop grafmonumenten

Rouwcentrum voor opbaren,
condoleantiebezoek,
rouwdiensten en koffietafels

Oostelijke Parallelweg 4 - 6741 CT Lunteren
Telefoon (0318) 48 35 02
Mobiel (06) 31 903804
E-mail info@dekkerlunteren.nl
Website: www.dekkerlunteren.nl

DE WEDLOOP

Christelijke boek- en muziekwinkel
Kapteijnstraat 3 • 3771 CA Barneveld • 0342-421633

"En laten wij met volharding
de wedloop lopen die voor ons ligt."
Hebreeën 12:1

- ≡ bijbels
- ≡ boeken
- ≡ muziek
- ≡ films
- ≡ cadeau-artikelen
- ≡ wenskaarten

www.dewedloop.nl



Personal Touch Travel®

Jolanda Methorst,
voor al je reiswensen!
06 53510049
www.jolandatravel.nl

Ben je op zoek naar een strandvakantie,
een rondreis, een wintersportbestemming
of een meerdaags teamuitje?

Ik geef een persoonlijk reisadvies en regel jouw reis
van A tot Z. Je hoeft zelf enkel nog de koffer in te
pakken om te gaan genieten van een mooie reis.

Bel of stuur een bericht voor het maken
van een afspraak!
jolanda.methorst@personaltouchtravel.nl



Monuta Hofrust



Persoonlijk &
dichtbij

monutahofrust.nl
hofrust@monuta.nl
T 0318 -41 46 20
(24 uur per dag)

DE GEZELLIGSTE DAMES
MODEZAAK VAN DE REGIO



ABITO

DORPSSTRAAT 51
LUNTEREN
0318-306261
WWW.ABITO-MODE.NL



Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van
Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net

telt

accountants
& adviseurs

Reken maar!

telt.nl

Christelijke scholen voor eigentijds onderwijs

Kom kennismaken, van harte welkom!

BSO op alle scholen

De Bron
school met de Bijbel



Ieder
uniek,
samen
sterk!

Postweg 7
Tel: 0318-482526

De Wegwijzer
school met de Bijbel

Talenteel en
locomotiegericht
onderwijs. Oog voor
kwaliteiten.



Kerkhoflaan 27
Tel: 0318-482122

Nederwoud
school met de Bijbel

Ik ben ik,
jij bent jij
Samen
groeien wij!



Kruisbeekweg 48
Tel: 0318-482204

Benjamin
school met de Bijbel

Samen
spelen en
ontdekken



Tel: 0318 - 484061
Tel: 0318 - 487605



**ISO
GROEP**
PRINTERS - IT - TELEFONIE



Ontdek meer

**Kom jij bij ons
werken?**

Accountmanager IT
IT Servicedesk medewerker
Microsoft 365 Consultant

isogroep.nl/vacatures



STROOMBERG

MAKELAARDIJ

MOLENPARKWEG 10 | 6741 ZR LUNTEREN | 0318 48 29 16

Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van
Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net



**Wij zijn het gezicht
achter jouw telefoon.**



RIJKSEN UITVAARTZORG

Vallei & Rijn



Kerkewijk 61 • 3901 EC Veenendaal
T. 0318 - 890 203 • M. 06 - 415 621 99

www.rijksenuitvaartzorg.nl

Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van
Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net

PANDINZICHT
makelaardij & vastgoed



Huis kopen of verkopen?

Vraag een gratis
adviesgesprek aan!
www.pandinzicht.com

06-48316886 | info@pandinzicht.com
Groen van Prinstererlaan 37 | Barneveld



DE BOOMGAARD

De Boomgaard AGF is al sinds 1997 gevestigd aan de Molenparkweg 5 in het mooie dorp Lunteren. Van een traditionele groentewinkel is De Boomgaard door de jaren heen uitgegroeid tot een echte speciaalzaak.

Wij heten u van harte welkom in ons familiebedrijf waar tot nu toe drie generaties Budding het vak hebben uitgeoefend.

Jan
de Witgoedman



Tel. 0318-461850 Lunteren

Kattenbroekerweg 12A
6741 GT LUNTEREN
ejvdbrink@solcon.nl

Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van
Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net



HENK BOS

— MAKELAARDIJ —

WWW.HENKBOSMAKELAARDIJ.NL



Lunteren Tel. 0318-48 59 08

info@bouwbedrijfwhelij.nl www.bouwbedrijfwhelij.nl



Onafhankelijk intermediair in
bedrijfsfinanciering

- ✓ Bedrijfsfinanciering
- ✓ (Commercieel) vastgoed
- ✓ Bedrijfsovername
- ✓ Lease/factoring
- ✓ Crowdfunding

Kijk voor meer informatie op
www.eijgenfinance.nl

Sinds 2021
ook in de
Gelderse Vallei

Eijgen finance Gelderse Vallei
06 - 19 41 29 50
tonny.vandijk@eijgenfinance.nl

eijgen
finance



- BOUW -

HBE Bouw

HBE Bouw is gespecialiseerd in bouwen van utiliteitsgebouwen waaronder logistiek centra, huisvesting voor autobedrijven, magazijn en/of kantoor onder één dak. En nog veel meer.

Ook zijn wij gespecialiseerd in BREEAM bouwen.



Ottostraat 11, 6716 BG te Ede | 0318 510 107
info@hbebouw.nl | www.hbebouw.nl

Indien onbezorgbaar, retourneren aan:
Bezorging Kerkblad - p/a Schras 25, 6744WT Ederveen

Port Betaald



MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren