

Geurt & Eva

4-4-2025

Korintiërs 13:4-7

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

**Luisterlied bij binnenkomst bruid en vader:
I Choose You - Ryann Darling**

Woorden van welkom, bemoediging en groet

We zingen: Opwekking 807 - God Van Licht

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.

U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.

U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker.

Ik vertrouw op U.

God van licht, wees mijn gids.

Leid mij door het donker

veilig naar de kust, waar U woont.

Waar U woont, waar U woont, waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.

In de morgen zing ik mijn lied.

In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.

U bent de rust als het stormt op zee.

(Refrein)

4x:

U schijnt feller - dan de sterren.

Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.

(Refrein)

Waar U woont.

Gebed om de opening van de Schrift

Schriftlezing: 1 Korinthe 13

1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

We zingen: Breng ons samen - Sela

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Verkondiging

We zingen: God heeft een plan met je leven

God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
't is meer dan een gevoel.
Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.

Refrein:

Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.

God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
't is meer dan een gevoel.
Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.

Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.

Onderwijzing over het huwelijk

Wij zijn samengekomen om Gods tegenwoordigheid te zoeken, om zijn zegen te vragen over het trouwverbond van Geurt van de Berkt en Eva Verbeek. Graag delen we in vandaag in jullie vreugde. In de Bijbel lezen we dat Jezus Christus, eens zelf te gast op de bruiloft te Kana in Galilea, door zijn Geest bij ons wil zijn. Daarnaast lezen we in de bijbel dat de verbondenheid van mensen een gave is de Schepper. Naar zijn eigen beeld schiep Hij ons, man en vrouw, bijna goddelijk heeft Hij ons gemaakt.

Zo heeft Hij ons bedoeld: dat mensen zich geven aan elkaar, heel hun leven, één van geest en één van lichaam, zodat ons leven wordt gekenmerkt door liefde, trouw, vrede, geduld en geloof. Want de Geest van God wil wonen in huis en hart van hen die Hem voortdurend daarom bidden. Het huwelijk is gegeven, opdat jullie elkaar zullen troosten en helpen, trouw met elkaar zullen leven, in voorspoed en tegenspoed, in vreugde en verdriet, en elkaar nooit meer zullen verlaten.

Vandaag bevestigen Geurt en Eva openlijk hun keuze voor elkaar om samen te leven al hun dagen. Daartoe geven ze elkaar hun plechtige belofte van trouw, Ze leggen de handen ineen en maken zo hun verbondenheid zichtbaar.

Daarom bidden wij met jullie op deze dag dat je, gesterkt en geleid door Gods Geest, zult groeien in waarheid en liefde voor elkaar en tot zegen zult zijn voor alle mensen, die God op jullie weg brengt.

Huwelijksgeloften

Geurt, aanvaardt je Eva als een kostbaar en kwetsbaar geschenk uit Gods hand, en wil je haar naar het evangelie liefhebben en trouw zijn in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, zo lang als u beiden zult leven?

Eva, aanvaardt je Geurt als een kostbaar en kwetsbaar geschenk uit Gods hand, en wil je hem van harte liefhebben en trouw zijn in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, zo lang als u beiden zult leven?

Huwelijksinzegening

Wees zo aan elkaar toegewijd in een heilige verbondenheid, en de zegen van de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest dale over jullie en blijve altijd met jullie. Amen.

We zingen: Psalm 134 : 3

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

We zingen het bruidspaar staande toe: Gebed om zegen

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
Ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
Als de Bron van leven, Die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen hen waar ze in geloof voor leven.
Zegen hen waar ze hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen hen tot in eeuwigheid!

Vader, maak hen tot een zegen;
Hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
Om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede, Zijn zij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
Waarin zij zelf tot bron van zegen zijn

Bruid en bruidegom steken de huwelijkskaars aan.

Overhandiging van de huisbijbel door de ouderling

Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader

Collecte



We zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Heenzending en zegen

Er is gelegenheid om het bruidspaar na de dienst te feliciteren.