



MEDITATIE

De liefde van de HEER aanschouwen

Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: Wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, Om de liefde van de HEER te aanschouwen, Hem te ontmoeten in zijn tempel. Psalmen.27:4

Als kind leek het me helemaal niet leuk om altijd in de kerk te moeten zitten. Ik probeerde de lange preken en gebeden vol te houden met drie pepermunten. De verveling onder de lange preek bracht me ertoe in gedachten 'paardensprongen' te maken, 'één-recht-één-schuin' langs de paarse ruitjes naar omhoog. Ik was blij wanneer mijn eigen benen weer sprongen konden maken in de buitenlucht. Altijd wonen in de kerk? Geen aantrekkelijk idee!

De tekst van psalm 27 vind ik inmiddels zo mooi dat deze woorden wel een plaats mogen hebben in deze overwegingen rond het gebed. Ze graven gelukkig dieper dan de plastische voorstelling van een eindeloze kerkdienst; daar ben ik nog steeds geen fan van.

Het gaat hier over een hartsverlangen, dat heeft een snaar geraakt. In de woorden van David weerklinkt het verlangen om de liefde van de HEER te mogen schouwen, om Hem te ontmoeten. Die tempel, dat is het beeld van die voortdurende nabijheid van God en gemeenschap met God. Jezus spreekt óók over de tempel. Hij betreft dat op Zichzelf: de tempel die afgebroken wordt en in drie dagen zal herrijzen, het is

de symbolische taal om van Zijn dood en opstanding te vertellen. In Jezus laat God zich ontmoeten. Ook wijzelf zijn in ons lichaam een tempel, en wel van de Heilige Geest. Dat betekent niet minder dan de inwoning van God in ons. God is ons zo nabij! Dat is de meerduidige betekenis van de tempel. Het is de plaats van Godsontmoeting.

David bidt in de psalm uiteindelijk maar om één ding, het enige dat hij verlangt. Hij heeft in al zijn gebeden één hartenwens: het zien van de HEER. Zijn gebed wordt gedragen door dat verlangen. Eigenlijk is dat verlangen naar de Ene in zichzelf al een gebed.

In mijn werk heb ik heel veel videobeelden gezien van het

Predikant

ds. J. (Jacques) Steenkamp
Hertenlaan 35, 6741BG Lunteren
Telefoon 06-398 61 537
E-mail: predikant@maranathakerk.net

Kerkelijk werker

dhr. J. (Cock) Kroon
Joh. Walburglaan 24, 3771 KJ Barneveld
Mobiel 06 - 112 802 41
E-mail kw@maranathakerk.net

Scribaat

mevr. H. (Henny) Neutel-van Holland
Zecksteeg 4, 6718V C Ede
Telefoon 06 - 16930139
E-mail scriba@maranathakerk.net

Kerkgebouw

Hertenlaan 37, 6741 BG Lunteren
Telefoon 0318 - 48 51 12

Contactpersoon kosters/kerkagenda

dhr. P.C.H. (Peter) Brinkman
Telefoon 0318 - 48 49 31
E-mail agenda@maranathakerk.net

Website

www.maranathakerk.net



MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren

contact van moeders en vaders met hun jonge kinderen. Ze kijken elkaar aan, zijn helemaal op elkaar afgestemd, ze spiegelen elkaar nauwkeurig en ogenblikkelijk in hun gelaat, in hun bewegingen. Het is een intuïtieve dans, waarbij ouder en kind volledig op elkaar zijn afgestemd. In het wederkerige oogcontact zijn ze één met elkaar. Het ontroert me na tientallen jaren nog steeds. Helemaal prachtig is het wanneer je dat contact van ogenblik tot ogenblik bekijkt, dan zie je hoe nauwkeurig die afstemming verloopt. Het wederzijds genieten van elkaar legt een enorm krachtige en noodzakelijke basis onder de ontwikkeling van een kind. Daar kan een kind mee op weg gaan, het leven in. Het heeft zich aan de liefde kunnen laven. Daaraan denk ik als het gaat over het aanschouwen van de liefde van de HEER.

Wanneer we iets van de liefde van God mogen aanschouwen dan ontdekken we daarin tegelijk dat we zèlf gezien worden. Het perspectief draait om. Onze zoektocht naar God wordt gedragen door Gods eeuwige liefde en aanwezigheid. Hij was er altijd al, Hij is er nu en Hij zal er altijd zijn. Zijn liefde is de grond van ons bestaan. Diep van binnen wéten we dan dat we bemind worden en dat we niet anders meer kunnen dan te beminnen: de mensen en alle leven om ons heen. Het is een liefde die ons omhult, omringt. Dat is de mystieke omgang met God, waar God ons allemaal toe bestemd heeft, opgenomen te worden in de stroom van Zijn liefde.

Kom Schepper Geest, doorwaai onze hof, laat ons in Jezus Christus de liefde van de Vader aanschouwen!

● *Kees Verduijn*

BEZORGING BLOEMENGROET

Mei

5	Trudy Pipping	Gerrie Vreugdenhil
12	Stieneke Meppelder	Mw. Van de Top
19	Nellie Scherrenburg	Dineke van Veldhuizen
26	Francis Wolfs	Dita Mastenbroek

Juni

2	Teuni van de Hoef	Ria Mulder
9	Hennie Kamp	Gerrie Harrewijne

EREDIENSTEN

Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag

09:30 ds .J. Steenkamp

Gez. dienst in de Gereformeerde kerk

Collecten

1. De Herberg in oosterbeek
2. Kerkrentmeesters

Zondag 12 mei

09:30 ds. T.C.(Pim) Verhoef, Nijkerk

19:00 Sing In

Collecten

1. Preken in gebarentaal PKN
2. Kerkrentmeesters

Zondag 19 mei, 1^e Pinksterdag

09:30 ds. J. Steenkamp, Doopdienst

19:00 Geen dienst

Collecten

1. Logos Hope OM
2. Kerkrentmeesters

Maandag 20 mei, 2^e Pinksterdag

09:30 dhr. J. Kroon, Zangdienst

Collecten

1. Logos Hope OM
2. Kerkrentmeesters

Vrijdag 24 mei

15:15 Ds. J. Steenkamp

Huwelijksdienst van

Melanie Scherrenburg & Niels van der Vegt

Zondag 26 mei

09:30 ds. J.A. Haasnoot, Ede

19:00 Kees Posthumus

Gez. jeugddienst met Musical Ga Mee!

Collecten

1. Jeugd
2. Kerkrentmeesters
3. Kerkrentmeesters

Zondag 2 juni

09:30 ds. J. Steenkamp

Vorbereiding Heilig Avondmaal

19:00 ds. Paul Visser, Rotterdam

Collecten

1. Stichting 3xM
2. Kerkrentmeesters

Donderdag 6 juni

15:15 Ds. J. Steenkamp
Huwelijksdienst van
Jacobine van den Top & Ruben Hollemans
in de Oude Kerk te Barneveld

Vrijdag 7 juni

13.00 ds. J. Steenkamp
Huwelijksdienst
Eline Donkersteeg & Dick ten Ham
in de Dorpskerk te Leusden

Vrijdag 7 juni

15.00 dhr. J. Kroon
Huwelijksdienst
Lisette Roelofsen & Jos Elbertsen

Zondag 9 juni

09.30 ds. J. Steenkamp
Viering Heilig Avondmaal
19:00 ds. J. Steenkamp
Viering/dankzegging Heilig Avondmaal
Collecten
1. Open Doors
2. Kerkrentmeesters

BIJ DE EREDIENSTEN

Zangdienst 2e Pinksterdag

Maandag 20 mei op 2e pinksterdag is er weer een zangdienst met als thema, laat het feest zijn in de huizen, voorganger is de hr. Cock Kroon. Medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk koor DE REGENBOOG uit Lunteren, o.l.v. dirigent Evert van Veen. Zoals u gewend bent zingen we bekende liederen uit diversen bundels we beginnen om 9.30uur. voor de dienst willen we ook alvast een paar liederen zingen, dus kom op tijd.



BIJ DE COLLECTEN

Donderdag 9 mei 2024 (Hemelvaartsdag): De Herberg

Collecte gezamenlijke diaconieën in Geref. Kerk De Herberg in Oosterbeek is een Pastoraal Diaconaal Centrum. Het doel is als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding te bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun



woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Het kan zijn dat je te maken hebt met eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning in relaties.

De Herberg biedt een gastvrij huis in een prachtige omgeving, waar een geopende Bijbel, professionele begeleiding en liefdevolle aandacht centraal staan.

Zondag 12 mei: Preken in gebarentaal

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal.



Preken in gebarentaal



Verslaan en
geloof, hoop en liefde

Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen. Via het programma Pastoraat ondersteunt de Protestantse Kerk diverse vormen van categoriaal pastoraat in Nederland zoals het dovenpastoraat.

Zondag 19 mei + maandag 20 mei (Pinksteren): Logos Hope (OM)

Meer dan een miljoen mensen worden jaarlijks bereikt met het Evangelie door de Logos Hope. Het zendingschip is vooral bekend vanwege haar impact op de lokale mensen in de havens waar zij aanmeren. Tegelijkertijd is het de grootste drijvende bibliotheek ter wereld.



Voor de inwoners van de bezochte landen is het vaak de enige manier om over Jezus te lezen, omdat het streng verboden is christelijke lectuur te bezitten. In de weken dat het schip ergens ligt aangemeerd, gaan de bemanningsleden op pad om de lokale gemeenschap te ondersteunen, geestelijk maar ook praktisch. Bijvoorbeeld door het geven van medische zorg, het repareren van huizen na natuurgeweld en door te evangeliseren.

Zondag 26 mei: Jeugd

Onze gemeente is gezegend met een grote groep jongeren die zich verbonden voelen aan onze kerk. Voor en door deze tieners/jongeren worden vele activiteiten ontplooid.



Met de collecte voor de jeugd ondersteunt u het jeugdwerk in onze gemeente, onder meer het clubwerk, de kindernevendienst, Follow Me catechese. Bijzondere activiteiten zoals het startkamp en het zeilkamp worden georganiseerd als opening en afsluiting van het seizoen. De kosten voor het jeugdwerk worden voor een belangrijk deel gedragen door de collecte opbrengsten. Doelstelling van al het werk dat verricht wordt voor de jeugd in onze gemeente is om hen te leren over Christus en hen van zijn liefde te laten ervaren. Met uw bijdrage wordt dit werk mogelijk gemaakt.

Zondag 2 juni: Stichting 3xM

Stichting 3xM brengt het Evangelie in moeilijk bereikbare landen via social media, internet en televisie (volgens de Grote Opdracht in Mattheüs 28:19). 3 miljard mensen hebben wereldwijd nog nooit gehoord van Jezus Christus. 3xM werkt in

landen waar zeer weinig mensen christen zijn en waar in sommige gevallen zelfs de doodstraf staat op het belijden van het christelijk geloof.

Uniek aan het werk van 3xM is dat zij werken met lokale partners. Omdat in veel van deze landen niet openlijk geëvangeliseerd mag worden, doen zij dat via sociaal-maatschappelijke thema's. Juist lokale partners weten precies wat voor thema's dit zijn in hun eigen land. Elke lokale partner heeft een (online) nazorgteam dat alle reacties beantwoordt, in contact gaat met mensen en hen begeleidt tot discipelschap.

Zondag 9 juni: Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.



Dit doen ze omdat ze geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Open Doors is een interkerkelijke stichting en steunt vervolgte christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.

PASTORAAT

Omzien naar elkaar

We zijn dankbaar met Peter en Reina van Maaren (Marskamp 69, 6741 SB) nu zij kort geleden weer naar hun eigen woning aan de Marskamp konden terugkeren. Vele maanden waren zij aan de Postweg woonachtig omdat ze vorig jaar zomer door brand werden getroffen. Fijn dat ze nu weer met hun zonen Bram en Tijn op de vertrouwde plek kunnen wonen.

Dhr. Chris ten Ham (Park Den Eng 13, 6741 ZR) werd opgenomen in het ziekenhuis met forse benauwdheid in verband met een longontsteking. Gelukkig mocht hij binnen een paar dagen weer naar huis.

We wensen Chris, samen met zijn vrouw Adrie, de nabijheid van de Goede Herder toe nu zij, opnieuw en in toenemende mate, ervaren dat het leven broos en breekbaar is.

Mevr. Ria Blankespoor – Stofbergen (Wilbrinkstraat 2 6, 6741 DG) werd recent opgenomen voor een heupoperatie. Gelukkig ging deze operatie goed en mocht ze weer terug naar Lunteren om daar in de vertrouwde omgeving, met echtgenoot Jaap binnen handbereik, te revalideren.

Mevr. Rita Boers – Hak (Ben Goerionsingel 22, 6716 GJ, Ede) onderging een knieoperatie. Deze ingreep verliep voorspoedig en inmiddels is ze, met Dick aan haar zijde, thuis aan het herstellen. We wensen Rita een voorspoedig herstel toe.

Mevr. Ineke van de Brink – Brunt (Dorpsstraat 49 B, 6741 AB) kwam ongelukkig ten val in het museum van Lunteren. Een gebroken elleboog was het geval en een operatie bleek noodzakelijk om de schade te repareren. Het herstel zal de nodige tijd (6-8 maanden) en geduld van Ineke vragen; we wensen haar geduld en beterschap toe.

We leven mee met dhr. Theo en mevr. Els Hanningse (Achterstraat 48, 6741 BS). Maandag 8 april jl. overleed hun kleindochter Sandra Ronk, woonachtig in Ede, op de leeftijd van 36 jaar. Als Maranathakerk denken we niet alleen aan haar grootouders Theo en Els, maar ook aan de familie Ronk nu zij opnieuw een ingrijpend verlies moet incasseren. In het bijzonder denken we aan haar echtgenoot Jan en zoontje Bram die zonder deze strijdvaardige en moedige echtgenote en mama verder moeten.

Kort geleden ontving Bram de Haan (Hulweg 98 6741 CJ) het bericht dat zijn ziekte niet meer te stoppen is. Daarmee is alle hoop op herstel vlogen. We bidden Bram, Linda en hun kinderen alles toe wat voor allemaal nodig is in deze heftige maar ook dankbare tijd. Wilt u ze ook meenemen in uw gebed.

Mevr. Willie Speelziek – Brouwer (Achterstraat 50, 6741 BS) onderging een heupoperatie. Eenmaal thuis gekomen zijnde blijkt dat revalideren tijd vraagt en de nodige energie kost. We wensen Willie daarom het nodige geduld toe en hopen dat ze binnen niet al te lange tijd weer pijnvrij en mobiel is.

Huwelijk

Melanie Scherrenburg & Niels van der Vegt.

Op 24 mei hopen Melanie en Niels elkaar eeuwige trouw te beloven.



Het stel heeft elkaar leren kennen bij Floor, op de Oud lunterse dag. Nu bijna 7 jaar geleden. Ze zijn allebei geboren en getogen in het mooie Lunteren, maar hebben nu een eigen plekje gevonden in Renswoude. De vakanties brengen ze het liefst door in de bergen, om te gaan skiën. Maar nu kunnen ze bijna niet wachten om naar bijna 1 jaar klussen, heerlijk te gaan genieten van de zon in Egypte.

Niels en Melanie: "Wij gaan trouwen om samen 1 te zijn, 1 gezamenlijke naam. Samen voor altijd. Door God met elkaar verbonden te zijn door het huwelijk."

We hopen en bidden voor Gods liefde en leiding in dit nieuwe hoofdstuk van jullie leven, en wensen jullie een hele fijne huwelijksdag toe.

Huwelijk

Ruben Hollemans en Jacobine van den Top.

Op 6 juni 2024 hopen Ruben en Jacobine te trou-



wen in de Oude Kerk in Barneveld om 14:30 uur. Jacobine van den Top is 21 jaar oud en is geboren in Harskamp en woont op dit moment in Barneveld. Ze werkt in de gehandicaptenzorg op een woonlocatie in Voorthuizen. Ruben Hollemans is 22 jaar, geboren in Capelle aan den IJssel en momenteel ook woonachtig in Barneveld. Hij kwam naar de Veluwe toen hij ongeveer 4 jaar oud was en in zijn eigen woorden: "Ik voel me altijd meer een Veluwenaar dan een Randstedeling".

Hij werkt in de accountancy in Ede en studeert ook nog aan de universiteit. Ze hebben elkaar ontmoet tijdens hun werk in de supermarkt in Otterlo en inmiddels hebben ze samen een huisje gekocht in Ede en kijken er erg naar uit om daar samen te gaan wonen.

We bidden voor hen de rijkdom van Zijn liefde voor hun huwelijk en hun toekomst.

Huwelijk

Dick ten Ham en Eline Donkersteeg

Op vrijdag 7 juni 2024 hopen Dick ten Ham en Eline Donkersteeg in het huwelijk te treden. Ze hopen elkaar met Gods zegen het jawoord te geven in de Dorpskerk in Leusden.

Dick werkt in de staal en metaal en Eline werkt met dementerende ouderen. Ze zijn allebei opgegroeid in Lunteren en kenden elkaar dus al een beetje uit hun jeugd.



En nu, jaren later, kwamen ze elkaar weer tegen. Met allebei twee lieve kinderen. Eén samengesteld gezin is wat ze nu kunnen vormen. Ze zijn dankbaar dat ze deze verbintenis samen kunnen aangaan. We wensen hen nog jaren van geluk, vreugde en liefde.

Huwelijk

Jos Elbertsen en Lisette Roelofsen

Vrijdag 7 juni a.s. is de dag dat Jos Elbertsen en Lisette Roelofsen elkaar het ja-woord zullen geven. Hun trouwdag zal grotendeels gehouden worden op het erf van de boerderij aan de Oud Erfseweg waar Lisette is opgegroeid. Samen zijn ze naar het huwelijk toegegroeid door o.a. te deel te nemen aan de Premarriage Course. In hun zoektocht naar geschikt huis werd deze gevonden aan het Ambtsbos te Ede (nr. 64, 6718 HN). Hun onvoorwaardelijke liefde voor elkaar willen Jos en Lisette bezegelen door middel van het huwelijk dat op 7 juni gesloten zal worden. Hun ja-woord zullen ze nogmaals bevestigen voor het aangezicht van God. In een dienst die in de Maranathakerk zal worden gehouden, aanvang 15.00 uur, zullen ze Gods zegen over hun huwelijk vra-



gen en ontvangen. Wij wensen hen een prachtige trouwdag toe en spreken de wens uit dat ze als man en vrouw ook hun plek in de Maranathakerk zullen innemen en invullen.

Geboren

Elias

Adem, liefde en leven zijn door Hem aan jou gegeven!

Deze tekst staat op het geboortekaartje van Elias (Gerjan) Hardeman. Dankbaar en gezegend zijn Christian, Debbie, David en Hanna met hun zootje en broertje. Hij is geboren op 4 maart. Wij wensen jullie als Maranatha-gemeente Gods liefde toe in jullie gezin.

Geboren

Noor

Zo lief - zo klein - zo bijzonder - Gods wonder.

Op 15 maart is Noor Warnies geboren. Noor is het dochttertje van Herold en Karen en het zusje van Noud. We wensen jullie als Maranatha-gemeente Gods liefde toe in jullie gezin.

In Memoriam

Miep van de Kaa – Kwakernaak

Vrijdag 12 april jl. overleed op de leeftijd van ruim 96 jaar: Florasina Wijntje Marie van de Kaa – Kwakernaak. Sinds 20 december 2020 was zij weduwe van Herman van de Kaa. Kort voor

GEBED OM GELOOF EN BEKERING

U, God, roepen wij aan omdat U de enige en waarachtige God bent; U wilt niet dat mensen verloren gaan maar dat allen tot bekering komen.

U kent ons en U kent allen die bij ons horen; U kent onze straat, ons dorp Lunteren en ons land.

Uw liefde voor ons heeft U zichtbaar gemaakt in Uw eigen Zoon; in Hem bent U gekomen om te zoeken, te redden en thuis te brengen bij U.

U heeft Uw Zoon niet gespaard maar U heeft Hem voor ons allen overgegeven.

Het is Uw verlangen dat Uw huis vol wordt; Uw glorie wordt toch zichtbaar in de hoeveelheid mensen die U erkennen, eren en aanbidden.

Daarom bidden wij u: breng een omkeer tot stand en schenkt U geloof en bekering; roept U hen die geestelijk slapen wakker en breng hen die dwalen op Uw weg; grijpt U in daar waar Lunteranen zorgeloos of moedeloos op de brede weg wandelen; kom Heilige Geest en waai krachtig door onze hoofden, harten en huizen.

Eeuwige Vader: zie of er bij ons, als christelijke gemeente, een verkeerde weg is en leid ons op de weg die eeuwig is.

Amen.

haar overlijden was Miep van haar appartement aan de Wagenmakershoek naar Zorgvilla Nieuw-Boschoord verhuisd. Zelf gaf ze aan dat haar levenskracht op was. Ook in deze laatste levensfase werd zij liefdevol omringd door haar gezin en dat deed haar goed! Miep was zeer gehecht aan haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Deze gehechtheid kreeg met name vorm door het liefdevolle zorgen voor hen. Miep was niet alleen van harte betrokken op haar gezin maar ook op de wereld om haar heen. Dit gaf ze op diverse plekken gestalte. Velen uit het dorp maakten haar mee in de winkel van hun schildersbedrijf aan de Dorpsstraat. Maar ook in en om de Maranathakerk was Miep een vertrouwd en betrouwbaar gezicht. Ze bood graag de helpende hand op plekken en in gezinnen waar moeilijkheden waren. Op deze manier gaf ze het geloof in God handen en voeten.

Hierover zei ze recent: 'Ik heb altijd geprobeerd met God te leven.' Deze gerichtheid op de Allerhoogste werd met woorden uit Psalm 73 bovenaan haar overlijdensbericht verwoord: 'Bij U, mijn hoogste goed, mijn God, bij U ben ik geborgen.'

In de dankdienst voor haar leven, die gehouden werd op woensdag 17 april jl., lazen, overdachten en zongen we dit lied van Asaf: 'Nu blijf ik bij U voor altijd.' Ook werden er dankbare herinneringen werden door Henk, Joop, Nanda en Janneke gedeeld.

Na het samenzijn in de kerk hebben we het lichaam van Miep in de aarde gelegd op de Gemeentelijke Begraafplaats te Lunteren. Dankzij Gods genadige ingrijpen in deze wereld is dat niet het eindstation want Christus is opgestaan (1 Korinthe 15)!

Deze enige en ware troost wensen we de kinderen, klein- en achterkleinkinderen van harte toe. Moge de nagedachtenis aan Florasina Wijntje Marie van de Kaa – Kwakernaak hen en ons allen tot blijvende zegen zijn.

Correspondentieadres: Reigerlaan 3a, 6741 DC, Lunteren.

VANUIT DE KERKENRAAD

Samenvatting Grote Kerkenraad 12 maart 2024

Opening

Cock opent de vergadering met een korte overdenking en het zingen van een lied.

Vanuit de Jeugdouderlingen (Marieke de Vries)

Marieke geeft een update met betrekking tot de diverse projecten en onderwerpen:

- er is een avond georganiseerd voor de nieuwe groep catechisanten (nu groep 8-ers) om ze te laten ervaren dat ze, na de zomervakantie, welkom zijn bij de catechisatie
- de eerste terugkom-avond voor doopouders is goed ontvangen; er is behoefte aan 'meer'; dit wordt volgend seizoen opgepakt
- op 25 april a.s. staat een toerustings-avond gepland voor alle jeugdleiding. Joliene Zuidema spreekt over het thema "Kom op Adem"
- we zijn op zoek naar een nieuwe coördinator catechisatie. Dank aan Karen Borren die dit tot nu toe deed.
- de 18+-groep is fors gegroeid; er wordt nagedacht hoe we dit goed kunnen oppakken -de JIM (Jeugd in Maranathakerk)-bijeenkomsten komen goed van de grond
- de voorbereidingen voor het zeilkamp zijn in volle gang
- er wordt nagedacht over het organiseren van een 'fancy fair'.

We zijn als kerkenraad heel dankbaar voor het vele werk dat met zoveel toewijding opgepakt wordt.

Nieuwe bestuursstructuur (Gijsbert Duijzer)

De commissie 'Speerpunt D' buigt zich momenteel over de nieuwe Plaatselijke Regeling. Alvorens deze aan de kerkenraad en gemeente kan worden gepresenteerd, wordt deze eerst ter beoordeling voorgelegd aan Wilbert van Ieperen (Classis Veluwe) voor een kerkordelijke toetsing.

Vanuit het Moderamen (Pieter van Leusden/Henny Neutel)

Er zijn met ingang van deze zomer 5 vacatures bij het Ouderlingenberaad; dit is een zorgelijke situatie. Het vraagt een stuk extra belasting van

COLLECTEBONNEN BESTELLEN

Via onze website www.maranathakerk.net kun je collectebonnen bestellen en direct betalen met de volgende waarden:

- Vel van 20 stuks van € 0,75 totaal € 15,00
- Vel van 20 stuks van € 1,25 totaal € 25,00
- Vel van 20 stuks van € 2,50 totaal € 50,00

Door in de zoekbalk op de website het woord "collectebonnen" in te typen kom je op de bestelpagina en kun je de gewenste vellen in het winkelmandje plaatsen.

Aansluitend wordt gevraagd de bestelling te betalen via iDEAL. Vervolgens worden de collectebonnen in de brievenbus bezorgd of je kunt deze op zondag in de kerk in ontvangst nemen bij de consistorie via één van de kerkrentmeester.

Ook voor eventuele vragen hierover is de kerkrentmeester aanspreekbaar.

Het rekeningnummer voor collectebonnen is NL54 RABO 0337500398 tnv Penn. Herv. Gem. Maranathakerk

de overige ouderlingen en heeft daarnaast ook consequenties voor het pastorale werk in de gemeente. Binnenkort wordt er een bidstond georganiseerd voor het ontvangen van namen van kandidaten. Daarnaast wordt ook de gemeente in staat gesteld namen in te dienen.

Voor het notuleren van de kerkenraadsvergaderingen zijn we op korte termijn op zoek naar twee notulisten.

Onze vertrouwenspersonen (Piet en Jelma van Roest) worden via het kerkblad opnieuw onder de aandacht gebracht.

Op 19 maart 2024 staat de kennismaking gepland van de kerkenraad met de belijdeniskandidaten van dit jaar.

Vanuit het college van Kerkrentmeesters

De penningmeester deelt de tussenstand van de kerkelijke bijdrage 2024; dit bedrag kan nog verder oplopen omdat nog niet alle formulieren binnen zijn. Wij spreken onze dank uit voor de toezeggingen die gedaan zijn.

Vanuit het College van Diakenen

Er is positief gereageerd op het besluit om de avondviering van het Heilig Avondmaal weer 'aan tafel' te doen, zodat men zelf de keuze kan maken op welke manier men dit wil vieren.

Vanuit Vorming & Toerusting / Liturgie & Eredienst

- Het Valentijnsdiner was ook dit jaar weer een succes.
- Zeven aanstaande bruidsparen hebben zich aangemeld voor de Pre-marriage- course

Sluiting

De vergadering wordt afgesloten met gebed.

● *Henny Neutel, scriba*

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording collecten

De volgende collectes zijn ontvangen in de maanden maart en april 2024

24-03-2024	€ 419,82
29-03-2024	€ 200,16
31-03-2024	€ 593,21
01-04-2024	€ 168,75
07-04-2024	€ 403,39
14-04-2024	€ 501,68

Verder ontvingen we in de afgelopen periode de volgende giften

€ 50,- t.b.v. onderhoud kerk via ouderling Bert Hazeleger; € 50,- t.b.v. t.b.v. CvK; € 50,- t.b.v. verduurzaming van de kerk via Cock Kroon; € 20,- t.b.v. Vrouwendag via Cock Kroon; € 10,- t.b.v. Jeugdwerk via Cock Kroon; € 10,- t.b.v. Ouderenwerk via Cock Kroon; € 10,- t.b.v. Geloof in Beweging via Cock Kroon.

Stand maandelijkse deurcollecte

Vanaf 30 april 2023 is het nieuwe doel voor de derde collecte de verdere verduurzaming van de kerk. De stand t/m februari was € 3.106,24. De opbrengst in maart was € 333,47.

De stand komt hiermee, samen met bovengenoemde gift van € 50,- hiermee op € 3.489,71

Namens het college hartelijk dank voor de collecten en giften die wij mochten ontvangen.

● *Tonny van Dijk, penningmeester*

Zonnepanelen

We zijn al langere tijd aan het denken (en rekenen) over de aanleg van zonnepanelen op het dak van onze kerk. De beslissing dit project te starten is nu genomen, na overleg met enkele adviseurs en ondernemers uit onze gemeente. Het helpt ons verder te verduurzamen en tegelijkertijd om op de energiekosten te besparen. In de komende tijd zullen we u in meer detail informeren.

Namens het CvK,

● *Kees Zandsteeg & Ernst van Maanen*

COLLEGE VAN DIAKENEN

Verantwoording collecten

28/01	St Spring Inn	€ 646,61
04/02	Noodhulp Oekraïne	€ 1.069,70
11/02	Noodhulp Griekenland	€ 804,56
18/02	Omzien naar gevangenen	€ 598,48
25/02	Butterfly Friends	€ 684,74
03/03	Voedselbank	€ 817,15
10/03	Diaconie	€ 724,57
13/03	Noodhulp Gaza en Israel	€ 1.002,96
24/03	Wycliff	€ 740,62
28/03	MeetInn	€ 370,85
31/03	Ouderwerk eigen gemeente	€ 1.060,76

Namens de diaconie (en alle doelen) dankbaar voor uw giften.

● *Jan van Hierden, Penningmeester CvD*

Meet → Inn
inloopcentrum

Vacature Meet-Inn

Inloopcentrum Meet-inn is een gastvrije ontmoetingsplek in het centrum van Ede. Centraal staan: ontmoeting, ontspanning en ondersteuning.

Meet-Inn doet dit werk vanuit de christelijke overtuiging en het geloof dat God ons heeft gemaakt om met elkaar in harmonie te leven en voor elkaar te zorgen.

Wil je ook bijdragen aan het mooie werk van Meet-Inn?

Wij zijn op zoek naar:

Een bestuurslid PR en communicatie
Kookvrijwilligers, gastheren of gastvrouwen,
maaltijdbegeleiders en maaltijdtoppers

Meer info: www.meet-inn.nl - Interesse: bel 0318-650187 - of mail naar: info@meet-inn.nl



Vrijwilliger bij de Voedselbank worden?

Wij zoeken nog vrijwilligers!

Medewerker magazijn en
Chauffeur BE

We werken op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08:30-14:00 Tijden betreffende jouw inzet altijd in overleg.

Voor chauffeurs geldt dat ervaring op een vrachtwagen/bus een pré heeft. De gedoneerde producten worden opgehaald bij winkels, kerken scholen met onze koel/vrieswagen (BE-combi). We hebben op dit moment een dringende behoefte aan chauffeurs.

Ook voor andere werkzaamheden kunnen we vrijwilligers inzetten. Dit zijn voornamelijk werkzaamheden in het magazijn op het gebied van het controleren en sorteren van gedoneerde producten en het vullen van de pakketten voor de klanten van de Voedselbank Ede, die op vrijdag worden uitgegeven.

Interesse? Geef je op!

Vrijwilligers@voedselbankede.nl

VORMING & TOERUSTING

Geloof In Beweging gaat naar Frankrijk

Het duurt nog maar een paar weken en dan hoopt de groep van Geloof In Beweging in Frankrijk te zitten. Zaterdagochtend 8 juni vertrekken we in alle vroegte om af te reizen naar Chalet La Douce.



Dit groepshuis ligt vlakbij het skidorpje Vaujany. Vanuit dit huis zullen we dagelijks al wandelend of fietsend onze tochten gaan maken. Bijbelstudies zijn ook een vast onderdeel van het programma; elke avond gaan we met elkaar in gesprek rond een open Bijbel. Als staf (Jetty Westerink, Ellen van Manen en Cock Kroon) en deelnemers zien we uit naar een inspirerende en ontspannende week die bij zal dragen aan geloofsopbouw en verdieping van de contacten met elkaar.

Bijbeltijd voor 60+ op donderdagochtend

De vraag is gesteld of er voor 60-plussers een kring gestart kan worden. De genoemde doelgroep heeft wat meer tijd dan toen het arbeidsproces 'alle' aandacht vroeg en de agenda biedt in deze leeftijdsfase wat meer ruimte voor een gesprek bij een open Bijbel. Als taakgroep Vorming & Toerusting willen we graag horen wie er in het nieuwe seizoen deel zou willen nemen aan 'Bijbeltijd op donderdagochtend' (10.00 uur – 11.30 uur). Het is de bedoeling dat we één keer in de vier weken bij elkaar komen. Om inhoudelijk het gesprek wat te kaderen zullen we gebruik maken van een Bijbelstudieboekje. Cock Kroon is bereid om aan deze kring leiding te geven. Heeft u interesse, vragen of opmerkingen m.b.t. dit initiatief, dan kunt u met hem contact opne-

men: kw@maranathakerk.net Uiteraard staat de kring ook open voor hen die geen lid zijn van de Maranathakerk. Nodig daarom gerust ook anderen hiervoor uit!

Bidden met Dag Hammarskjöld (1905-1961)

*Laat Uw naam geheiligd worden,
niet de mijne,
laat Uw rijk komen, niet dat van mij,
laat Uw wil geschieden, niet de mijn.
Geef ons vrede met U,
vrede met de mensen,
vrede met onszelf
en bevrijd ons van de angst.*

STEMMEN IN HET HEDEN



Corine Zonnenberg (missionair predikant in Rotterdam-Zuid)

'Gesprekken met God voer ik meestal in mijn studeerkamer, maar soms ook fietsend door de stad. God spreekt door Bijbelteksten. Ik heb weleens gezegd: ik stap niet van mijn fiets af voordat U mij zegent, zoals in het verhaal van Jakob. Zegening zit voor mij trouwens niet zo zeer in een grote gemeente. Ik denk dat ik die droom losgelaten heb. Ik zie God aan het werk, maar heel erg in het klein. Dat maakt je mank, het houdt je nederig, dichtbij God.'

MAAK KENNIS MET...

Ben & Ben

Wie is Ben Duijzer

Ben Duijzer (Ben D.) is 11 jaar en woont met zijn vader, moeder, twee oudere broers (16 en 14 jaar) en zijn jongere broertje (9 jaar) aan de Hessenweg in Ede. Iedere dag fietst hij in ongeveer een half uur samen met zijn broertje naar hun school in Nederwoud. In zijn vrije tijd gaat hij graag paardrijden bij Stal Beiten aan de Meulunterseweg, maar ook schaatsen en skeeleren zijn hobby's.

En wie is Ben Boels

Ben Boels (Ben B.) is ook 11 jaar en woont met zijn vader en moeder en oudere zus (14 jaar) in De Valk, Wekerom. Hij gaat naar school in Otterlo. Voor het voetballen en tennissen gaat hij ook naar Otterlo. In zijn vrije uurtjes zit hij graag achter zijn PlayStation.

Waar kennen jullie elkaar van?

Wij zien elkaar tijdens de kindernevendienst (KND), maar we zijn ook samen op Startkamp geweest en sinds deze winter gaan we allebei naar de JIM (Jeugd In de Maranathakerk) op vrijdagavond. Buiten de kerk om hebben we nog niet eerder afgesproken.

Jullie zijn naamgenoten en allebei 11 jaar, zijn er nog meer dingen die jullie gemeen hebben?

Ben B.: misschien hebben we best veel overeenkomsten want we houden allebei van honden en trekkers. Uhhm kleine nuance: Ben D. houdt van John Deere en Ben B. zijn favoriete trekker is een Fendt. Dat is wel een groot verschil

Jullie hebben dezelfde Hemelse vader, hoe zou je hem omschrijven?

Ben D.: Voor mij is God de Schepper, alleen hij kan onze zonden vergeven.

Ben B.: ja, dat wilde ik eigenlijk ook antwoorden, maar als ik iets anders moet zeggen dan, uhhm, even nadenken... voor mij is God "het goede".

Wat is jullie sterkte?

Ben B. zegt dat hij goed is in rekenen. Ben D. kan goed met paarden omgaan.



Is jullie sterkte een gave van God?

Beide volmondig: jazeker!

Wat is het moeilijkste wat je hebt meegemaakt in je leven?

Ben D. heeft een moeilijke tijd meegemaakt toen het helemaal niet fijn ging op zijn oude school. Ben B. kan niet goed tegen zijn verlies, dat vindt hij heel moeilijk, maar het meest verdrietige dat hij meegemaakt heeft is dat zijn opa is overleden.

Kan je jouw verdriet delen met God?

Ja, beide jongens ervaren dat ze hun zorgen en verdriet kunnen delen met God. Soms niet gelijk, maar zeker wel in de avond als het rustig is en je alleen bent.

Waar hoop je op als je na de zomervakantie naar de middelbare school gaat?

Ook hier zitten de jongens weer op één lijn want het allerbelangrijkste vinden ze een gezellige klas met aardige kinderen. Ze kijken niet uit naar de dagelijkse fietstocht heen en terug naar school. Allebei moeten ze dagelijks ongeveer 20 kilometer wegtrappen.

Als je mocht kiezen wat zou je dan later het liefst voor werk gaan doen?

Ben D.: Ik wil heel graag trekkermonteur worden. Auto's interesseren mij minder, ik vind trekkers het mooist. Op zaterdag ga ik ook graag bij de loonwerker hier verderop kijken en een beetje helpen. Ze hebben daar ook een lekkere lunch met knakworst en blikjes limonade.

Ben B. We lijken toch wel op elkaar, want ik wil later het liefste loonwerker worden!

30 juni hopen jullie mee te doen met de Overstapdienst, hoe kijk je daar tegenaan is het iets vrolijks of iets verdrietigs?

Ben D. het lijkt iets vrolijks, je werkt ernaar toe met de andere kinderen in de KND en je krijgt een Bijbel cadeau, maar ik zou liever nog langer naar de KND gaan.

Ben B. vindt het ook jammer dat ze te oud worden voor de KND. Ze kijken met een goed gevoel terug op de KND en de vaste gewoontes. Zo gaan de meisjes altijd aan de ene kant van de tafel zitten en de jongens aan de andere kant. Iedereen heeft zo ongeveer zijn eigen plekje.

Wat kan je doen om je aandacht erbij te houden tijdens de overdenking als de KND voor jullie gestopt is?

Ben D.: De eerste vijf of tien minuten kan ik mijn aandacht er nog wel bijhouden, maar dan dwalen mijn gedachten echt wel af.

Ben B. Oef, ik zie er tegenop, nu gaan wij meestal niet naar de kerk als er geen KND is. Als we 's avonds naar een jeugddienst gaan vind ik het veel makkelijker om mijn gedachten erbij te houden.

”

“Meer overeenkomsten dan alleen hun naam”

Hoe zou een dominee kunnen helpen om de aandacht van de luisteraars erbij te houden?

Ben B.: de dominee zou af en toe vragen kunnen stellen. Ben D. zegt

lachend: jazeker af en toe vragen stellen, maar liever niet aan mij persoonlijk! De dominee kan ook aangeven als hij op de helft is, of wanneer hij belangrijke dingen gaat vertellen. Ik zou het ook fijn vinden als ik een taak heb tijdens de dienst, bijvoorbeeld collecteren of bij het beamer team.

Is er een lied waar je blij van wordt als we dat samen zingen in de kerk? Waarom?

Ben B: U zei de Glorie! Dat kan je lekker uit volle borst meezingen, daar hou ik van.

Ben D.: ik heb geen speciaal lied, maar ik vind het fijn als ik mee kan drummen op mijn drumstel!

Bedankt voor dit interview jongens!

● **Miranda Boels**

POSTZEGELS, PRENT-BRIEFKAARTEN EN TELEFOONKAARTEN VOOR DE ZENDING

In de hal van de kerk hangt een brievenbus met het opschrift: ZWO. Hier kunt u uw postzegels, prentbriefkaarten, gebruikte telefoonkaarten en oud (Nederlands en buitenlands geld) in doen.

De opbrengst is bestemd voor het zendingswerk.

Postzegels

Nooit postzegels van ansichtkaarten afweken of afscheuren. Afknippen met rand van minimaal één centimeter rondom.

Ook complete verzamelingen zijn welkom.

Prentbriefkaarten

De volgende prentbriefkaarten zijn bruikbaar:

- Onbeschadigde enkele ansichtkaarten met of zonder postzegel met een afbeelding aan de ene en (ruimte voor) adres en frankering aan de andere kant. Geen enkele kaarten die in een envelop verzonden moeten worden.
- Dubbele kaarten van Anton Pieck, 'Voor het kind' of 'Stichting Kinderpostzegels'. Andere dubbele kaarten en eigen gemaakte kaarten zijn niet bruikbaar
- Zelfgemaakte kaarten
- Geboortekaartjesle

Alle andere dubbele kaarten en eigen gemaakte kaarten zijn niet bruikbaar.

Buitenlands en oud Nederlands geld

VANUIT DE CLASSIS

Grijs en groen - over generaties in de kerk

In de classicale vergadering van 13 februari hadden we veel gasten. Zij kwamen af op de lezing die Corina Nagel-Herweijer gaf over de wijze waarop jongeren binnen de Protestantse Kerk in Nederland leren geloven.

Op 28 mei hoopt Corina opnieuw in ons midden te zijn. In een korte lezing zal ze ingaan op godsdienstige vorming in een pluriforme samenleving en de rol van kerken en ouders hierbij. Daarna gaan we aan de hand van thematafels verder met elkaar in gesprek.

Bijvoorbeeld over:

- Leren geloven als je weinig andere christenen kent
- Wat willen we onze kinderen en jongeren leren?
- Aansluiten op de leeftijd van kinderen en jongeren
- Welke factoren stimuleren het leren geloven van jongeren?
- Samen met kinderen en jongeren vieren in de kerkdienst

Natuurlijk nodigen we alle gasten die er in februari waren opnieuw uit, maar ook als je er toen niet was: van harte welkom. Van de lezing tijdens de vorige bijeenkomst is een opname gemaakt. Die kun je bekijken op Youtube via deze link: https://youtu.be/l5Si2_kdMmk. Daarmee kun je je geheugen opfrissen en goed voorbereid aanschuiven.

Nogmaals: we hopen naast de leden van de classicale vergadering ook mensen welkom te heten die in de gemeente werken met jonge mensen en gezinnen.

Als je dit stukje leest en iemand op het oog hebt die hier wat aan zou kunnen hebben, geef het dan aan hem of haar door! Als je komt, stuur dan uiterlijk 23 mei een mail aan de scriba van de classis: cvVeluwe@kpnmail.nl. Welkom op 28 mei van 19.30 uur tot 20.45 uur. We komen samen in Kerkelijk Centrum De Regenboog, Biezenplein 1, Harderwijk.

De generale synode vergaderde

Twee intensive dagen waren het op 19 en 20 april. Ds. Trijnie Bouw uit Zaltbommel is gekozen als nieuwe preses. Daarna kan het onderwerp als pelgrims onderweg met Joden en Palestijnse christenen aan de orde. Een onderwerp dat veel reacties oproept. In gespreksgroepen werd gesproken over wat heil betekent. En verder was er aandacht voor de Universiteit (PThU), het invoeren van de VOG en werd het gesprek voortgezet over genderidentiteit, seksualiteit en huwelijk en relaties. Lees meer op de website pknclassisveluwe.nl/verslagen.

● **Gerrit Bok, scriba**
classicale vergadering Veluwe

MEDEDELINGEN

Volgend kerkblad

Kopij voor 'Rond de Maranathakerk' jaargang 68 nr. 06 van woensdag 12 juni kunt u tot en met woensdag 5 juni 22.00 uur inleveren. Gelieve kopij digitaal aan te leveren per e-mail.

Zo mogelijk eventuele afbeeldingen als bijlage aan de mail toevoegen (dus niet in de mail plakken!) Het e-mailadres is: kerkblad@maranathakerk.net

Afhalen kerkbladen

Voor het afhalen van de bundels kerkbladen worden alle bezorg(st)ers verwacht op woensdag 12 juni bij de fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 - 20.30 uur.

BERICHT VANUIT DE KERKTUIN

De crocussen bloeiden vroeg, alles loopt flink uit; het is iedere keer genieten van wat er tevoorschijn komt.

In het eetbare bosje komen de bloemkronen ook al uit de knop!

Door de warme zomers van de afgelopen jaren zijn er wat lege plekken ontstaan waar de planten het niet overleefd hebben.

Met dank aan Herold Warnies van 'Pure Garden' zijn deze weer opgevuld!

Een schenking die zeer gewaardeerd wordt! We hopen dat u ook geniet van de kerktuin als u langs loopt!

Hartelijke groeten van
de Maranatha- tuinvrouwen

Aanleveren kopij

Informatie voor afkondigingen, beamer en/of nieuwsbrief kunt u mailen naar afkondigingen@maranathakerk.net

Informatie voor de website kunt u mailen naar website@maranathakerk.net

Voor het kerkblad kunt u mailen naar kerkblad@maranathakerk.net

BELANGRIJKE REKENINGNUMMERS

College van Kerkrentmeesters

Voor onderstaande vaste/terugkerende zaken uitsluitend de nummers bij de activiteit gebruiken

Kerksalans	CvK HG Lunteren Maranathakerk inz VB	NL80 RABO 0373 748 248
Solidariteitskas	CvK HG Lunteren Maranathakerk inz Solkas	NL33 RABO 0373 748 221
Kerkblad	CvK HG Lunteren inz. Kerkblad	NL55 RABO 0373 748 213
Jeugd	CvK HG Lunteren inz. Jeugd	NL77 RABO 0373 748 205

Alle overige bankzaken CvK Herv. Gem. Lunteren Maranathakerk NL58 RABO 0373 748 256

Diaconie/ZWO/Werkgroep Libanon

Giften Diaconie Herv. Gem. "Maranathakerk" NL93 RABO 0337 517 932

BIJBELLEESROOSTER

Mei

Do 9 Psalm 47
Vr 10 Handelingen 1:1-14
Za 11 Handelingen 1:15-26
Zo 12 Leviticus 23:1-14
Ma 13 Leviticus 23:15-22
Di 14 Leviticus 23:23-36
Wo 15 Leviticus 23:37-44
Do 16 Leviticus 24:1-9
Vr 17 Psalm 104:1-23
Za 18 Psalm 104:24-35
Zo 19 Handelingen 2:1-13
Ma 20 Handelingen 2:14-24
Di 21 Handelingen 2:25-36
Wo 22 Handelingen 2:37-47
Do 23 Deuteronomium 4:41–5:5a
Vr 24 Deuteronomium 5:5b-21
Za 25 Deuteronomium 5:22-33
Zo 26 Deuteronomium 6:1-9
Ma 27 Deuteronomium 6:10-25
Di 28 Handelingen 3:1-10
wo 29 Handelingen 3:11-26
do 30 Handelingen 4:1-12
vr 31 Handelingen 4:13-22

Juni

Za 1 Handelingen 4:23-31
Zo 2 Marcus 2:23-3:6
Ma 3 Marcus 3:7-19
di 4 Marcus 3:20-35
wo 5 Handelingen 4:32–5:11
do 6 Handelingen 5:12-21a
vr 7 Handelingen 5:21b-32
za 8 Handelingen 5:33-42
zo 9 Handelingen 6:1-15
ma 10 Handelingen 7:1-16
di 11 Handelingen 7:17-34
wo 12 Handelingen 7:35-43
do 13 Handelingen 7:44–8:1a

EEN HEIL'GE VLOED

Over water spreken
lest beslist geen dorst.
Warmte te verklaren
brengt geen eind aan vorst.
Weten hoe je brood bakt
stilt je honger niet.
Over geld te praten
nog geen rijkdom biedt.

Om Gods Geest te dragen
en daarmee Zijn kracht,
is er meer voor nodig
dan men vaak verwacht.
't Is de bron te vinden,
waaruit Hij ontspringt
en te voelen dat Hij
bij je binnendringt.

Laat je ziel dan dalen
in die Heil'ge vloed,
laat doordrenken alles
wat verand'ren moet.
Dan pas kun je roemen,
fier en onbevreesd:
Ik laat mij slechts leiden
door de Heil'ge Geest!

● *Frits Deubel*





Christelijke begrafeniszorg

- > Verzorgt alleen begrafenissen
- > Beschikt over opbaarplaatsen en huiselijke familiekamer

Dag en nacht bereikbaar:

0342 49 28 28

Hugo de Grootlaan 2 · Barneveld



Jan Langeak

www.koehoorn-begrafenis.nl

Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van
Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net



SINCE 1934



ERVAAR KWALITEIT EN VAKMANSCHAP!

Kauwenhoven 27
6741 PW Lunteren
www.bouwbedrijfklomp.nl
info@bouwbedrijfklomp.nl



**GOOR
METAAL**
IJZERSTERK



**STALEN DEUR
OP MAAT.NL**
by GOOR METAAL

Metaalbewerking | Montage | Lassen van staal, rvs en aluminium

Kauwenhoven 40, Lunteren (industrieterrein De Stroet) | 0318 482 348
info@goormetaal.nl | www.goormetaal.nl | www.stalendeuroopmaat.nl

VAN DEN TOP TRANSPORTEN B.V.

WWW.TOPTRANSPORTEN.NL



Van den Top Transporten B.V.
De Stroet 32 - 6741 PT Lunteren - 0318 - 483907 - info@toptransporten.nl



*Vakbekwaam
Veelzijdig
Meedenkend*

**Veenweg 78
Lunteren
Tel. 0318-613502
Mob. 06-51714522**

www.nicorodenburg.nl



JBTech Veenendaal B.V.
Lunet 16
3905 NW Veenendaal
T 0318-506134
M info@jbtech.nl

*Doordacht
en duurzaam!*

- ▶ elektrotechniek
- ▶ data- en telecommunicatie
- ▶ beveiliging
- ▶ energiebesparing

www.jbtech.nl

Henk van Donkelaar Tweewielers
www.henkvandonkelaar-tweewielers.nl tel: (0318)-483149

**Service en kwaliteit,
dat is waar ik voor strijd!**

- Reparatie
- Verhuur
- Nieuwe fietsen
- Tweedehands fietsen



Henk van Donkelaar Tweewielers
Dorpsstraat 172, 6741 AR Lunteren

-HaBé-
BOUWEN IN STIJL
www.bouwen-in-stijl.nl



GOED
gereedschap



is het halve werk!

Goorsteeg 19
6741 TB Lunteren
Tel: 0318-482736
Mob.: 06-20749849
info@bassalunteren.nl
www.bassalunteren.nl

BASSA
Tuin/Gereedschappen

Mastenbroek auto's B.V.

In & Verkoop
Lichte bedrijfswagens
Personenauto's

Aanhangwagens
Reparatie
Onderhoud

Dorpsstraat 192a
6741 AS Lunteren
Tel. 0318-481876
www.mastenbroekautos.nl



Nu ook onderhoud voor uw leaseauto

Heeft u (aanvullende)
mantelzorg nodig?

Saar
aan huis

Een Saar snapt wat nodig is!

Linda van de Weijer
0318-261955
linda.vandeweijer@saaraanhuis.nl

R. vd Berg

VOOR UW LOODGIETERSWERK



Gas
Water
Sanitair
C.V.
Zinkwerk
Dakbedekking
Sfeerverwarming

Thorbeckestraat 5 Tel. 0318 - 624337
6741 XG Lunteren Mob. 06 27 23 51 75

info@rvandenberg.nl
www.rvandenberg.nl

Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van
Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net

- Lichtmetalen velgen
- Schokdempers
- Velgen richten
- Balanceren
- Uitlijnen
- Uitlaten
- Banden
- Accu's



Baldé's Banden Service

De Stroet 1 en 8
6741 PT Lunteren
T. 0318 - 485841
www.balde.nl
info@balde.nl

EERSTE LUNTERSE BEGRAFENISONDERNEMING

Dekker

Rouwcentrum

Stijlvolle verzorging van
begravenissen en crematies

Verkoop grafmonumenten

Rouwcentrum voor opbaren,
condoleantiebezoek,
rouwdiensten en koffietafels

Oostelijke Parallelweg 4 - 6741 CT Lunteren
Telefoon (0318) 48 35 02
Mobiel (06) 31 903804
E-mail info@dekkerlunteren.nl
Website: www.dekkerlunteren.nl

DE WEDLOOP

Christelijke boek- en muziekwinkel
Kapteijnstraat 3 • 3771 CA Barneveld • 0342-421633

"En laten wij met volharding
de wedloop lopen die voor ons ligt."
Hebreeën 12:1

- ≡ bijbels
- ≡ boeken
- ≡ muziek
- ≡ films
- ≡ cadeau-artikelen
- ≡ wenskaarten

www.dewedloop.nl



Personal Touch Travel®

Ben je op zoek naar een strandvakantie,
een rondreis, een wintersportvakantie
of een meerdaags teamuitje?

Ik geef een persoonlijk reisadvies en regel
jouw reis van A tot Z. Je hoeft zelf enkel
nog de koffer in te pakken om te gaan
genieten van een mooie reis.

Bel of stuur een bericht voor het maken
van een afspraak!
jolanda.methorst@personalouchtravel.nl

Jolanda Methorst,
voor al je reiswensen!
06 53510049
www.jolandatravel.nl



Monuta Hofrust



Persoonlijk &
dichtbij

monutahofrust.nl
hofrust@monuta.nl
T 0318 -41 46 20
(24 uur per dag)

DE GEZELLIGSTE DAMES
MODEZAAK VAN DE REGIO



ABITO

DORPSSTRAAT 51
LUNTEREN
0318-306261
WWW.ABITO-MODE.NL



Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van
Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net

telt

 accountants
& adviseurs

Reken maar!

telt.nl

Christelijke scholen voor eigentijds onderwijs

Kom kennismaken, van harte welkom!

BSO op alle scholen



Ieder
uniek,
samen
sterk!

Postweg 7
Tel: 0318-482526



Talentvol en
toekomstgericht
onderwijs. Oog voor
kwaliteiten.



Kerkhoflaan 27
Tel: 0318-482122



Ik ben ik,
jij bent jij
Samen
groeien wij!



Kruisbeekweg 48
Tel: 0318-482204



Samen
spelen en
ontdekken



Tel: 0318 - 484061
Tel: 0318 - 487605



**ISO
GROEP**
PRINTERS - IT - TELEFONIE



Ontdek meer

Kom jij bij ons werken?

Accountmanager IT
IT Servicedesk medewerker
Microsoft 365 Consultant

isogroep.nl/vacatures



STROOMBERG

MAKELAARDIJ

MOLENPARKWEG 10 | 6741 ZR LUNTEREN | 0318 48 29 16

Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van
Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net



**Wij zijn het gezicht
achter jouw telefoon.**



RIJKSEN UITVAARTZORG

Vallei & Rijn



Kerkewijk 61 • 3901 EC Veenendaal
T. 0318 - 890 203 • M. 06 - 415 621 99

www.rijksenuitvaartzorg.nl

Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van
Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net

PANDINZICHT
makelaardij & vastgoed



Huis kopen of verkopen?

Vraag een gratis
adviesgesprek aan!
www.pandinzicht.com

06-48316886 | info@pandinzicht.com
Groen van Prinstererlaan 37 | Barneveld



DE BOOMGAARD

De Boomgaard AGF is al sinds 1997 gevestigd aan de Molenparkweg 5 in het mooie dorp Lunteren. Van een traditionele groentewinkel is De Boomgaard door de jaren heen uitgegroeid tot een echte speciaalzaak.

Wij heten u van harte welkom in ons familiebedrijf waar tot nu toe drie generaties Budding het vak hebben uitgeoefend.

Jan
de Witgoedman



Tel. 0318-461850 Lunteren
Kattenbroekerweg 12A
6741 GT LUNTEREN
ejvdbrink@solcon.nl

Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van
Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net



HENK BOS

— MAKELAARDIJ —

WWW.HENKBOSMAKELAARDIJ.NL



Lunteren Tel. 0318-48 59 08

info@bouwbedrijfwheij.nl www.bouwbedrijfwheij.nl



Onafhankelijk intermediair in
bedrijfsfinanciering

- ✓ Bedrijfsfinanciering
- ✓ (Commercieel) vastgoed
- ✓ Bedrijfsovername
- ✓ Lease/factoring
- ✓ Crowdfunding

Kijk voor meer informatie op
www.eijgenfinance.nl

Sinds 2021
ook in de
Gelderse Vallei

Eijgen finance Gelderse Vallei
06 - 19 41 29 50
tonny.vandijk@eijgenfinance.nl

eijgen
finance



- BOUW -

HBE Bouw

HBE Bouw is gespecialiseerd in bouwen van utiliteitsgebouwen waaronder logistiek centra, huisvesting voor autobedrijven, magazijn en/of kantoor onder één dak. En nog veel meer.

Ook zijn wij gespecialiseerd in BREEAM bouwen.



Ottostraat 11, 6716 BG te Ede | 0318 510 107
info@hbebouw.nl | www.hbebouw.nl

Indien onbezorgbaar, retourneren aan:
Bezorging Kerkblad - p/a Schras 25, 6744WT Ederveen

Port Betaald



MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren