

**Predikant**

ds. J. (Jacques) Steenkamp
 Hertenlaan 35, 6741BG Lunteren
 Telefoon 06 - 398 61 537
 E-mail: predikant@maranathakerk.net

Kerkelijk werker

dhr. J. (Cock) Kroon
 Joh. Walburglaan 24, 3771 KJ Barneveld
 Mobiel 06 - 112 802 41
 E-mail kw@maranathakerk.net

Scribaat

mevr. H. (Henny) Neutel-van Holland
 Zecksteeg 4, 6718V C Ede
 Telefoon 06 - 169 30 139
 E-mail scriba@maranathakerk.net

Kerkgebouw

Hertenlaan 37, 6741 BG Lunteren
 Telefoon 0318 - 48 51 12

Contactpersoon kosters/kerkagenda

dhr. P.C.H. (Peter) Brinkman
 Telefoon 0318 - 48 49 31
 E-mail agenda@maranathakerk.net

Website

www.maranathakerk.net



MARANATHAKERK
 Hervormde Gemeente Lunteren

MEDITATIE**Adventstijd is gebedstijd**

*'Zie uit naar de HEER en zijn macht,
 zoek voortdurend zijn nabijheid' (1 Kronieken 16:11)*

De tijd van advent is vanouds een tijd van uitzien naar Gods redende ingrijpen in de wereld. De adventstijd is daarom bij uitstek ook gebedstijd. In onze gebedstijd en gebedsrijd (Kol. 4:12) is het de Geest van de gebeden (Zach. 12:10a) die ons bidden leert.

Juist in deze tijd waarin alles duister is bidden wij: God van Abraham, U hebt gezegd: 'Ga naar het land dat ik je wijzen zal' (Gen. 15); in Abraham is Uw volk op weg gegaan. U bracht het thuis en dat deed U telkens weer. U zocht het op, ook toen ballingschap door eigen schuld haar deel was. U hield het vast in de eeuwen waarin het opgejaagd werd door de volken. Uw volk weet van dreiging en duisternis. Bewaar de nakomelingen van Abraham te midden van het rumoer van de volken. Bescherm hen te midden van verwerping en verachting. Brengt u allen die van huis en haard verdreven zijn weer thuis in vrede en veiligheid.

God van Izak, ooit werd Izak als een lam ter slachting geleid, U greep toen reddend in en gaf een plaatsvervangend lam opdat Uw belofte niet zou sterven: 'Ik zal je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs

de zee' (Gen. 22). Schenk aan hen die geroepen zijn om de kinderen van Izak te leiden geloof, hoop en liefde om het aan hen toevertrouwde land, met al haar inwoners, daadwerkelijk te dienen opdat Uw Naam verheerlijkt wordt.

LET OP

In verband met de feestdagen loopt dit kerkblad (nr.11-2024) van 11 december tot en met 15 januari 2025.

De kopij datum voor het daarop volgende kerkblad (nr.1-2025) is 8 januari (in plaats van 1 januari) De rest van het nieuwe jaar 2025 is het weer kopij inleveren tot en met de eerste woensdag van de maand en uitkomen op de tweede woensdag van de maand.

God van Jakob, U hebt gezegd: 'Ikzelf sta je ter zijde, Ik zal je overal beschermen waar je ook heen gaat' (Gen. 32). In Jakob heeft U bewezen dat de meerdere de mindere zou gaan dienen. U zorgde voor hem in de woestijn. U gaf hem een dak boven zijn hoofd. U deed zijn kudde onstuimig groeien en U bracht hem weer thuis in het land van zijn vader. U gaf hem zelfs een nieuwe naam: Israël.

Wij bidden voor allen die tot het volk van Israël behoren dat ze onderscheidend in de wereld aanwezig zullen zijn te midden van vele haters die de Naam van Israël willen uitwissen.

God, Uw Zoon Jezus heeft het gezegd: 'De redding komt van de Joden' (Joh.4). Hij die de Heiland is werd Jeruzalem uitgewerkt. Hij werd weggehoond, vertrap en gekruisigd. Door de verwerping van Uw Zoon is het heil tot de volken en ook tot ons gekomen. Maar het is toch Uw hartsverlangen dat heel Israël gered zal worden (Rom. 11:26; 29). Daarom bidden wij om de vervulling van de belofte dat de kinderen van Abraham, Izak en Jakob Hem zullen zien die als een Lam ter slachting werd geleid en door wiens striemen er genezing te vinden is (Jes. 53).

God, wij bidden voor de vijanden van Israël, bekeer hun felle hart. Bekeer allen die alleen maar in wapens en dreigende taal kunnen denken. Bekeer allen die haat en verdeeldheid zaaien, ongeacht aan welke kant van de grens ze ook wonen. Bekeer allen die dwepen met de westerse waarden en prediken dat daar de ware vrijheid te vinden is. Bekeer allen die uit naam van hun godsdienst naar het zwaard grijpen.

Bekeer allen die over de ruggen van kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen hun driften botvieren omwille van eigen lust, macht en drift. Bekeer ons als wij falen, verdwalen en ziende blind en horende doof zijn (Matth. 13:13). Herstel Uw wijnstok die U geplant hebt (Ps. 80); herstel haar vrede en laat Uw volk een volk van vredestichters zijn.

Hoor ons gebed omwille van Uw Zoon, het Kind van Bethlehem, onze Verlosser. Amen.

● *Cock Kroon*

EREDIENSTEN

Zondag 15 december, 3^e Advent

09:30 ds. J. Steenkamp, 3de advent,

Viering Heilig Avondmaal

19:00 ds. J. Steenkamp,

Viering/dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten

1. Diaconie
2. Kerkrentmeesters

Zondag 22 december, 4^e Advent

09:30 ds. G.J. Roest, Hendrik Ido Ambacht,

19:00 dhr. J. Kroon

Collecten

1. OM Teenstreet
2. Kerkrentmeesters

Dinsdag 24 december

18:30 Kinderkerstfeest

"Bestemming Bethlehem"

22:00 ds C. Oosterveen, Kerstnachtdienst,

Gezamenlijke dienst

Collecten

1. Open Doors
2. Kerkrentmeesters

Woensdag 25 december, 1^e Kerstdag

09:30 ds. J. Steenkamp

19:00 geen dienst

Collecten

1. Kerk in Actie – Kinderen in Oekraïne
2. Kerkrentmeesters

Donderdag 26 december 2^e Kerstdag

geen diensten

Zondag 29 december

09:30 Pastor R. Fluit

19:00 ds. N.W. van den Houten, Ede

Collecten

1. Stichting Sjofar
2. Kerkrentmeesters

Dinsdag 31 december, Oudejaarsavond

19:30 ds J. Steenkamp

Collecten

1. CVK
2. Kerkrentmeesters

Woensdag 1 januari, Nieuwjaarsdag

10:30 ds. C. Oosterveen

Gezamenlijke dienst in de Geref. Kerk

Collecten

1. Open Doors
2. Kerkrentmeesters

Zondag 5 januari

09:30 ds. J. Aarnoudse, Ede

19:00 ds. J. Steenkamp

Collecten

1. Het Vakantiebureau
2. Kerkrentmeesters

Zondag 12 januari

09:30 ds. J. Steenkamp

19:00 n.n.b

Zangdienst met spreker

Collecten

1. Kerk in Actie - Samen tegen armoede
2. Kerkrentmeesters

Zondag 19 januari

09:30 dhr. J. Kroon

19:00 Elsa van Wessel (Open Doors)

Gez. jeugddienst in de Maranathakerk

Collecten

1. Jeugd
2. Kerkrentmeesters

BIJ DE COLLECTEN

Zondag 15 december: Diaconie

Alle gelden die bij de Diaconie binnenkomen voor een bepaald doel worden volledig doorgestort naar dit doel. We maken als Diaconie echter ook kosten om ons werk te realiseren. Daarnaast houden wij een reserve aan om bij noodsituaties direct geld over te kunnen maken. Uw bijdrage is belangrijk, zodat wij ons werk kunnen blijven doen, dichtbij of waar ook in de wereld.



Dichtbij kunt u ook helpen via ons Diaconaal Loket. Weet u iemand die hulp nodig heeft? Of kunnen we u helpen?! Neem contact op met Rosalie van Schooneveld-Foppen (mob: 06-81408565 of e-mail: rosalie.van.schooneveld@maranathakerk.net)

BEZORGING BLOEMENGROET

December

15	Geen bloemengroet	Geen bloemengroet
22	Nellie Scherrenburg	Dineke van Veldhuizen
29	Francis Wolfs	Dita Mastenbroek

Januari

05	Nellie Scherrenburg	Gerrie Harrewijne
12	Dineke v. Veldhuizen	Francis Wolfs
19	Dita Mastenbroek	Ria Mulder

Zondag 22 december - OM Teenstreet

TeenStreet is onderdeel van Operatie Mobilisatie (OM). OM zet zich in 147 landen in voor de verspreiding van het Evangelie. Daarvoor bouwen ze mee aan geloofsgemeenschappen die het Evangelie hoorbaar, zichtbaar en tastbaar maken.

Teenstreet :

- daagt tieners uit om Jezus te leren kennen en Hem bekend te maken.
- Traint small group leaders.
- Bouwt mee aan een wereldwijde beweging.
- Ziet de kerk als een belangrijke plek voor tieners om te groeien.



Dinsdag 24 december: (Kinderkerstfeest kerstavonddienst: Open Doors)

Open Doors steunt vervolgde christenen wereldwijd in meer dan 50 landen. Dit doen ze door Bijbels en christelijke boeken te verspreiden in landen die daarvoor gesloten zijn. Open Doors geeft ook trainingen en praktische hulp (o.a. traumazorg en noodhulp). Er wordt zoveel mogelijk met lokale medewerkers gewerkt.

Voor het samenstellen van de nieuwsberichten maakt Open Doors gebruik van internationale nieuwsmedia, mensenrechtenorganisaties en eigen bronnen in landen waar christenvervolgging plaatsvindt.



Kernwaarden voor Open Doors zijn:

- we zijn deel van het lichaam van Christus (mensen-voor-mensen)
 - we worden gemotiveerd door de vervolgde kerk
 - we zijn mensen van de bijbel
 - we zijn mensen van gebed
 - we leven en werken door geloof
 - we zijn toegewijd aan Jezus Christus en zijn bediening
 - we zijn uitsluitend gericht op de eer van God
- Open Doors vraagt speciale aandacht voor de vergeten crisis in Sub-Sahara Afrika, waar dit moment ruim 16 miljoen christenen opgejaagd en op de vlucht zijn. Ze hebben geen stromend water en geen sanitaire voorzieningen, alleen hele kleine tentjes.

Woensdag 25 december: (Kinderen in de Knel. Kerstcollecte: Oekraïne - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door)

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veil-



lige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Zo 29 december: (St. Sjofar)

Stichting Sjofar is evangeliserend bezig en roept mensen op tot geloof in Jezus Christus. Zij doen dit o.a. op straat dmv Bijbelbussen, Bijbelwagens, Bijbelkramen en Bijbelkruiwagen.

Naast het actief evangeliseren is een belangrijk doel van Evangelisatie Sjofar om kerken en gemeenten te ondersteunen en toe te rusten. Dit doen we op de volgende manieren:

- Het geven van voorlichting en advies.
- Het verzorgen van presentaties op gemeenteveningen,
- Het helpen opzetten van evangelisatieacties die gedragen en uiteindelijk uitgevoerd worden door de kerkelijke gemeente ter plaatse.
- Het zorgdragen voor het aanleveren van foldermateriaal en Bijbels.

De stichting draait volledig op vrijwilligers uit alle delen van het land.



Dinsdag 31 december: (CVK oudjaarscollecte)



Woensdag 1 januari 2025 (Open Doors.

Open Doors is een interkerkelijke stichting en steunt vervolgd christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt en brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast verleent Open Doors de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Zondag 5 januari 2025 (Het Vakantiebureau)

Het vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). PSDV wil eraan bijdragen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Daarom bieden wij in samenwerking met en steun van de Protestantse



Kerk in Nederland vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. De vakanties hebben een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, toegankelijk. Er is voor iedere gast een passend zorgaanbod. Het vakantiebureau is volledig afhankelijk van giften.



Zondag 12 januari 2025 (Samen tegen armoede (KIA)

De armoede in Nederland neemt toe. Ruim een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in ons land. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit de schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

Zondag 19 januari 2025: Jeugd

Onze gemeente is gezegend met een grote groep jeugd. Voor en door de jeugd/jongeren worden veel activiteiten ontplooid. Zo krijgen zij aan de ene kant de gelegenheid zich te verdiepen in het geloof om zo dichterbij God te komen. En aan de andere kant plezier te hebben en elkaar te leren kennen, te waarderen en te helpen waar nodig. Op deze manier proberen we hen te helpen om vanuit een christelijke achtergrond de wereld om hen heen te ontdekken.



Met de collecte voor de jeugd ondersteunt u het jeugdwerk in onze gemeente, (o.a. peuterdienst, kindernevendienst, clubwerk, catechese. Bijzondere activiteiten zoals het startkamp en het zeilkamp worden georganiseerd als opening en afsluiting van het seizoen.

Omzien naar elkaar



PASTORAAT

Omzien naar elkaar

Recent onderging dhr. Gert van de Mheen (Patrijzenhof 20, 3771 RH, Barneveld) een ingrijpende hersteloperatie aan zijn buik. Inmiddels zijn er tekenen van herstel; gezien zijn medische geschiedenis weet Gert als geen ander dat, ook als het om gezondheid gaat, niets vanzelfsprekend is. Ons gebed en ons meeleven kan hij en ook zijn vrouw Margret en de kinderen bijzonder waarderen.

Dhr. Peter Vaarkamp (Meulunterseweg 25, 6741 HL) kwam weer thuis na een lange periode van opname vanwege zijn kwetsbare mentale gezondheid. Fijn dat hij precies thuis was voordat hij zijn 60e verjaardag vierde. Een kaartje is nog steeds van harte welkom!

Mevr. Ria Blankespoor – Stofbergen (Wilbrinkstraat 2-6, 6741 DG) onderging een knieoperatie. De daarbij behorende revalidatie mag gelukkig voor het grootste deel thuis gebeuren.

Ook mevr. Dicky Gaasbeek – Janse (Veldjesgraaf 32, 6744 VD, Ederveen) onderging in de afgelopen periode een knieoperatie. Inmiddels worden er vorderingen gemaakt in het revalidatieproces; hopelijk zijn de hulpstukken binnenkort weer de deur uit.

Mevr. Leenders – Hendriksen, woonachtig in de Honskamp (Dorpsstraat 25, Kamer 21, 6741 AA) kwam ten val en moest opnieuw aan den lijve ondervinden dat haar gezondheid broos is. Ons meeleven in de vorm van een kaartje is ook aan haar welbested.

We leven ook mee met Geert en Dinie Hendriksen (Hortensiastraat 41, 6744 AA, Ederveen); in verband met een tegenvallende uitslag van een scan is besloten dat Geert opnieuw een traject van chemobehandelingen ingaat.

“In de woestenij, Heer blijf ons nabij met Uw troost en met Uw zegen”

Geboren Joah

Zo klein als je bent, zo groot is het wonder van leven. Je bent door God aan ons gegeven.

Dankbaar verwoorden Ruben en Annemiek van Kooten deze tekst op het geboortekaartje.

Op 21 oktober werden zij verblijd met de geboorte van een zoon Joah Simon. En een klein, lief broertje voor grote zus Elin. Vanuit de Maranatha gemeente willen wij jullie van harte feliciteren met dit gegeven wonder. We bidden jullie Gods rijke en liefdevolle zegen voor alle dagen van je leven. Gods liefde draagt jou. Zijn hand beschermt jou, waar je ook bent of zal gaan. Vrede voor jou in Zijn naam!

Huwelijksjubileum, 50 jaar.

Op 26 november 1974 traden Annie en Bert Fluit in het huwelijk. Namens de Maranathakerk willen wij jullie van harte feliciteren met dit heugelijke feit.

Bert en Annie kennen elkaar al van jongs af aan. Ze woonden naast elkaar aan de Dorpsstraat in Lunteren. Ze kregen jong verkering en trouwden ook jong. Hun huwelijk werd ingezegend in de Maranathakerk waar ze al bij betrokken zijn vanaf het ontstaan van de kerk. Ze kregen de woorden mee uit Romeinen 8 vers 31: “Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?” Hun leven kende vele hoogtepunten maar natuurlijk ook dalen. En juist op die momenten vertrouwen zij erop dat God voor hen is.

Hun huwelijk werd rijk gezegend met 2 zoons en een dochter. Ondertussen is dit verder uitgegroeid met aanhang en kleinkinderen. Om hun huwelijksjubileum te vieren zijn ze met 18 mensen een weekend naar Giethoorn geweest. Wat een rijkdom. Ook op de dag zelf mochten ze dit in bredere kring vieren.

Beide zijn ontzettend dankbaar dit te mogen en kunnen vieren en spreken die dankbaarheid uit naar de God die er altijd voor hen is.

We wensen jullie samen nog vele goede, gezonde en gezegende jaren toe met de woorden uit Jesaja 44 vers 3: "Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn Geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen."

40 Jaar getrouwd

28 november vierden Geurtje en Kees van Engelenhoven hun veertig jarig huwelijksjubileum. Vanuit Ede en Wekerom zijn zij met hun trouwen neergestreken in Lunteren, waar ze een woning hebben gebouwd aan de Poelakkerweg. Daar werden hun zoon Gerard en dochter Helma geboren. Later volgde de kleinkinderen waar opa en oma maar wat graag op oppassen.

Rondom Gerards gezondheid zijn door een ongeval zeer grote zorgen geweest. Uiteindelijk heeft het gezin dit samen kunnen dragen daarin ervaren zij Gods dragende kracht. Heel bijzonder was de gezamenlijke vakantie met de kinderen en kleinkinderen afgelopen zomer ter ere van het 40-jarig jubileum. Dankbaar zijn zij voor alles wat zij van God hebben ontvangen in deze veertig jaar. Wij bidden het echtpaar nog vele gezonde jaren en Gods onminsbare zegen toe.

40 jaar getrouwd

Op 6 december 2024 mochten Dhr. en Mw. Hol – van Rhee hun 40 jarig huwelijk vieren. Samen met familie en vrienden hebben ze deze dag heuglijk mogen vieren.

Gert werkt al 38 jaar voor de Gemeente Ede waar hij eerst als voorman bij het onderhoud van tuinen werkte, nu houdt hij zich bezig met het keuren van speeltoestellen. Janneke werkt al 23 jaar bij de Gemeente Ede op het gemeentehuis als medewerker publiekszaken.

Gert en Janneke zijn dankbaar dat ze al vele jaren samen in gezondheid mochten ontvangen. In hun huwelijk zijn ze gezegend met twee kinderen zoon Florus getrouwd met Tessa en dochter Evita getrouwd met Dirk.

Ze zijn ook dankbaar hun vier kleinkinderen Gijs, Dirk Benthe en Florian te hebben mogen ontvangen. De trouwtekst waarin 40 jaar geleden hun huwelijk mee werd ingezegend hopen en bidden wij jullie toe nog lang voor elkaar te mogen volbrengen. Galaten 6 vers 2 : Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Als maranathakerk wensen wij jullie van harte Gods zegen toe.

VANUIT DE KERKENRAAD

Jaarplan 2025

Beste Gemeenteleden,
Met vreugde willen wij u informeren dat het Jaarplan 2025, na intensieve samenwerking en waardevolle input van alle colleges en taakgroepen, op dinsdag 26 november officieel is goedgekeurd door de kerkenraad. Dit jaarplan, nauw verbonden met ons beleidsplan, fungeert als kompas voor de activiteiten en initiatieven die we het komende jaar zullen ondernemen. Het weerspiegelt onze geestelijke roeping om als volgelingen van Christus actief en betekenisvol te zijn binnen en buiten onze gemeenschap.

Het beleidsplan heeft als fundament gediend voor dit jaarplan, waarbij we ons richten op vier centrale speerpunten: Gemeente zijn met en voor iedereen, Geloofstoerusting en onderwijzing, Missionair gemeente zijn, en Bestuur en organisatie. Het jaarplan vertaalt deze speerpunten naar concrete actiepunten die door de verschillende taakgroepen worden opgepakt, steeds met het oog op onze geestelijke roeping.

Uitgelichte Speerpunten:

Onderstaand vindt u een selectie van de speerpunten die wij als gemeente in 2025 zullen nastreven, gedreven door onze geestelijke roeping en inspiratie vanuit de Bijbel:

- Buurtgroep Pastoraat: Vanuit het pastoraat laten we ons inspireren door Jakobus 1:19 waar gesproken wordt over het belang van luisteren. Dat maken we onder andere zichtbaar het komend jaar door het starten met drie pilots om pastorale zorg via buurtgroepen te verbeteren. Door huishoudens op postcodeniveau aan te koppelen, willen we de onderlinge ge-

meenschap versterken en pastorale zorg toegankelijker maken. Deze groepen zijn bedoeld om "om te zien naar elkaar" vanuit het hart van God.

- **Toerusting Jeugdleiders en Ouders:** Onze roeping om de volgende generatie te onderwijzen en te begeleiden in hun geloofsreis, geleid door Deuteronomium 6:5-7 over het onderwijzen van onze kinderen, inspireert ons om jeugdleiders en ouders gerichte toerusting en ondersteuning te bieden. Via cursussen en bijeenkomsten willen we hen voorzien van de nodige kennis en vaardigheden om jongeren te begeleiden in hun spirituele ontwikkeling.
- **Aandacht voor Missionaire Activiteiten:** Gedreven door de grote opdracht in Mattheüs 28:19 om alle volken tot Zijn leerlingen te maken, zoeken we naar nieuwe mogelijkheden om onze gemeenschap te dienen. We betrekken de gemeente zo breed mogelijk bij activiteiten zoals de Maranathafair, mogelijk een openlucht dienst, de kindersing-in, kinderkerstfeest etc.
- **Speerpunten Diaconie:** Onze roeping om naastenliefde te tonen, geïnspireerd door Mattheüs 25:40 over het dienen van de "minste van onze broeders en zusters", zet ons ertoe aan diaconale steun effectief en efficiënt in te zetten. We herzien ons collecte beleid en verkennen samenwerkingen met andere kerken en organisaties, gedreven door de wens om hulp te bieden waar geen helper is.
- **Liturgie en Eredienst:** We zetten in op het vergroten van toegankelijkheid en gastvrijheid in onze erediensten. Door visuele aantrekkelijkheid en betrokkenheid van de jeugd te stimuleren, hopen we onze zondagse erediensten betekenisvol te laten zijn tot eer van onze God.
- **Vorming en Toerusting:** Gedreven door de noodzaak van geloofstoerusting en onderwijzing, gebaseerd op 2 Timotheüs 3:16-17, onderzoeken we hoe ons huidige programma kan worden uitgebreid en toegankelijker kan worden gemaakt, ook voor niet-gemeenteliden. We willen de Bijbelse boodschap relevant maken voor iedereen, als deel van onze roeping om te onderwijzen en getuigen.
- **Klankbordgroep:** De Klankbordgroep speelt een cruciale rol in het betrekken van onze gemeente bij belangrijke beslissingen. Deze groep zorgt ervoor dat diverse stemmen wor-

den gehoord en dat onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken worden belicht.

- **Activiteiten voor een sluitende begroting:** Gedreven door onze verantwoordelijkheid om de gemeenschap financieel gezond te houden, intensiveren we de Actie Kerkbalans en organiseren we onder andere een dienstenveiling. Deze initiatieven zijn noodzakelijk om onze roeping en activiteiten blijvend te ondersteunen.

Dit Jaarplan 2025 is een ambitieuze stap voorwaarts, en we hopen op uw betrokkenheid en steun om de plannen werkelijkheid te maken. Wij nodigen u van harte uit om het volledige jaarplan te lezen op onze website, waar u alle details en mogelijkheden tot deelname kunt vinden. Het volledige jaarplan kunt u vinden op de website op de pagina: www.maranathakerk.net/beleid

Met warme groet,

● *De kernraad van de Hervormde Maranathakerk*

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verantwoording ontvangsten

De volgende collectes zijn ontvangen in de maanden september en oktober 2024

Collecten

27-10-2024	€ 513,27
03-11-2024	€ 531,45
06-11-2024	€ 36,96
(Dankdag)	
10-11-2024	€ 636,26
17-11-2024	€ 612,34

Giften

Daarnaast ontvingen we de volgende giften, omdat het overzicht in het vorige kerkblad is weggelaten zijn de giften van oktober ook gepresenteerd:

Bedrag	Doel	Via
€ 25,-	Diaconie	Cock Kroon
€ 25,-	Jeugd	Cock Kroon
	(nagekomen gift Trappen)	
€ 345,-	V&T	anoniem
€ 20,-	Jeugd	Cock Kroon
€ 50,-	Pastoraat	Cock Kroon

€ 20,-	Diaconie	Cock Kroon
€ 20,-	Jeugd	Cock Kroon
€ 10,-	Open Doors	Cock Kroon
€ 50,-	CvK	Reinate Klomp
€ 10,-	Seniorenmiddagen	Cock Kroon
€ 6,-	Diaconie	Cock Kroon
€ 10,-	CvK	Cock Kroon
€ 20,-	Seniorenmiddagen	Cock Kroon
€ 20,-	Seniorenmiddagen	Cock Kroon
€ 10,-	CvK	Cock Kroon
€ 10,-	Jeugd	Cock Kroon
€ 10,-	Open Doors	Cock Kroon

Stand maandelijks deурcollecte

Vanaf 30 april 2023 is het nieuwe doel voor de derde collecte de verdere verduurzaming van de kerk. De stand t/m september was € 5.025,51. De opbrengst in oktober was € 325,55. De stand komt hiermee op € 5.351,06

Namens het college hartelijk dank voor de collecten en giften die wij mochten ontvangen.

Toezeggingen actie kerkbalans/aandacht voor solidariteitskas

De voorbereidingen voor de actie kerkbalans 2025 starten alweer. We merken dat nog niet iedereen zijn/haar toezegging voor dit jaar heeft voldaan. Deze maand zijn de herinneringen bijgevoegd. Daarnaast nog graag uw aandacht voor uw bijdrage aan de solidariteitskas.

- *Tonny van Dijk, penningmeester*

Geven via Givt stopt

Per 1 januari 2025 stopt de mogelijkheid om te geven aan de collecte via de Givt-app. Hiervoor is onze eigen kerk app in de plaats gekomen. Geeft u nog via de Givt-app? Stap dan nu over naar de kerk app. In 2025 is geven via Givt niet meer mogelijk.



Actie Kerkbalans 2025: 11 - 25 januari

Actie Kerkbalans 2025

De Actie Kerkbalans is dit jaar van zaterdag 11 januari tot zaterdag 25 januari 2025. Tientallen vrijwilligers zamelen in deze periode geld in voor onze kerk.

De kerk is voor veel mensen en op tal van manieren van betekenis. We komen er samen om te ontmoeten en te bidden, om te vieren en te rouwen, om te zingen en te luisteren. Een lid geeft niet alleen financiële steun aan uw kerk, de kerk geeft ook veel terug.

Om te kunnen blijven bestaan heeft de kerk een financiële bijdrage nodig van haar leden. De kerk krijgt namelijk geen subsidie.

Als Maranathakerk Lunteren willen we zo ook in de komende jaren van betekenis zijn. Daarbij ontstaan kosten en dus is het belangrijk voldoende inkomsten te hebben. De vrijwillige bijdragen die we via de Actie Kerkbalans ontvangen zijn daarbij de belangrijkste bron.

Elders in dit blad vindt u de begroting voor 2025 en leest u waarom uw bijdrage zo belangrijk is.

Steun daarom de komende Actie Kerkbalans. Vanaf 13 januari worden de bekende enveloppen met een antwoordformulier bij u bezorgd, waarop u uw bijdrage voor 2025 kunt aangeven. Doet u ook dit jaar weer mee? Alvast hartelijk dank!

- *Commissie Actie Kerkbalans*

Download nu onze eigen kerkapp

- ✓ Voor contact met andere gemeenteleden
- ✓ Smoelenboek
- ✓ Eenvoudig geven in de collecte
- ✓ Delen en inzicht van activiteiten
- ✓ Voor alle leden van de Maranathakerk

Zoek op 'Maranathakerk Lunteren' in de app store of scan de QR-code

Toelichting bij begroting 2025

Bijgaand vindt u de begroting 2025 welke 12 november door het college van kerkrentmeesters is goedgekeurd en 26 november jl. door de kerkenraad.

Deze begroting is gebaseerd op de definitieve jaarrekening 2023 en actuele inzichten dit jaar, o.a. de toezeggingen voor de actie kerkbalans 2024. De begroting geeft een nagenoeg break-even resultaat wat een aanzienlijke verbetering van t.o.v. de begroting vorig jaar is. Echter, met dit resultaat blijven we als gemeente kwetsbaar. We zijn uitgegaan van inkomsten uit de vrijwillige bijdrage van EUR 240.000 in lijn met de toezeggingen voor 2024. Daarnaast is rekening gehouden met een opbrengst van de hopelijk ook komend jaar te organiseren fair van EUR 14.000. Dit zijn forse bedragen waarbij we wederom een beroep op u doen om ook het komende jaar ruimhartig bij te dragen.

De kosten blijven hoog maar we verwachten te kunnen besparen op de energiekosten doordat er nu circa 40 zonnepanelen op ons dak liggen. Verder verwachten we op de administratiekosten te besparen doordat er een vrijwilliger bereid is gevonden de boekingen te doen. Ook zullen de bankkosten dalen omdat er steeds meer betalingen via de nieuwe rekeningen lopen en we een aantal rekeningen gaan opheffen. Daarnaast willen we de nieuwe kerkapp meer gaan inzetten voor collecten maar ook voor het afgeven van bijvoorbeeld een incassomachtiging voor de actie kerkbalans. Daarmee besparen we direct bankkosten en verlagen we de druk op onze vrijwilligers.

Hoe kunt u verder nog helpen om het geprognosticeerde resultaat verder te verbeteren?

Een advertentie in ons kerkblad: Heeft u een bedrijf en adverteert u nog niet in het kerkblad? Informeer dan bij het CvK naar de opties, er zijn verschillende plaatsen vrij. U kunt de kosten hiervan in mindering brengen op uw resultaat, dus de belastingdienst betaalt ook mee;

Kijk eens na wat u vorig jaar aan vrijwillige bijdrage toegezegd hebt en of u wat extra kunt missen. Als u een periodieke toezegging doet, is uw gift in aftrekbaar, ongeacht de hoogte van uw overige giften of uw inkomen;

U kunt de kerk als legaat in uw testament opnemen, hierdoor draagt u significant bij aan de voortgang van onze gemeente, ook voor de volgende generatie(s).

Het begrote resultaat is licht negatief en daarmee erg fragiel. Daar komt bij dat er ieder jaar wel onvoorziene omstandigheden zijn, zoals bijvoorbeeld dit jaar de lekkage van het dak waardoor we een deel van het dak vervroegd moesten vervangen. Ook in 2024 nemen onze liquide middelen hierdoor niet toe. Voor 2025 staat in ieder geval de vervanging van de Cv-installatie te gebeuren. Weliswaar leunen we hiervoor, net als bij de vervanging van het dak voor een deel op de onderhoudsvoorziening, echter het kost wel (spaar) geld. Daarbij hebben we nog altijd de ambitie om indien mogelijk verder te verduurzamen en het liturgisch centrum te vernieuwen.

Naar aanleiding van de begroting 2024 en het operationele verlies in 2023 vond 5 november jl. een gesprek plaats met het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) van de PKN. Zij beoordelen jaarlijks onze ingediende begroting en jaarrekening en geven ook aan dat onze gemeente, meer dan gemiddeld afhankelijk is van de inkomsten uit de vrijwillige bijdragen. Dit doordat wij, in tegenstelling tot veel andere gemeenten, geen inkomsten uit andere bronnen, zoals bijvoorbeeld onroerend goed of landerijen, hebben.

Zij waren (net als ons) positief over de aanzienlijke verhoging van het toegezegde bedrag v.w.b. de vrijwillige bijdragen en het organiseren van acties om de inkomsten te verhogen, maar gaven daarbij ook aan dat, zoals ook blijkt uit de begroting 2025, er, op basis van de huidige inkomsten, niet of nauwelijks gespaard kan worden voor extra uitgaven. Daarbij vindt het CCBB het huidige saldo liquide middelen op basis van haar uitgangspunten, laag.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze begroting. Stel ze gerust.

- *Namens het College van Kerkrentmeesters
Tonny van Dijk*

Begroting 2025

Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren

BEGROTING 2025	2025	2024
Baten		
Baten onroerende zaken	15.000	15.000
Rente baten	5.000	3.000
Bijdragen levend geld	325.500	283.650
Totaal baten	345.500	301.650
Lasten		
Lasten kerkelijke gebouwen	47.350	49.975
Afschrijvingen	10.000	8.000
Pastoraat	185.000	185.000
Lasten kerkdiensten, catechese e.d.	23.500	31.000
Verplichtingen/bijdrage andere organen	15.415	15.300
Salarissen en vergoedingen	21.450	19.100
Kosten beheer en administratie	32.450	27.850
Bankkosten	2.000	3.000
Incidentele baten/lasten	0	-
Totaal lasten	337.165	339.225
Saldo baten - lasten	8.335	-37.575
Toevoegingen aan voorzieningen	-10.000	-5.000
Overige baten en lasten	0	
Totaal	-10.000	-5.000
Begroot tekort 2025 2024	-1.665	-42.575

COLLEGE VAN DIAKENEN

Bezorging kerstattenties

Jaarlijks tonen wij onze betrokkenheid naar de ouderen en zieken binnen onze gemeente door middel van een kerstattentie. Gemeenteleden (zowel jongeren als ouderen) bezoeken gemeenteleden en brengen een kerstattentie namens onze kerk.

Wilt u of jij ons ook dit jaar weer helpen om de kerstattenties te bezorgen in de week voor kerst? Tip: Het is ook erg leuk om dit samen met uw kinderen te doen in de dagen voor kerst! Dit wordt door de gemeenteleden erg gewaardeerd en de kinderen vinden het ook vaak heel erg leuk om te doen!

U kunt de kerstattenties op zaterdag 21 december ophalen in de kerk van 10:00 tot 12:30 uur. Via de website kunt u zich aanmelden om te helpen of mail naar berrian.lammers@maranathakerk.net

Kerstmorgenzang 1^e Kerstdag

Zingt u/jij mee?

In Lunteren bestaat een traditie om op de eerste kerstdag (25 december) 's ochtends van 6.00 tot 8.00 uur kerstliederen zingend door Lunteren te gaan. Dit zingen van bekende kerstliederen vindt plaats voor de huizen van mensen die vanwege ziekte, ouderdom of om andere redenen aan huis gebonden zijn en daarom niet in staat zijn het kerstfeest in de kerk mee te vieren. Deze activiteit vindt plaats onder verantwoording van de Hervormde Gemeente Lunteren (Oude Kerk), de Gereformeerde Kerk, de Hersteld Hervormde Kerk (Bethelkerk), de Maranatha Kerk en de Molukse Kerk.



We verzamelen om 6.00 uur bij de Gereformeerde Kerk in de Oranjestraat en zingen in groepen, die elk een route langs de huizen hebben. Om 7.45 uur wordt gezamenlijk afgesloten bij de Honskamp. Daarna zijn alle zangers en zangeressen van harte welkom om samen te ontbijten. Dit jaar verzorgt de Gereformeerde Kerk het ontbijt in de kerk in de Oranjestraat.

Kerst-In 2^e Kerstdag

D.V. donderdag 26 december a.s. wordt de Kerst-In georganiseerd. De Kerst-In is inmiddels een traditie geworden en is bedoeld voor mensen die, naar het zich laat aanzien, de Kerstdagen alleen zullen doorbrengen. Naast alleenstaanden kunnen dit ook echtparen zonder kinderen of alleenstaande ouders zijn.

Vanaf 16.00 u. bent u welkom in het Westhoffhuis waar u ontvangen wordt met koffie/thee. Het diner begint om 17.30 u.

Gelet op de beperkte capaciteit van de keuken is deelname gelimiteerd tot max. 100 deelnemers. De inloop is vrij, maar voor het diner moet u zich opgeven. Dit kan tot uiterlijk 19 december.

Opgave kan via tel. 0318-482992 van het Westhoffhuis, per mail: info@westhoffhuis.nl of bij mevr. W. Welgraven, tel. 06-10576901

U kunt dan tevens eventuele dieetwensen aangeven en of u van vervoer afhankelijk bent; vervoer proberen we dan te regelen.

Locatie: Westhoffhuis

Kosten: vrijwillige bijdrage

De Kerst-in is een initiatief van het Westhoffhuis (SSCVL) en de Vluchtheuvel (in samenwerking met de kerken)

VANUIT DE PASTORIE

Geliefde gemeente,

Nu de kersttijd voor de deur staat, is ons hart vervuld van dankbaarheid voor het voorrecht om hier in Nederland naast u in het geloof te mogen staan. Deze tijd van het jaar herinnert ons vaak aan de schoonheid van het vieren van de geboorte van Jezus in verschillende culturen, verbonden door dezelfde hoop en vreugde.

Kerst is een tijd om na te denken over Gods ongeloflijke geschenk aan de wereld - Zijn Zoon, Jezus Christus, die kwam om licht te brengen in onze duisternis en vrede in onze harten. Laten we te midden van de drukte van dit seizoen denken aan de verkondiging van de engel: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk" (Lucas 2:10). Deze vreugde is aan ons om te delen met elkaar en de wereld om ons heen.

Namens Soretha en mijzelf wil ik ieder van jullie een Kerst toewensen die gevuld is met de aanwezigheid van Emmanuel - God met ons. Mogen jullie huizen verwarmd worden door Zijn liefde en mogen jullie Zijn vrede uitdragen in het nieuwe jaar.

We danken God voor ieder van jullie en kijken er naar uit om deze reis van geloof samen voort te zetten in 2025.

● *Met liefde en zegeningen,*
Jacques en Soretha Steenkamp

WERKGROEP PASTORAAT

Beste gemeente,

Vanaf januari 2023 zijn we met de werkgroep pastoraat aan het nadenken over knelpunten die worden ervaren in de pastorale zorg in onze gemeente. Middels dit schrijven willen we u kort meenemen in ons proces tot nu toe.

Na een periode van bezinning binnen de werkgroep hebben we ook in andere gemeentes gekeken hoe pastoraat bij hen vorm krijgt. Zo groeide



het plan om binnen onze gemeente de pastorale zorg vorm te gaan geven door middel van buurtgroepen.

Wat is een buurtgroep?

We willen de gemeente niet langer onderverdelen in wijken. We gaan buurtgroepen maken op basis van postcodes waarbij ongeveer 25 huishoudens aan elkaar gekoppeld worden. Elke buurtgroep krijgt 2 buurtouders welke gekoppeld zijn aan een pastoraal ouderling. Deze buurtouders kunnen de huidige pastoraal medewerkers zijn maar kunnen ook andere gemeenteleden zijn.

Waarom een buurtgroep?

Het uitgangspunt van deze buurtgroepen is dat de verantwoordelijkheid voor pastorale zorg niet enkel door ouderlingen, maar ook door de gemeente zelf wordt gedaan.

Samen vanuit het hart van God groeien in hart voor elkaar.

Concreet betekent dit dat we elkaar willen ontmoeten, vasthouden en met elkaar verbinding zoeken. We leven met elkaar mee, we zorgen voor elkaar en we dragen er zorg voor dat nieuwe leden zich snel thuis voelen.

Elke buurtgroep krijgt de ruimte om hier een eigen invulling aan te geven. Dit kan in het groot of in het klein; een kaartje naar iemand in je buurtgroep sturen, samen bidden, een zomer BBQ maar ook de huiskamergesprekken kunnen hier aan bijdragen.

Hoe gaan we van start?

We zullen dit seizoen starten met 3-4 pilotgroepen, 2-3 in de bebouwde kom van Lunteren en één in het buitengebied. We willen ervaring op doen met deze pilots zodat we in de toekomst volledig kunnen overgaan op buurtgroepen. De buurtgroepen die binnenkort gaan starten worden begeleid door de werkgroep. De mensen die meedoen in de pilot worden via de buurtouders geïnformeerd.

Ook zullen de namen van de buurtgroepouders bekend gemaakt worden.

We hebben een groot verlangen om als gemeente op elkaar en op God betrokken te zijn en te blijven. We willen jullie vragen om deze plannen

mee te nemen in gebed, erop vertrouwend dat Gods Geest ons zal leiden naar de juiste wegen!

Hartelijke groet namens de werkgroep pastoraat, alle pastoraal ouderlingen.

WIE DOET WAT?

Vandaag leest u een interview met Reindert Westeneng, één van de 40 vrijwilligers voor de Actie Kerkbalans.

Reindert vertelt dat hij al zo'n 10 jaar actief is als loper. Een klus dat hij leuk vindt om te doen, omdat het een kop en een staart heeft. Het be-



gint met de enveloppen wegbrengen in zijn wijk en een week later komt hij ze weer ophalen. U begrijpt dat het ophalen en wegbrengen vaak gepaard gaat met een praatje aan de deur. Hij heeft al voor het vijfde achtereenvolgende jaar de wijk Meulunteren. Reindert grapt dat het heel handig is dat hij niet bang is voor honden. Hij kent inmiddels veel van de gezinnen die in deze wijk zijn aangesloten bij de Maranathakerk. En dat is meteen voor hem één van de andere redenen dat hij dit doet: het contact met de mensen. Een voordeel is, dat hij dit kan doen wanneer het hem schikt én hij vindt het heerlijk om dit in zijn eentje te doen, dat past hem goed. Hij levert op deze manier graag zijn bijdrage aan het samen kerk-zijn.

In totaal gaan in januari weer zo'n 30 lopers op pad met een stapel enveloppen. Ze hebben elk rond de 30 adressen waar ze langs gaan. En dit is echt een belangrijke taak, omdat de Actie Kerkbalans de belangrijkste bron van inkomsten is voor de Maranathakerk!

Op mijn vraag hoe hij naar de Actie Kerkbalans kijkt, zegt hij dat het eigenlijk volstrekt normaal is dat je een bijdrage betaalt aan de kerk, omdat je daar simpelweg lid van bent. En net zoals bij een

sportvereniging of andere club, hoort daar een contributie bij. Het is mooi dat het om een vrijwillige bijdrage gaat, zodat ieder naar draagkracht kan geven. Er is wel eens een vraag geweest of de loper ook weet wat er wordt opgehaald in zijn/haar wijk. Daarop kunnen we antwoorden, dat dat niet het geval is.

Zoals ik zojuist schreef, is de Actie Kerkbalans de grootste bron van inkomsten voor de kerk, naast de opbrengsten van de collecten en de inkomsten uit advertenties in het kerkblad. Een andere vorm, die wellicht wat minder bekend is, is het opnemen van een legaat in uw testament. Dat is zeker het overdenken waard. Reindert zegt: 'Ik hoop dat mensen die het te druk hebben om actief voor de kerk bezig te zijn, dit -uiteeraard als mogelijk is- compenseren met een hogere geldelijke bijdrage'.

Het is enorm belangrijk dat er elk jaar weer voldoende geld wordt ingezameld om het lopende werk van de kerk in stand te kunnen houden en alle onkosten te kunnen betalen. En dat alles duurder wordt, dat hoeven we u niet te vertellen! Daarom bij deze alvast de oproep om straks weer gul te geven.

Half januari wordt de inmiddels bekende envelop weer bij u gebracht en er zal zeker nog meer aandacht aan worden besteed. Een heel hartelijk dank voor iedereen die zich hiervoor inzet achter de schermen: de lopers, Wim en Rogine, bijdragenadministratie, werkgroep Actie Kerkbalans en het CvK!

● *Linda van de Weijer*

OVER DE HEILIGE GEEST GESPROKEN

Derek Prince

'Als onze christelijke praktijk voornamelijk bestaat uit het houden van wetten en regels, dan missen we Gods bedoeling; de rijkdom van het leven met Jezus is dat we een inwonende gids, helper en leraar hebben die ons leven leidt!'



TAAKGROEP JEUGD

Kinderkerstfeest – Bestemming Bethlehem

Het is bijna kerstvakantie en er zijn misschien al wel plannen gemaakt.

Plannen om leuke dingen te gaan doen of misschien gaan jullie wel op vakantie.

Tijdens de feestdagen moet het toch altijd een beetje extra speciaal zijn. Mooie kleren, lekker eten en sfeervolle lampjes overal.

Op Kerstavond 24 december a.s. is er een gezamenlijk kerstfeest van de Gereformeerde Kerk en de Maranathakerk. Het is van 18:30 uur tot 19:30 uur in de Maranathakerk en voor de allerkleinsten is er peuterdienst.

We gaan dan samen op reis met Jozef en Maria. En we zien hoe God in het gewone naar ons toe komt.

Ben je erbij?

TAAKGROEP KUNST IN DE KERK

Alles in mij wacht

Een expositie van Davitha van de Kuilen voor bezieling in de adventsperiode.

We leven toe naar het kerstfeest, de komst van Jezus als weerloos kind naar deze aarde.

Tijdens deze adventsperiode is er een expositie van schilderijen van Davitha. Zij verbeelden de verwachting van advent. Als thema voor deze expositie is gekozen Alles in mij wacht.....

Zondag 1 december heeft Davitha op bijzondere wijze verteld over een aantal schilderijen.

Bij het schilderij Betraande mystica vertelde ze het volgende: "Op dit schilderij zien we een vrouw met een kind, of is het een gedroomd kind? Het doet wellicht denken aan Maria met haar Goddelijke Zoon. Met Maria, doorleefde ik de donkerte en onzekerheid om te leren zeggen: Here het is van U, Ik ben van U, het zal gebeuren zoals U gezegd hebt! In dit kunstwerk verbeeldde ik lijden. Het verdriet om dat wat dat we hoopten maar er niet kwam. Ons verlangen naar een kind was aanleiding voor dit schilderij. De betraande mysterieuze vrouwfiguur. Met de Christelijke schrijfster Ann Voskamp zeg ik: "Lijden vindt altijd onderweg plaats en er is altijd een weg doorheen

omdat de Weg zelf bij je is, je bij de hand neemt, je de weg wijst.”

Dat maakt het lijden niet minder pijnlijk. Maar je bent er niet alleen in, want Jezus de Christus kent al ons lijden. En hoeveel tranen we ook laten, ze zijn geteld en bewaard in Gods fles.”

Bij de prent Alles in mij wacht...citeerde Davitha Psalm 130: Mijn ziel, Wacht sterker op den HEER, Dan wachters op den morgen en het kerstlied Nu daagt het in het Oosten, Hij komt ons troosten Het nachtelijk duister zwicht, Voor Christus, 't Eeuwig Licht!

Zij vertelde: “En daarmee kijk ik over de donkere tijd heen naar de Opstandingsdag. Op die ene morgen werd het Licht en daar juichte een toon. Daar klonk een stem over heel Jeruzalem.

Een heerlijk morgenlicht breekt aan De Zoon van God is opgestaan!

Onze weg bracht ons 1,5 jaar geleden meer licht in ons leven met de wonderlijke komst van onze zoon! Dat verlangen in ons leven werd na een lange tijd van wachten en verwachten dankbaar vervuld. Het maakt de opstandingskracht van Christus voor ons extra voelbaar.

Het leerde ons om met het lijden van onvervuld verlangen te leven. Want dat is het leven hier op deze oude aarde. Het is zo NIET vanzelfsprekend, dat het lijden dat we ervaren opgelost wordt.

Hoe moeilijk dat ook is.”

Davitha nodigt ons uit om te kijken naar deze prent: “Daar sta ik met mijn koffer vol zorgen, tranen, vragen. Staar ik naar de horizon, naar waar de Zon opkomt.”

Davitha moedigt ons aan om in de adventsperiode de tijd te nemen om de kunstwerken te bekijken en waar te nemen, wat roept het bij je op, waar doet het aan denken, is het prettig of juist niet? Neem de tijd.

We hopen dat deze kunstwerken u en jou bemoedigen. “Om wanneer je in het duister zit ook puntjes van LICHT ziet. Aanvaard het donker om je heen en span je in om te zoeken naar het LICHT. Zie de eerste zonnestrallen tussen de bomen vallen. Voel de warmte van de zon, als je tussen de kale takken in je leven door kijkt. Kies om je te richten op Dat wat licht en hoop biedt. Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht.”



Aansluitend zong zij samen met haar man het prachtige lied van Sela: Bid met mij....

Tegelijkertijd met deze expositie zijn er van een aantal gemeenteleden adventslichten te zien in de vensterbanken van de ramen. Gemaakt van teer papierporselein zien we elke week de woorden Hoop, Geloof, Vreugde en Liefde oplichten. In het raam daarnaast zien we een kerkje met daarbinnen het Licht. Het kerkje is open naar boven, naar omhoog en naar opzij, de wereld. In de andere vensters zien we adventslichten gemaakt van wolvlit, die een zacht adventslicht verspreiden in deze donkere dagen voor kerst.

Expositie: Alles in mij wacht...

Wat: Schilderijen van Davitha

Waar: in de Maranathakerk

Wanneer: Van 10 november tot 29 december 2024 op vrijdag van 10.00-12.00 uur en op zondag rondom de kerkdienst van 10.00 en 19.00 uur

Van harte welkom!

Tevens willen wij iedereen bedanken die de Ede-Doet aan ons heeft gedoneerd, mede hierdoor zijn wij in staat deze expositie vorm te geven! Wij hopen een eventueel volgende keer weer een beroep op u te mogen doen.

Namens de commissie Kunst in de Kerk nogmaals onze dank!



VORMING & TOERUSTING

Uitnodiging Vrouweevent 2025

Zaterdag 8 maart staat in de agenda als de volgende vrouwendag in de Maranathakerk. Voor 2025 hebben we een andere invulling dan jullie van ons gewend zijn. Wegens organisatorische redenen is een vrouwendag zoals we die inmiddels al een heel aantal jaar kennen niet haalbaar. Maar we zijn blij dat we een mooi alternatief hebben gevonden. Open Doors organiseert op zaterdagmiddag 8 maart een Vrouweevent met als thema 'Waar U gaat, zal ik gaan' in de Basiliek in Veenendaal (van 13.00u-17.00u).



We zouden het heel bijzonder vinden om daar met een grote groep vrouwen vanuit Lunteren bij aan te sluiten. De radicale keuze van de Bijbelse Ruth en de getuigenissen van vrouwen uit de vervolgte kerk zijn een aansporing in ons eigen leven als volgeling van Jezus. Laat je inspireren door de vervolgte kerk! Zie voor het programma <https://www.opendoors.nl/wat-kun-jij-doen/ga-evenementen/vrouweevent/> Aansluitend ben je van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten,

nog even na te praten en gezellig samen te eten. Geef je op voor 31 januari. Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus helaas is vol = vol.

Bestel je ticket via <https://maranathakerk.net/vrouweevent>. Of je nu alleen meegaat naar het event of dat je gezellig nog met ons eet? Het is aan jou, wij vinden het gewoon leuk om je te ontmoeten. Hoe dan ook.

Voor vragen? Mail naar vrouwendag@maranathakerk.net

Organisatie Vrouwendag

Diane van Roekel, Caroliene van den Berg, Anette van Beek

Terugblik Seniorenmiddag 21 november '24 – Over goud en zilver gesproken

Donderdagmiddag 21 november jl. werden we ingewijd in de 'geheimen' van de goudsmid. Johan van Luttkhuizen uit Kootwijkerbroek was als spreker te gast bij ons om het een en ander te vertellen over zijn werk als goudsmid. Vol enthousiasme vertelde hij over de ontstaansgeschiede-



nis van zijn atelier en winkel (Luctra); kundig en gepassioneerd nam hij ons mee in de wereld van het goud. Het was boeiend om te horen welke eigenschappen dit kostbare edelmetaal heeft en tevens ook te horen wat er allemaal van goud te smeden is. Na afloop nam een groot deel van de senioren ook deel aan het heerlijke stampottenbuffet. We zien terug op een boeiende en verbindende middag en nodigen alle senioren uit voor de volgende seniorenmiddag op donderdagmiddag 30 januari. Op deze middag zal de beiaardier,

organist en pianist Boudewijn Zwart bij ons te gast zijn. Ook dit belooft een boeiende middag te worden! Van harte aanbevolen en uiteraard ook van harte welkom!

Kijk tip

Op uitnodiging van de KRO-NCRV maakt de GZB met Nachtzon Media een documentaire over de zin van de zending.

Dit tweeluik zal op zaterdag 4 en 11 januari worden uitgezonden op NPO2. Vragen die centraal staan in de documentaire: Waarom voelen Nederlanders zich geroepen om alles achter zich te laten en het Evangelie te delen in een ander land? Hoe ziet zending er anno 2024 uit? Zitten mensen daar nog op te wachten?



In de documentaire volgen we Thomas en Cobi Roest die samen met hun twee zoontjes in Thailand wonen en hun leven willen delen met de mensen daar. Ook krijgen we een inkijkje in het werk van Gerrit en Jorine van Dijk, die in een Oost-Duitse Plattenbau-wijk ernaar streven om een uitnodigende kerk te zijn. We zien hoe ds. Benjamin Chikuku uit Zimbabwe in Nederland te gast is en we kijken terug op bijna 125 jaar zending en wat we daarvan geleerd hebben.

De documentaire speelt niet alleen over vragen aangaande zin van zending ver weg, het gaat ten diepste ook over onze Lunterse context. Wie opmerkingen, vragen of ideeën heeft n.a.v. het bekijken van de documentaire nodig ik van harte uit om deze met mij te delen. Wellicht kan het inspiratie opleveren voor ons naar buiten treden met het Goede Nieuws in onze eigen wereld(en).

● Cock Kroon

De poppenspeler van Warschau - Vrijdag 21 maart 2025, aanvang 20.00 uur in de Maranathakerk

Valt er ooit iets te leren van een oorlog? Hoe blijf je overeind als je er middenin zit? Welke keuzes kun je dan nog maken?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeert de joodse tiener Mika Hernsteyn te overleven in het getto van Warschau. In een oude jas van opa vindt hij enkele handpoppen en ontdekt hij zijn verborgen talent. Met zijn poppenspel biedt Mika niet alleen plezier en afleiding, maar ook troost en hoop.

De poppenspeler van Warschau is een aangrijpende voorstelling over levens die zich verweven, bezien vanuit het perspectief van vriend én vijand. Ontroerende Oost Europese melodieën en liedjes geven de vertelling nog meer kleur. Dit grotendeels waargebeurde verhaal is gebaseerd op de gelijknamige roman van Eva Weaver. (Geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar.) Er zal deze avond een collecte worden gehouden.

TRIO WILDE EEND

Gottfrid van Eck - vertelling & klarinetten, Jiska ter Bals - viool, Juul Beerda - accordeon
Meer informatie: www.wilde-eendproducties.nl



STEMMEN IN HET HEDEN

dr. Bram van de Beek

uit: Bevrijding, Een kleine geschiedenis van de wereld

'Israël blijft het volk van God en zolang dit ondermaanse duurt, blijft het ook altijd een steen des aanstoots. En zolang Israël niet gelooft – en tot het einde der tijden zal nooit heel Israël zich tot Christus bekeren – blijft Israël de plek waar gerechtigheid moet wonen. Dat land blijft dus altijd gewoon een lastig stukje wereld. En het volk blijft altijd een lastig stukje mensheid. Het wijste voor de mensen zal nog wel zijn om daar maar vanaf te blijven'

MEDEDELINGEN

Volgend kerkblad

Kopij voor 'Rond de Maranathakerk' jaargang 69 nr. 1 van woensdag 15 januari kunt u tot en met woensdag 8 januari 22.00 uur inleveren.

Afhalen kerkbladen

Voor het afhalen van de bundels kerkbladen worden alle bezorg(st)ers verwacht op woensdag 15 januari bij de fam. Zandsteeg, Achterstraat 4, tussen 19.30 - 20.30 uur.

Aanleveren kopij

Informatie voor afkondigingen, beamer en/of nieuwsbrief kunt u mailen naar afkondigingen@maranathakerk.net

Informatie voor de website kunt u mailen naar website@maranathakerk.net

Voor het kerkblad kunt u mailen naar kerkblad@maranathakerk.net



“In de stille nacht van Bethlehem werd de Verlosser geboren. Moge Zijn liefde je omringen en je hart vervullen met vreugde.”

De redactie wenst u en jou vreugdevolle feestdagen en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

DECEMBER

Wo 11	Jesaja 35:1-10
Do 12	Psalm 64
Vr 13	Sefanja 3:1-8
Za 14	Sefanja 3:9-13
Zo 15	Sefanja 3:14-20
Ma 16	Psalm 44:1-9
Di 17	Psalm 44:10-27
Wo 18	Lucas 1:1-25
Do 19	Lucas 1:26-38
Vr 20	Psalm 145
Za 21	Micha 5:1-8
Zo 22	Lucas 1:39-56
Ma 23	Lucas 1:57-66
Di 24	Lucas 1:67-80
Wo 25	Lucas 2:1-21
Do 26	Psalm 98
Vr 27	Psalm 97
Za 28	Psalm 8
Zo 29	Lucas 2:22-35
Ma 30	Lucas 2:36-40
Di 31	Psalm 90

JANUARI

Wo 01	Psalm 99
Do 02	Maleachi 3:1-5
Vr 03	Maleachi 3:6-12
Za 04	Psalm 72
Zo 05	Jesaja 60:1-9
Ma 06	Jesaja 60:10-22
Di 07	Marcus 1:1-13
Wo 08	Jesaja 61:1-11
Do 09	Jesaja 62:1-12
Vr 10	Romeinen 12:1-8
Za 11	Romeinen 12:9-21
Zo 12	Romeinen 13:1-10
Ma 13	1 Samuel 1:1-8
Di 14	1 Samuel 1:9-18
Wo 15	1 Samuel 1:19-28
Do 16	1 Samuel 2:1-11



GEDICHT

Een Kind is ons geboren!

Een Kind is ons geboren
zo teer en nog zo klein,
een Kind van de beloften
om onder ons te zijn.

Hij zal een Raadsman worden
Zijn Naam is Wonderbaar,
Gods Geest zal op Hem rusten
en wat Hij spreekt is waar!

Dit Kindje in de kribbe
neemt eens de Heerschappij
als grote Vredevorst
en engelen staan Hem bij!

En voor eeuwig zal Hij wezen
een Vader voor altijd,
een Sterke God voor mensen
in nood en voor wie lijdt.

Een Kind is ons geboren
een Zoon is ons gegeven
opdat alleen door Hem
wij eeuwig zouden leven!

● *Els Hengstman-van Olst*



KOEHOORN
Begrafeniszorg

Christelijke begrafeniszorg

- > Verzorgt alleen begrafenissen
- > Beschikt over opbaarruimtes en huiselijke familiekamer

Dag en nacht bereikbaar:

0342 49 28 28

Hugo de Grootlaan 2 · Barneveld



Jan Langeak

www.koehoorn-begrafenis.nl

Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van
Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net

**BOUWBEDRIJF
KLOMP**

SINCE 1934



ERVAAR KWALITEIT EN VAKMANSCHAP!

Kauwenhoven 27
6741 PW Lunteren
www.bouwbedrijfklomp.nl
info@bouwbedrijfklomp.nl



**GOOR
METAAL**
IJZERSTERK



**STALEN DEUR
OP MAAT.NL**
by GOOR METAAL

Metaalbewerking | Montage | Lassen van staal, rvs en aluminium

Kauwenhoven 40, Lunteren (industrieterrein De Stroet) | 0318 482348
info@goormetaal.nl | www.goormetaal.nl | www.stalendeuropmaat.nl

VAN DEN TOP TRANSPORTEN B.V.

WWW.TOPTRANSPORTEN.NL



Van den Top Transporten B.V.
De Stroet 32 - 6741 PT Lunteren - 0318 - 483907 - info@toptransporten.nl



*Vakbekwaam
Veelzijdig
Meedenkend*

**Veenweg 78
Lunteren
Tel. 0318-613502
Mob. 06-51714522**

www.nicorodenburg.nl



JBTech Veenendaal B.V.
 Lunet 16
 3905 NW Veenendaal
 T 0318-506134
 M info@jbtech.nl

*Doordacht
 en duurzaam!*

- ▶ elektrotechniek
- ▶ data- en telecommunicatie
- ▶ beveiliging
- ▶ energiebesparing

www.jbtech.nl

Henk van Donkelaar Tweewielers
www.henkvandonkelaar-tweewielers.nl tel: (0318)-483149

**Service en kwaliteit,
 dat is waar ik voor strijd!**

- Reparatie
- Verhuur
- Nieuwe fietsen
- Tweedehands fietsen



Henk van Donkelaar Tweewielers
 Dorpsstraat 172, 6741 AR Lunteren

HABÉ

Dé betrouwbare partner voor het
 bouwen van uw droomhuis



www.habebouw.nl



**GOED
 gereedschap**



**NIEUW
 GEBRUIKT**

is het halve werk!

Goorsteeg 19
 6741 TB Lunteren
 Tel: 0318-482736
 Mob.: 06-20749849
 info@bassalunteren.nl
www.bassalunteren.nl



Mastenbroek auto's B.V.

In & Verkoop
 Lichte bedrijfswagens
 Personenauto's

Aanhangwagens
 Reparatie
 Onderhoud

Dorpsstraat 192a
 6741 AS Lunteren
 Tel. 0318-481876
www.mastenbroekautos.nl



Nu ook onderhoud voor uw leaseauto

Heeft u (aanvullende)
 mantelzorg nodig?

Saar
 aan huis

Een Saar snapt wat nodig is!

Linda van de Weijer
 0318-261955
linda.vandeweijer@saaraanhuis.nl

R. vd Berg

VOOR UW LOODGIETERSWERK



Gas
Water
Sanitair
C.V.
Zinkwerk
Dakbedekking
Sfeerverwarming

Thorbeckestraat 5 Tel. 0318 - 624337
6741 XG Lunteren Mob. 06 27 23 51 75

info@rvandenberg.nl
www.rvandenberg.nl

Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van
Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net

- Lichtmetalen velgen
- Schokdempers
- Velgen richten
- Balanceren
- Uitlijnen
- Uitlaten
- Banden
- Accu's



Baldé's Banden Service

De Stroet 1 en 8
6741 PT Lunteren
T. 0318 - 485841
www.balde.nl
info@balde.nl

EERSTE LUNTERSE BEGRAFENISONDERNEMING

Dekker

Rouwcentrum

Stijlvolle verzorging van
begravenissen en crematies

Verkoop grafmonumenten

Rouwcentrum voor opbaren,
condoleantiebezoek,
rouwdiensten en koffietafels

Oostelijke Parallelweg 4 - 6741 CT Lunteren
Telefoon (0318) 48 35 02
Mobiel (06) 31 903804
E-mail info@dekkerlunteren.nl
Website: www.dekkerlunteren.nl

DE WEDLOOP

Christelijke boek- en muziekwinkel
Kapiteijnstraat 3 • 3771 CA Barneveld • 0342-421633

*"En laten wij met volharding
de wedloop lopen die voor ons ligt."*
Hebreeën 12:1

- ≡ bijbels
- ≡ boeken
- ≡ muziek
- ≡ films
- ≡ cadeau-artikelen
- ≡ wenskaarten

www.dewedloop.nl



Personal Touch Travel®

Jolanda Methorst,
voor al je reiswensen!
06 53510049
www.jolandatravel.nl

Ben je op zoek naar een strandvakantie,
een rondreis, een wintersportbestemming
of een meerdaags teamuitje?

Ik geef een persoonlijk reisadvies en regel jouw reis
van A tot Z. Je hoeft zelf enkel nog de koffer in te
pakken om te gaan genieten van een mooie reis.

Bel of stuur een bericht voor het maken
van een afspraak!
jolanda.methorst@personaltouchtravel.nl



Monuta Hofrust



Persoonlijk &
dichtbij

monutahofrust.nl
hofrust@monuta.nl
T 0318 -41 46 20
(24 uur per dag)

DE GEZELLIGSTE DAMES
MODEZAAK VAN DE REGIO



ABITO

DORPSSTRAAT 51
LUNTEREN
0318-306261
WWW.ABITO-MODE.NL



Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van
Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net

telt

accountants
& adviseurs

Reken maar!

telt.nl

Christelijke scholen voor eigentijds onderwijs

Kom kennismaken, van harte welkom!

BSO op alle scholen

De Bron
school met de Bijbel



Ieder
uniek,
samen
sterk!

Postweg 7
Tel: 0318-482526

De Wegwijzer
school met de Bijbel

Talenteel en
locomotiegericht
onderwijs. Oog voor
kwaliteiten.



Kerkhoflaan 27
Tel: 0318-482122

Nederwoud
school met de Bijbel

Ik ben ik,
jij bent jij
Samen
groeien wij



Kruisbeekweg 48
Tel: 0318-482204

Benjamin
school met de Bijbel

Samen
spelen en
ontdekken



Tel: 0318 - 484061
Tel: 0318 - 487605



**ISO
GROEP**
PRINTERS - IT - TELEFONIE



Ontdek meer

Kom jij bij ons werken?

Accountmanager IT
IT Servicedesk medewerker
Microsoft 365 Consultant

isogroep.nl/vacatures



STROOMBERG

MAKELAARDIJ

MOLENPARKWEG 10 | 6741 ZR LUNTEREN | 0318 48 29 16

Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van
Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net



**Wij zijn het gezicht
achter jouw telefoon.**



RIJKSEN UITVAARTZORG

Vallei & Rijn



Kerkewijk 61 • 3901 EC Veenendaal
T. 0318 - 890 203 • M. 06 - 415 621 99

www.rijksenuitvaartzorg.nl

Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van
Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net

PANDINZICHT
makelaardij & vastgoed



Huis kopen of verkopen?

Vraag een gratis
adviesgesprek aan!
www.pandinzicht.com

06-48316886 | info@pandinzicht.com
Groen van Prinstererlaan 37 | Barneveld



DE BOOMGAARD

De Boomgaard AGF is al sinds 1997 gevestigd aan de Molenparkweg 5 in het mooie dorp Lunteren. Van een traditionele groentewinkel is De Boomgaard door de jaren heen uitgegroeid tot een echte speciaalzaak.

Wij heten u van harte welkom in ons familiebedrijf waar tot nu toe drie generaties Budding het vak hebben uitgeoefend.

Jan
de Witgoedman



Tel. 0318-461850 Lunteren

Kattenbroekerweg 12A
6741 GT LUNTEREN
ejvdbrink@solcon.nl

Advertentie plaatsen?

Neem contact op met
het College van
Kerkentmeesters

of mail naar
kerkblad@maranathakerk.net



HENK BOS

— MAKELAARDIJ —

WWW.HENKBOSMAKELAARDIJ.NL



Lunteren Tel. 0318-48 59 08

info@bouwbedrijfwhcij.nl www.bouwbedrijfwhcij.nl

Onafhankelijk intermediair in
bedrijfsfinanciering

- ✓ Bedrijfsfinanciering
- ✓ (Commercieel) vastgoed
- ✓ Bedrijfsovername
- ✓ Lease/factoring
- ✓ Crowdfunding

Kijk voor meer informatie op
www.eijgenfinance.nl

Sinds 2021
ook in de
Gelderse Vallei

Eijgen finance Gelderse Vallei
06 - 19 41 29 50
tonny.vandijk@eijgenfinance.nl

eijgen
finance



- BOUW -

HBE Bouw

HBE Bouw is gespecialiseerd in bouwen van utiliteitsgebouwen waaronder logistiek centra, huisvesting voor autobedrijven, magazijn en/of kantoor onder één dak. En nog veel meer.

Ook zijn wij gespecialiseerd in BREEAM bouwen.



Ottostraat 11, 6716 BG te Ede | 0318 510 107
info@hbebouw.nl | www.hbebouw.nl

Indien onbezorgbaar, retourneren aan:
Bezorging Kerkblad - p/a Schras 25, 6744WT Ederveen

Port Betaald



MARANATHAKERK
Hervormde Gemeente Lunteren